

PRATİK HRİSTİYAN YAŞAMI



Telif Hakkı • 2021 Shepherds Global Classroom

Birinci Basım İngilizce'den çevrilmiştir.

Tüm hakları saklıdır. Test sayfaları haricinde, bu kitabın hiçbir bölümü Shepherds Global Classroom'dan (SGC) yazılı izin alınmadan elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yöntemle herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya iletilemez. SGC İngilizce müfredatımızın her satın alınışı, aynı müfredatı dünyanın dört bir yanındaki Hristiyan liderlere tercüme etmemizi ve ardından yaymamızı sağlar. SGC ile iletişime geçmek veya bu ilgi uyandıran vizyona başış yapmak için şu adrese gidin: www.shepherdsglobal.org.

Kurşun yazarı: Dr. Stephen K. Gibson

İçindekiler

Sınıf Liderleri için Yönergeler	5
(1) Hristiyanlıkta ki Bütünlük Anlayışı	7
(2) Uygulama da Tanrı'ya İtaat Etmek	19
(3) İş	29
(4) İlişkiler	37
(5) Tanrı'nın Rehberliği.....	47
(6) İncil'deki Evlilik Kavramı.....	55
(7) Evliliğin Kutsallığı	65
(8) Hristiyanlıkta Cevre Bilimi	77
(9) Para	83
(10) Dürüstlük	93
(11) İnsanın Değeri	103
(12) Hükümet.....	115
(13) Hristiyanın Bedeni	123
Önerilen Kaynaklar	131
Ödevlerin Kaydı	133

Sınıf Liderleri için Yönergeler

Her dersin yönergeleri, ders boyunca italik (*italik*) olarak yazılır. ► sembolü bir tartışma sorusundan önce gelir. Sınıf lideri soruyu sormalı ve öğrencilere cevabı tartışmaları için zaman vermelidir. Genellikle aynı öğrenci öncelikle yanıt verirse veya bazı öğrenciler seslerini yükseltmezse, lider soruyu birisine yönlendirebilir: “Deniz, bu soruyu nasıl yanıtlarsın?”

Kursta çok sayıda kutsal metin kullanılır. Sınıfta yüksek sesle okunması gereken pasajlar da oklarla işaretlenmiştir ►. Örneğin: *Bir öğrenci, grup için Romans 6'yı okumalıdır.* Tüm öğrenciler okunmakta olan parçaya bakmalıdır. Diğer zamanlarda, kutsal metin referansları metinde parantez içinde verilir. Örneğin: (1 Korintliler 12:15). Bu atıflar metindeki ifadeleri destekler niteliktedir. Parantez içindeki pasajları her zaman okumak gerekli değildir.

Her dersin sonunda açıklanan ödevler vardır. Ödevler dersten sonra tamamlanmalı ve bir sonraki ders saatinde sınıf liderine rapor edilmelidir. Öğrenci bir dersi ve ödevlerini tamamlamazsa, daha sonra tamamlayabilir. Ancak lider, öğrencileri sınıftan daha fazla şey öğrenmeleri için programa uymaya teşvik etmelidir. Öğrencinin tamamladığı ödevleri kaydetmesi için dersin arkasında bir çizelge bulunur.

Dersin amaçlarından biri öğrencileri öğretmen olmaya hazırlamaktır. Sınıf lideri, öğrencilere öğretme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar vermelidir. Örneğin, sınıf lideri ara sıra bir öğrencinin dersin kısa bir bölümünü sınıfa öğretmesine izin vermelidir.

Her dersin sonunda grup paylaşımı için yönergeler içeren bir bölüm vardır. Sınıf lideri, bu tartışma süresine ne kadar zaman ayıracağına karar verebilir. Birçok ders, konuyu ele alırken bol miktarda tartışmaya sahip olacaktır.

Ayrıca her dersin sonunda, Tanrı'dan gerçeği öğrencilerin hayatında uygulamasını isteyen kısa bir dua vardır. Sınıf lideri, bir öğrenciden sınıf için duayı okumasını isteyebilir.

Öğrenci, Shepherds Global Classroom'dan sertifika kazanmak istiyorsa, sınıf oturumlarına katılmalı ve ödevleri tamamlamalıdır. Kursun sonunda tamamlanan ödevlerin kaydedilmesi için bir form verilir.

Ders 1

Hristiyanlıkta ki Bütünlük Anlayışı

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Kutsal Kitabın 'dünya' dan bahsettiğinde ne anlatmak istediğini anlamalı.
- (2) Dünyanın değerlerinin yaşamında etkilediği alanları fark etmeli.
- (3) Bir Hristiyanın düşüncesinin bir günahkarın düşüncesinden nasıl ve neden farklı olması gerektiğini açıklamalı.
- (4) Bir Hristiyanın bütünlüklü bir yaşam yaşamasının ne anlama geldiğini açıklamalı.
- (5) Hristiyan doğruluğunun yaşamın tüm ayrıntılarına uygulanması gerektiğini gösterebilmeli.

John Chrysostom, Hristiyan Bütünlüğünün Vaizi

John Chrysostom (370'ler)¹, güçlü ve hatiplere özgü vaazları nedeniyle "altın ağız" olarak tanınan tanrısal bir papazdı. Sıradan adamlar tarafından çok sevildi ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun en ünlü vaizi oldu. 398'de "kaçırıldı" ve 100.000 üyeli ulusal kilisenin papazı ve patriği olarak hizmet etmesi için başkent Konstantinopolis'e (bugünkü İstanbul, Türkiye) götürüldü.

John tavizsiz karakteriyle tanınırdı. Ofisini sadece zenginlerin değil, tüm şehrin ihtiyaçlarına hizmet etmek için kullandı. Fakirleri besledi, hastaneler inşa etti ve dulları destekledi. Küçük Asya'daki piskoposların yolsuzlukları ve mali kötü yönetimleri ile yüzleşti ve hoşgörü ve ahlaksızlıklarına karşı vaaz etti. Konstantinopolis'in üst sınıflarını tiyatroya gitmenin onları mahvedeceği konusunda uyardı. Tiyatroya gitmeyi ölümcül bir virüse maruz kalmaya benzetti. John dedi ki;

Tiyatroda başı açık, cüretkar tavırlarla sahneye çıkan, altın işlemeli giysiler içinde, yumuşak şehvetiyle övünen, ahlaksız şarkılar söyleyen, dansta bacaklarını sallayan, utanmazca sözler söyleyen utanmaz bir kadın görürseniz... O zaman sana insanları etkileyen beşeri bir şey olmayacağını söylemeye cüret mi ediyorsun? ...Tiyatro kapandıktan ve herkes gittikten çok sonra, o görüntüler hala ruhunuzun önünde uçuşur, sözleri, davranışları, bakışları, yürüyüşleri, dürüşleri... iffetsiz uzuvları – ve size gelince, siz eve gidersiniz, bin yarayla kaplı! Ama yalnız değil -fahişe seninle birlikte gelir-

¹ Gerald L. Sittser. Water from a Deep Well. (Downers Grove: InterVarsity Press, 2007), 135

açıkça ve gözle görülme de ama yüreğinde ve vicdanında ve orada senin içinde Babil fırını tutuşturup içinde evinin huzurunu, yüreğinin saflığını, evliliğinin mutluluğunu yakıp kül eder!

John, zengin vatandaşları uyardı,

Dolapları giysilerle doldurmak ve Tanrı'nın suretinde ve bizim suretimizde yaratılan insanların, kendilerini zar zor ayakta tutamayacakları şekilde çıplak ve soğuktan titreyerek durmalarına izin vermek akılsızlık ve halk çılgınlığıdır... İri ve şişmansın, gece geç saatlere kadar içki partileri düzenliyorsun ve sıcak, yumuşak bir yatakta uyuyorsun. Ve Tanrı'nın armağanlarını kötüye kullanmanın hesabını nasıl vermen gerektiğini düşünmüyor musun... Çünkü biz onu nasıl toplamış olursak olalım, bizim paramız Rabbindir. Bu nedenle Rab daha fazlasına sahip olmanıza izin verdi; israf etmeniz için değil... ihtiyaç sahiplerine dağıtmanız için.

İncil'in Dünya Anlayışı

Yuhanna 17, İsa'nın çarmıha gerilmeden kısa bir süre önce öğrencileri için ettiği duadır. Öğrencileri için duyduğu büyük sevgiyi ve endişeyi ifade eder. O, havarilerin mesajına (20. ayet) inananlar için de dua ettiğini söyledi, dolayısıyla bugünün inananları da bu duaya dahildir.

► Bir öğrenci, grup için Yuhanna 17:14-18'i okumalıdır.

İsa dünyadan olmadığını söylediğinde ne demek istedi? Onun bu dünyadan başlamadığını biliyoruz; O, gökten dünyaya gelen Tanrı'nın Oğlu'dur. Ancak dünyadan olmadığı açıklamasını yaptığında, bu dünyanın dışından bir yerden geldiği gerçeğinden bahsetmiyordu. Kendisinin olmadığı gibi öğrencilerinin de dünyadan olmadığını söyledi. İsa, yeryüzünde, insan ana babalara doğmuş ve kendi ülkelerinin vatandaşları olarak büyümüş insanlardan bahsediyordu.

Öyleyse İsa, öğrencilerinin dünyadan olmadığını söylerken ne demek istedi? Kutsal Kitap'ın dünyaya atıfta bulunduğu ne hakkında konuştuğunu anlamamız gerekir.

► Bir öğrenci grup için Efesliler 2:1-3'ü okumalıdır.

Bu ayetler bize dünyanın yaşadığı gibi yaşamının Şeytan'ın yönlendirmesine uymakla aynı şey olduğunu göstermektedir. Ayrıca dünya insanların günahkar arzularının peşinden gittiklerini ve Tanrı'nın gazabını çekeceklerini görüyoruz. İnananlar yeni bir hayata kavuştular ve artık dünya gibi yaşamıyorlar.

► Bir öğrenci, grup için 1.Yuhanna 2:15-17'yi okumalıdır.

1. Yuhanna'da dünyadan kötü bir öz olarak söz edilir. O sevilme için değildir ve ona ait olan şeyler sevilme için değildir. Yanlış arzular ve güdüler dünyaya özgüdür. Günahkar arzulara dünyanın arzuları denir.

Şeytan bu dünyanın hükümdarı olarak adlandırılır (Yuhanna 16:11). Bu, dünyanın haklı olarak ona ait olduğu anlamına gelmez; O, Tanrı'ya karşı olan bir isyanın lideridir ve dünya insanları onu takip eder. O zaten mahkûmdur ve onu takip etmekte ısrar edenler de mahkûm edilecektir.

Dünyanın dostu olmak, Tanrı'nın düşmanı olmaktır (Yakup 4:4).

Dünya, Tanrı'dan ayrılmış ve ortak yönleriyle birleşmiş milyonlarca doğal, düşmüş insandan oluşur. **İlk olarak, yanlış sevgileri veya arzuları vardır.** Dünyadaki şeyleri, evrenin Yaratıcısından daha çok severler. 1 Yuhanna 2:15-17, "Dünyayı sevmeyin.... Çünkü dünyadaki her şey -bedenin şehveti, gözlerin şehveti ve yaşamın gururu- Baba'dan değil, dünyadandır."

İkincisi, yanlış eğilimler yanlış davranışlara yol açar; genellikle bu adalet ve merhamet pahasına kendilerini tatmin etmeye odaklanan bir yaşam tarzıdır (Amos 5:11-15; 21-24). Kendi yollarına giderler, istediklerini talep ederler ve kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlerler. Pek çok dine sahip olmalarına rağmen, dünyadan olan herkes kendilerini (insan zekası, insan bilgeliği, insan iştahı, insan iyilik, insan gücü) tapınmalarının merkezi haline getirirler (Romalılar 1:25). Tanrı'nın otoritesine içerlerler ve yapmaya karar verdiklerini haklı çıkaran bir yaşam felsefesine inanırlar. Neyin doğru olduğunu bilmeye ve yapmaya çalışmazlar. İstediklerini yaparlar, sonra bunun doğru olduğunu açıklamanın bir yolunu ararlar.

Dünyanın Hristiyan olmayan psikologları ve danışmanları, insanların tövbe etmeden ve Tanrı'nın bağışlamasına ermeden suçluluklarından kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Dünyanın filozofları, Tanrı'yı içermeyen bir yaşam amacı tanımlamaya çalışırlar. Dünya bilim adamları, bir Yaratıcı'yı inkar ederken her şeyin kökenini açıklamaya çalışırlar. Dünyanın politikacıları ve sosyal hizmet uzmanları, günahın gerçek sorun olduğunu inkar ederken, günahın doğal, olumsuz sonuçlarını önlemenin yollarını bulmaya çalışırlar. Dünyanın moda tasarımcıları, şehvetli ve dikkat çekici giysiler üretmek için çalışırlar. Dünyanın eğlenceleri günah, ahlak ve din hakkında şakalar yapar. Dünyanın pastorleri, günaha tahammül eden ve en çok sizin zengin, mutlu ve özgüven sahibi olmanızla ilgilenen bir tanrıya inanırlar.

Koloseliler 2:8, dünyanın temel ilkeleri tarafından felsefe ve aldatıcı sözlerle tutsak edilmememiz için bizi uyarır. Bir dolandırıcı, yanlış bir fikir satarak birinden soyar. Dünya, insanları yanlış fikirlere ikna ederek, insanların Tanrı ile olan ilişkilerini bozmakta ve ruhsal yardımlara sahip olmalarını ve cennete ermelerini engellemektedir.

Dünyanın felsefeleri ve kontrol etme guduleri, dünyadan olan insanların yaşam tarzlarında kendini gösterir. Dünyanın konuşması, tavırları, giyimi, eğlencesi ve davranışları, onların kalplerindeki günahkârlığın ifadesidir.

Hristiyanlar toplumlarının ahlakını takip edemezler. Hristiyanlar toplumlarından farklı olurlar.

Kültürler, İncil'in dünya dediği bu öz tarafından şekillendirilir. Bir yerdeki insanların neşilleri bir kültür geliştirir. Güvenlik, refah, istikrarlı aile gibi pek çok güzel şeyi isterler, ancak bu şeylerin peşinden dünya felsefesi ile ve Tanrı'nın Sözüne teslim olmadan onları bulma kararlılığı ile giderler. Bu, Hristiyanların yaşadıkları yerdeki kültürlerini tam olarak takip edemeyecekleri anlamına gelir. Bazı kültürler İncil ilkelerinden diğerlerinden daha fazla etkilenir, ancak hiçbir ulusun kültürü tamamen Hristiyan değildir.

► Şimdiye kadar incelediklerimize dayanarak, İsa'nın öğrencilerinin "dünyadan" olmaması ne anlama geliyor?

Hristiyanlar günahkar arzu ve hırsların peşinden gitmezler. En çok Tanrı'yı memnun etmek isterler. Eğilimleri sürekli olarak değiştirilmekte ve dönüşmektedir (Filipililer 1:9-11). Tanrı'nın yasası yüreklerine yazılmıştır (Yeremya 31:33). Tanrı'nın emirleri Hristiyanlar için külfet değil, aksine bir zevktir (1 Yuhanna 5:1-3; Mezmur 19:7-11). Hristiyanların sonsuzluğu etkileyen önceliği vardır (Matta 6:33). Davranışları, günaha direnmek ve günaha karşı zafer içinde yaşamak istediklerini gösterir.

Dünyanın insanları, aynı şeylere ilgi duymadıkları için Hristiyanların tuhaf olduğunu düşünürler (1 Petrus 4:4). İsa, dünyanın ruhsal olarak farklı olan bir kişiden nefret ettiğini söyledi (Yuhanna 17:14). Dünyanın, ondan olmayanlara karşı bir düşmanlığı vardır. Anlamazlar, doğruluğa içerlerler ve kendi günahlarından hüküm giyerler. Bu nedenle İsa, "Dünyada sıkıntınız olacak" dedi (Yuhanna 16:33). Elçi Pavlus, "Mesih İsa'da Tanrı yolunda yaşayanların hepsi zulüm görecek" (2 Timoteos 3:12) dedi.

► Bir öğrenci grup için 2 Korintliler 6:14-18'i okumalıdır.

İncil, inananlara dünyadan farklı olmalarını söyler. Bu farklılık, İsa'nın Dağdaki Vaaz'da öğrettiği gibi, kişinin tutumuyla başlar. Burada İsa, Hristiyan'ın tutumunun alçakgönüllülük, günaha üzülmeye, uysallık, doğruluk, merhamet, kalp temizliği, barış ve zulme tahammül etme olduğunu söyledi. Farklı tutumlar, farklı davranışlarla sonuçlanacaktır. Örneğin, İsa'nın takipçileri yanlış şeyler yapmalarını gerektiren ortaklıklar kuramazlar. Tanrı, dünyadan farklı olana Baba olmayı vaat eder. Unutmayın, dünyanın dostunun, Tanrı'nın düşmanı olduğunu söyleyen bir ayete baktık (Yakup 4:4).

► Bir öğrenci grup için Matta 5:13-16'yı okumalıdır.

Farklı ve dünyadan ayrı olmak, Hristiyanların toplumdaki ayrılıp kendi topluluklarını oluşturmaları gerektiği anlamına gelmez. İsa, öğrencilerinin dünyadan çıkarılması için dua etmediğini söyledi (Yuhanna 17:15). Ayrıca öğrencilerinin dünya için tuz ve ışık olduğunu, bunun anlamının onların toplumda mevcut ve görünür olmaları gerektiği

olduğunu söyledi. Bir Hristiyan, katılımının yanlış bir şey yapmasını gerektirmediği durumlar dışında, hükümete ve topluluk işlerine katılmalıdır.

Gerald Sittser bize bunun erken Hristiyanlıkta nasıl görüldüğünü anlatıyor:

İkinci yüzyılda yaşayan Atinalı bir filozof olan Aristides, Hristiyanları nüfusun geri kalanından ayıran bir dizi özelliklerini sıraladı. İsa'nın takipçilerinin sadakat, doğruluk, memnuniyet, ana-babaya saygı, komşu sevgisi, saflık, zulüm karşısında sabır ve yabancılara karşı nezaket özelliklerini not etti. Dullara ve yetimlere bakıyorlardı. Kölelere de alışılmadık bir nezakete davrandılar. "Herhangi bir erkek ve kadın köle... kendilerine duyulan sevgiden dolayı Hristiyan olmaya ikna oldular. Hristiyan olurlarsa, ayırım gözetmeksizin kardeşirler."²

Samimi Bir İnanç

Yakup'un mektubu, samimi Hristiyan inancının yaşamda gösterildiğini vurgular. Yakup, Tanrı'nın Sözü'nü duyup da uygulamayan kişinin kendini aldattığını söyler (1:22). Bazı insanlar, daha fazla Hristiyan gerçeği bildikleri için diğerlerinden daha iyi olduklarını düşünürler – emirlere uymasalar da – ama bu doğru değildir.

Yakup, bazı insanların dindar olduğunu, ancak dinlerinin değersiz olduğunu söyler. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan, kendini temiz tutan, dünya tarafından kirletilmeyen kişinin dininden Tanrı hoşnut olur (1:27).

► Bir öğrenci grup için Yakup 2:14-26'yı okumalıdır.

Kurtuluş, işlerle değil, imanla kazanıldığından davranışımızın önemli olmadığını söyleyenler var. Onlar, tutum ve yaşam tarzı, imanlı olmayan biri gibi olsa da, kişinin kurtarıcı bir imana sahip olmasının mümkün olduğunu düşünürler. Yakup'un mektubundaki bu bölüm, böyle insanlara hitap eder.

Yakup, inancın yeterli olmadığını söyler; şeytanların bile doğru inançları vardır, ancak Tanrı ile doğru bir ilişki içinde değildirler (19. ayet). Tanrı'ya inanıp da Tanrı'ya teslim olmayan kimse, Müjde'yi işittiği halde tövbe etmeyen kimse gibidir.

21 ve 24. ayetleri açıklamak önemlidir. Onlar İbrahim'in işleri ile aklandığını, insanın ise işleri ve imanı ile aklandığını söylerler. Bu, bir kişinin işleri ile değil, yalnızca lütufla kurtarıldığını vurgulayan diğer kutsal yazılarıyla çelişiyor gibi görünüyor (Efesliler 2:8-9, Galatyalılar 2:16, Romalılar 3:28). Yakup aklanmış terimiyle, bir kişinin iman ve işlerle kurtulduğunu değil, kişinin iman ve işlerle kurtulmuş bir kişi olduğunu gösterdiğini kastetmektedir. O, işlerle kurtulmaz, ancak bir Hristiyan olarak yaşamıyorsa, kurtuluş inancına da sahip değildir. Yakup, bir kişinin inancına uygun bir yaşamı yoksa inancının ölü olduğunu söyler (ayet 26).

² Ibid, 54

Yakup, bir ağacın iki ayrı çeşit meyvesinin olmasının ya da bir çeşmenin iki ayrı çeşit su vermesinin mümkün olmaması gibi, bir kişinin de hem kutsamayı hem de laneti söyleyememesi gerektiğini söyledi (3:9-12). Bir kişinin davranışı tutarlı bir şekilde onun Hristiyan inancına uygun olmalıdır.

Bütünlük Kavramı

Romalılar 2:21-24'te Pavlus, Kutsal Yazılara uymadıkları halde, Kutsal Yazılara sahip oldukları için diğer uluslardan üstün olduklarını sanan Yahudilerle konuştu. "Bir adam hırsızlık yapmasın diyenler; hırsızlık mı yapar?" "Yasaya sahip olmakla gurur duyuyorsun, ama onu çiğnemekle Tanrı'ya saygısızlık ediyorsun" dedi. Kendilerini dindar insanlar olarak yüceltmeleri, ancak iyi bir karaktere sahip olmamaları, Yahudi olmayanların Tanrı ve Kutsal Kitap hakkında küfürle sözler söylemelerine neden oldu.

Bütünlük kelimesi entegre kelimesinden gelir. Entegre etmek, tüm sistem boyunca tutarlı bir şey yapmak anlamına gelir. Örneğin dürüst bir insan, dürüstlüğü tüm davranışlarına ve konuşmasıyla birleştirecektir (entegre edecektir). Dürüst olduğunu söyleyen ama dürüst olmayan bir şey yapan kişide bütünlük yoktur.

Bütünlük terimi bir kişinin karakterine uygulanabilir. Bazı dillerde bu terim, bir binanın yapısı gibi başka şeyleri tanımlamak için de kullanılır.

► Bir binanın yapısının bütünlüğünün olması sizce ne anlama gelir?

Bir binanın ayakta durması önemlidir. Kendi ağırlığını ve içinde meydana gelen her türlü faaliyetin ağırlığına dayanabilmelidir. Eğer çökerse, insanlar ve mallar yaralanabilir ve binanın değeri yok olur. Bir bina için bütünlük, tüm yapı boyunca güçlü inşaat ilkelerinin kullanılması anlamına gelir.

Ayrıca binanın uzun süre ayakta kalmasında iyidir. Bir ev inşa eden kişi, ömrü boyunca ayakta kalacağını umabilir. Devlet veya büyük işletmeler için binalar büyük yatırımlar gerektirir ve birkaç neşil boyunca ayakta kalması beklenebilir.

Bir bina eğilmeye veya çökmeye başlarsa, bunun nedeni bütünlükten yoksun olmasıdır. Bazen bir bina bir depremden zarar görür ve hala ayakta olmasına rağmen güvenli değildir. Bütünlüğü yoktur.

Önemli bir binanın inşaat başlamadan önce, bir taslağı vardır – bu detayların olduğu bir çizimdir. En önemli detaylar binanın ayakta duracak kadar nasıl güçlü olacağı ile ilgilidir. Binanın bölümleri birbirine bağlı ve karşılıklı olarak birbirini desteklenmelidir.

İnşaatçının inşa ederken plana uyması önemlidir. Yapının gerekli kısımlarını göz ardı ederek giderleri azaltırsa bina güvenli olmayacaktır.

► Bir kişinin dürüst olması ne anlama gelir?

İsa bir binanın bütünlüğünden örnek verdi. Tanrı'yı işiten ve O'na itaat eden kimse, evini kaya üzerine kuran kişi gibidir. O ev fırtınalar geldiğinde ayakta kalır. Tanrı'ya

itaat etmeyen, evini kum üzerine kuran kişi gibidir. Sadece gerçeği duymak ve bilmek yeterli değildir.

► Bir öğrenci grup için Yakup 1:22-25'i okumalıdır.

Yakup, bir kişinin Tanrı'nın Sözü'nü işittiği halde onu yerine getirmediği takdirde kendini aldattığını söyler. Tutarlı bir şekilde yaşamasa da İncil gerçeğini bildiği için iyi bir insan olduğunu düşünen bir kişiden bahseder. Bu kişi de bütünlük yoktur.

Yakup, Tanrı'nın Sözü'nü okuduğumuz zaman, aynaya bakan ama kendini görüp değiştirmeyen biri gibi olmamız gerektiğini söyledi. Tanrı'nın gerçeği dönüştürücüdür. Tanrı'nın Sözü'ne baktığımızda hatalarımızı görürüz ve Tanrı'nın Ruhunun karakterimizi ve davranışlarımızı Tanrı'nın gerçeğiyle eşleşecek şekilde değiştirmesine izin vermeliyiz.

Bütünlük yaşam tarzında kendini gösterir. Bir insan, bir tavır veya davranışın Tanrı'nın gerçeği ile bağdaşmadığını anlayınca kendinden memnun olmamalıdır.

Meyve Testi

İsa birçok sahte peygamber olacağını söyledi. Bunlar, dini liderlik statüsü isteyen veya hizmetten bir iş yapmak isteyen ancak Hristiyan karakterine sahip olmayan kişilerdir. Onları meyvelerinden tanıyabileceğimizi söyledi (Matta 7:15-18). Meyve başarı anlamına gelmez. Meyve, ağacın karakterinin doğal ifadesidir. Bir insanın meyvesi, onun içsel karakterinin hayatının bir göstergesidir. Bir kişi Ruh'un meyvesine sahip değilse (Galatyalılar 5:22-23; 1 Korintliler 13) veya günah dolu bir yaşam sürüyorsa, günahkar bir karaktere sahiptir ve gerçek bir ruhani lider değildir (1 Korintliler 6:9- 10; 2. Korintliler 11:13-15).

Elçi Petrus, inananların önceki arzuları tarafından kontrol edilmemeleri gerektiğini, yaptıkları her şeyde kutsal olmaları gerektiğini söyledi (1 Petrus 1:14-15).

İyi meyve, bir kişinin tüm Hristiyan ilkelerini davranışlarına nasıl mükemmel bir şekilde uygulayacağını anlattığı anlamına gelmez. Hepimiz Tanrı'nın gerçeğini öğrenme sürecindeyiz. Bahçede çalışan bir çocuk yanlışlıkla yanlış bitkileri çekebilir. Tanrı bizi bilmeden işlediğimiz hatalarımız için yargılamaz. Ancak lütuf, bir kişiyi günahından tövbe etmeyi reddettiği için mazur göstermez. Elçi Yuhanna bize, gerçeğe göre yaşayan bir kişinin "ışıkta yürüdükçe" temizlendiğini söyler (1 Yuhanna 1:7).

Liderlikte Bütünlük

Liderler, başkalarının vermek zorunda olmadığı kararları verirler. Bir liderin sorumlulukları ve olanakları, ayartılma için birçok fırsat yaratır. Bir liderin kararları, diğer birçok insanı etkilediği için özellikle önemlidir.

Bir hizmetin lideri, İsa'nın örneğini izleyerek Tanrı'ya ve insanlara hizmet etmeye çağrıldığını hatırlamalıdır. Amacı, başkaları tarafından övülen ve hizmet edilen bir ünlü olmak olmamalıdır.

Bir cemaatte, Tanrı'ya içtenlikle tapınmayan çok sayıda insan varsa, ibadet hizmetini performansa odaklanacak şekilde değiştirmeye çalışırlar. Bu insanlar yeteneğe ruhsal odaklanmadan daha çok değer verirler. İbadet hizmetini gerçek ruhani liderler yerine sanatçıların yönetmesini isterler. Duygusal gösteri ile eğlenirler. Diskolarda çalmaya istekli ve ibadete katılmak için vasıfsız olan İsa Mesih'e iman etmemiş müzisyenleri işe almaya isteklidirler. Pastor, gerçek tapınanların ilgisini çekmesi ve onlara hizmet etmesi için kilisedeki tapınmayı korumalıdır.³

► Bir kişi Pazar sabahı bir kiliseyi ziyaret ettiğinde, Cumartesi gecesi diskoda gördüğü müzisyenlerin aynısını kilisede görse, kilise hakkında ne düşünür?

Bir lider, kendisini normal ahlak kurallarından muaf olarak görmekle ayartılabilir. Bazı pastörler kendi kültürlerindeki dünyevi liderlerin yaptığı gibi, cemaatlerindeki erkeklerle veya kadınlarla yanlış ilişkilere girerler. Bazı kiliseler, statüleri nedeniyle pastörlerin ahlaksız davranışlarına haksız yere müsamaha gösterirler.

Bir pastor, kilisenin sahibi olduğuna inanmakla ayartılabilir. Böyle düşünürse, insanlara bir işi iyi yapacakları için değil, kendisine sadık oldukları için verir. Bu tür bir pastor akrabalarını kayırır ve kendisinden sonra kiliseyi kimin miras alacağını seçmek ister. Kilisedeki destekçilerinin günahlarını ve hatalarını örter. Kilisenin parasını ve malını kendi malları gibi görür.

Kilisenin Tanıklığı

Kilise, bütünlüğe gerektiği gibi önem vermediği zaman bozulabilir. Cemaat dünyanın arzularını paylaştığında, dünyaya benzeyen liderleri kabul eder. Dini liderlerindeki günahı hoş görürler. Samimi Hristiyanlar bile, bütünlüğün ve iyi meyveli olmanın gerekliliğini anlamadıkları için günahkâr liderleri takip edebilirler. Bu olduğunda, dünyadaki insanlar kilisenin kontrolünü ele geçirir ve kilise tanıklığını yok eder.

Petrus, sahte ruhani liderlerin kilisenin işine katılacağı konusunda uyardı (2 Petrus 2:3). Kilise toplumunda popüler hale geldiğinde, dünyevi insanlar kilisede statü elde etmekle ilgilenmeye başlarlar. Hristiyan olmadan ibadet ve dini liderlik hakkında öğrenirler. İyi bir doktrini olmayan bir kilise onları tanıyamaz.⁴

İsa, kilisenin ayırt edici özelliğini kaybettiğinde neler olduğunu açıklamak için tuz örneğini verdi. (Matta 5:13). Tuzluluğunu kaybeden tuz, kum veya çakıldan daha iyi değildir.

³ Hristiyan ibadetinin tam bir keşfi için, <https://www.shepherdsglobal.org/courses> adresinde bulunan Shepherds Global Classroom Hristiyan İbadetine Giriş kursuna bakın.

⁴ 2 Petrus 2 ve Yahuda kitabı sahte ruhi liderler konusunda yazılmıştır

Kilise toplum gibi olmaya başladığında, kilise toplumu değiştiremez.

Kilise dünyanın kalıplarını takip ettiğinde ve İncil gerçeğini takip etmediğinde, dünya kiliseyle alay eder.

Tanrı'yı temsil etmek

Teoloji, Tanrı, insanlık, günah, Mesih ve kurtuluş hakkındaki öğretiler de dahil olmak üzere Hristiyan inançlarımızın düzenlenmiş halidir. Tanrı hakkındaki inançlarımız, diğer tüm inançların temelidir.

Tanrı, kendini ifşa etmeye başladığında, onun vahyinin ilk amacı nasıl bir Tanrı olduğunu tanıtmaktı. Tanrı Kendisini öncelikle kutsal olarak tanımladı. İbranice kutsallık kelimesi (kadosh) Eski Ahit'te 600'den fazla kez geçer. Örneğin, İşaya defalarca Tanrı'dan "İsrail'in Kutsalı" olarak söz etti. Tanrı'nın kutsallığı tapınmanın konusuydu (Mezmun 99:3, 5). Tanrı'nın halkı, Tanrı'ya yalnızca gücü için değil, kutsallığı nedeniyle de tapındı.

Tanrı kendini sevgi olarak da ifşa eder. Tanrı'nın kendisini Musa'ya ve İsrail'e ifşa ettiği Eski Antlaşmada ki etkili bölüm, Çıkış 34:6-7'dir. Orada Tanrı kendisini şöyle tanımlar: "...acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı, binlercesine sevgi gösteren, suçlarını, isyanlarını bağışlayan. Hiçbir suçu cezasız bırakmayan..." Tanrı'nın kutsallığını ve sevgisini bir arada tutmak önemlidir. Tanrı'nın doğasını tanımlamakta sıklıkla kullanılan bir terim "kutsal sevgi"dir. Tanrı kutsal olduğu için bizden de kutsal olmamızı ister; Tanrı sevgi olduğu için kendisi kutsal olduğu gibi bizim de kutsal olmamız için bir yol açar.

Tanrı'nın kutsallığı, insanların lütufla değişmeden önce Tanrı'ya hizmet etmeye ve tapınmaya uygun olmadığını gösterdi. Peygamber Yeşaya, vaaz ettiği günahkârlarla ortak bir yanı olduğunu gördü - temiz olmayan bir yüreği vardı (İşaya 6:5). "Kirli dudaklar", saf olmayan bir yürekten gelen yanlış sözleri ve eylemleri temsil ediyordu. Bu kirlilik, İşaya'yı Tanrı'nın huzurunda durmaya uygun olmayan bir hale koydu. İşaya, durumunu haklı çıkarmaya çalışmadı, Tanrı da bunu yapmadı. Tanrı, bu peygamberin itirafına lütuf ile karşılık verdi; lütfu gunahı hoş görmez, lütfu gunahtan arındırır ve değiştirir (İşaya 6:6-7).

İsrail'in Tanrısı sahte tanrılardan farklıydı ve farklı bir tapınma istiyordu. Mezmun 24'te Kral Davut şu soruyu sordu: "Rab'bin huzuruna kim girebilir?" (ayet 3). "Tanrı kimi tapınan olarak kabul eder?" diye soruyordu. Sonra "Elleri pak, kalbi temiz kimse" cevabını verdi (4. ayet). Herkes Tanrı'ya tapınan olarak kabul edilmez. Tapınan kişi, sadece ellerini kaldıran ve duygularını hissedebilen bir kişi değildir. Günahkar kişi yeterli değildir.⁵

⁵Hakiki tapınmanın tam bir keşfi için, <https://www.shepherdsglobal.org/courses> adresinde bulunan Shepherds Global Classroom Hristiyan İbadetine Giriş kursuna bakın.

Tanrı, kendisine tapınanların kutsal olması talebinin temelinde kendi kutsallığının yattığını söyler. "Kutsal olacaksınız; çünkü ben kutsalım" (Levililer 11:44-45, 19:2, 20:26, 21:8). Tanrı, eski doğu tanrıları veya daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinin tanrıları gibi bir tanrı değildir. Bu tanrılarla ilgili mitler onları yozlaşmış, aldatıcı ve zalim olarak tanımlıyordu. Bu tanrılar, insanlığın tüm karakteristik kusurlarına sahipti. Duvardaki gölgeler gibi, insan imajının abartılı çarpıtmalarıydılar. Bu tanrılar ahlaki bir standart veya bir karakter standardı gerekli görmezdi ve onlara tapanlar kötü ve zalimdi.

İsrail'in Tanrısı, insan süretinin bir yansıması değildir. Hayalı değildir, kendini insanlara ifşa etmiştir. O farklıdır ve bu yüzden ona tapanların farklı olması gerekir.

Tanrı'nın standardı Yeni Antlaşma'da tekrarlanır: "Sizi çağıran kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda (konuşmanızda) kutsal olun; nitekim şöyle yazılmıştır: 'Kutsal olun; çünkü ben kutsalım'" (1 Petrus 1:15-16). Konuşma, tutumlara, davranışlara, hareketlere - yaşamın her alanına atıfta bulunan bir kelimedir. Tanrı kendisine tapınanların yalnızca törensel olarak kutsal olmalarını ya da gerçekte olmadıkları halde "kutsal" olarak adlandırılmalarını istemez. Kendisine tapanların gerçekten kutsal hayatlar yaşamalarını bekler.

Tutum ve davranışlarımız, Tanrı hakkında ne düşündüğümüzü ve O'nunla ne tür bir ilişkimiz olduğunu gösterir. Elçi Pavlus, Tanrı'nın yasasına sahip olmakla gurur duyan Yahudilerin, onu çiğneyerek Tanrı'ya saygısızlık ettiklerini söyledi. Davranışları nedeniyle insanlar kendileri ve Tanrıları hakkında kötü şeyler söylediler (Romalılar 2:23-24).

Nasıl bir Tanrı'yı temsil ediyorsunuz? İnsanlar sizin Tanrınızın nasıl olduğunu düşünüyorlar? Tanrı'nın kutsal aynı zamanda bağışlayıcı ve lütüfkâr olduğunun bilinmesini istiyorsanız, sizin de böyle olduğunuzu insanların görmeleri gerekir.

Kiliseler, tutarlı ve eksiksiz öğretiyi öğretmek için pastörlere ihtiyaç duyarlar. Bir pastor temel öğretiyi ihmal etmemelidir. Her neşil ve tüm yeni inananların bunu duymaya ihtiyacı vardır. Olgun Hristiyanlara bile hatırlatılması gerekir. Pastorun vaazları sadece heyecan yaratmak için olan duygusal, dinamik gösteriler olmamalıdır. Tanrı'yı tanıtmalı ve Hristiyan yaşamının İncil'in Tanrı kavramıyla tüm ayrıntılarıyla nasıl eşleşmesi gerektiğini açıklamalıdır.

Kilise toplumu ve kültürü değiştirmelidir, ancak bu sadece İncil'deki Tanrı kavramımız hayatımızın ayrıntılarına uygulandığında gerçekleşecektir.

Grup Paylaşımı İçin

► Bu dersteki hangi kavramlar sizin için yeniydi? Hristiyan yaşamına yaklaşımınızı hangi alanlarda nasıl değiştirmeyi planlıyorsunuz?

►Kültürünüzdeki kiliselerde genellikle ihmal edildiğini düşündüğünüz bir kavram varsa, bu nedir? Bu kavramı tanıdığınız birine nasıl açıklarsınız?

Dua

Göksel Baba,

Seni karakterine uygun bir hayatla onurlandırmak istiyorum. Sana teslim olmayan bir dünyada seni temsil etmek istiyorum.

Hayatımı kendi gerçeğinle uyumlu kıl. Bir Hristiyanın hayatında olmaması gereken her şeyi değiştirmeye istekli olmama yardım et.

Güçlendiren Ruhunuz ve değiştiren lütfunuz için sukrederim.

Amin

Ders 1 Ödevler

(1) Yakın geçmişte düşüncelerinizi veya davranışlarınızı etkileyen dünyevi bir değer hakkında bir paragraf yazın. Sonra hayatın bu kısmına değinen iki Kutsal Yazı bölümü bulun ve bunları kaydedin. Bu Kutsal Yazılara itaat ederek yaşamaya nasıl başlayabileceğiniz hakkında bir paragraf yazın.

(2) Titus 2:11-14'ü inceleyin. Bu pasaja dayanarak Hristiyanlıkta ki bütünlük hakkında kısa bir sunum hazırlayın. Kutsal Kitap gerçeklerinin neden hayatın ayrıntılarına uygulanması gerektiğini açıklamak için bu bölümü kullanın. Bu sunumu bir sonraki dersin başında paylaşın.

Ders 2

Uygulama da Tanrı'ya İtaat Etmek

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Hristiyan sevgisi ile Hristiyan kişinin kişisel hayatı arasındaki pratik ilişkiyi keşfetmeli.
- (2) İnananların Kutsal Kitap ilkelerine göre giderek daha çok düzenleme yapmaları gereken yaşamlarında ki on alan üzerinde düşünebilmeli.
- (3) İsa'nın takipçilerinin yaşam tarzı meseleleriyle ilgili olarak Kutsal Kitap ilkelerini kişisel yaşamlarına uygulamaları konusunda neden farklı olduklarının en az iki nedenini açıklamalı.
- (4) Yaşam tarzıyla ilgili kararları vermek için kullanabileceğimiz dokuz ilkeyi (metinde verilen) özetlemeli.

İtaatkar bir oğul

Afrikalı bir anne, bir ağacın altında oynayan küçük oğlunu kontrol etmek için dışarı çıktı. Oğlunun başının hemen üzerinde ağaçtan sarkan büyük bir zehirli yılanı görünce şok oldu. Yılan çocuğu ısırarak üzüldü. Anne, oğlunu uyarmaya çalışırsa, hızla uzaklaşmak yerine yukarı bakacağını biliyordu. Açıklamak yerine, "Oğlum, hemen yere çök" diye seslendi. Çocuğun kafası karışmıştı, ama itaat etmesi öğretildiği için öyle yaptı. Sonra annesi, "Yere yakın kalıp bana doğru emekle" dedi. Yine itaat etti ve yilandan güvenli bir şekilde uzaklaştı.

Çocuk neden verilen emrin nedenini anlamadan itaat etti? Annesine saygı duyuyordu çünkü ona zaten itaat etmesi öğretilmişti ve itaat etmediğinde uyarılmıştı. O da annesine güveniyordu çünkü annesinin onu sevdiğini biliyordu. Tanrı'ya tam olarak itaat etmeliyiz, yalnızca O'nun cezalandırmasından korktuğumuz için değil, O'nun bizi sevdiğini bildiğimiz için de.

Sevginin Motivasyonu

► Bir kişi Tanrı'yı daha çok sevseydi bunun sonucunda ne olurdu? Soruyu yanıtınıza şu ifadeyi ekleyerek düşünebilirsiniz: "Eğer Tanrı'yı daha çok sevseydim, yapardım."

Tanrı'yı daha çok sevmenin bir sonucu da, Filipililer 1:9-11'de anlatılır:

"Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilirsiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa

Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.”

Bu ayetler inananın hayatında devam edip duran bir süreçten bahseder. Sevgisi sürekli giderek artmalıdır. Tanrı'ya olan sevgisi arttıkça, neyin en iyi olduğunu ayırt etme yeteneği güçlenir ve sınırları genişler. Neyin en iyi olduğunu fark ettikçe, hayatını en iyiye göre odaklanmak için yeniden düzenler. İsa'nın takipçisinin samımı ve suçsuz olması için hayatında bu gerçekleşiyor olmalıdır.

Nasıl yeni doğmuş bir bebeğin önünde öğrenme ve büyümeyle dolu bir ömür varsa, biz de İsa Mesih'e ilk iman ettiğimiz an da, yaşamımıza rehberlik etmesi gereken tüm gerçekleri anlamıyoruz. Yukarıdaki ayetleri Pavlus, bir süredir Hristiyan olan insanlara yazdı. Yine de Pavlus, Tanrı'yı daha çok sevmeye devam etmeleri ve bu sevgiyle Tanrı'nın iradesini daha iyi anlayıp, O'na itaat edebilmeleri için dua etti.

Tanrı ayırt etme yeteneği verdikçe, yaşamlarımızı sürekli olarak iyileştirmeyi istemeliyiz. Tanrı, sadece dini ibadetler esnasında değil, hayatımızın her alanında tam olarak O'na itaat etmemizi ister.

Nasıl yaşayacağımız hakkında bilmemiz gereken her şeyi zaten bildiğimizi varsaymamalıyız. Hayatımızda gerekli olan tüm değişiklikleri yaptığımızı varsaymamalıyız.

Bir Inananın Hayatındaki Geliştirmesi Gereken Bazı Alanlar

(1) Etki Alanına dikkat etmek (Süleymanın Özdeyişleri 22:1; Matta 5:14-16)

Başkalarının yapmasını istemediğiniz şeyleri siz yapıyor musunuz? Bu gibi şeyler var mı hayatınızda? Pastorunuzun de sizin yaptığınız bu şeyleri yaptığını görmek sizi hayal kırıklığına uğratar mı?

(2) Özdenetimli Olmak (Süleymanın Özdeyişleri 16:32, 25:28; Galatyalılar 5:22-23)

Duyularınızı ve arzularınızı yapmanız gerekeni yapacak kadar kontrol ediyorsunuz, yoksa bazen duygularınızın sizi bir inançsızdan beklenebilecek şekilde hareket ettirmesine izin mi veriyorsunuz?

(3) Sağlığınıza Özen Göstermek(1 Korintliler 6:19, 10:31)

Vücudunuzu, Tanrı için çalışmaya adanmış yeri doldurulamaz bir araç seti olarak görüp, önemsiyor musunuz? Bedeniniz Tanrı'ya ait olduğu için onun zarar görmemesi gerekir. Umursamazca davranmamalısınız.

(4) Eğlence Seçimi (Koloseliler 3:17; 1 Korintliler 6:12)

Eğlence seçiminiz, yanlış düşüncelere veya tutumlara neden olarak sizi ayartma ile mücadele etmeye sokma eğiliminde mi? Günahı çekici veya komik gösteren her

şeyden sakının.

(5) Görgü Kuralları (Romalılar 13:9; Koloseliler 3:19; I. Timoteos 2:8; I. Petrus 3:2)

Başkalarına saygılı davranın, çünkü insanlar Tanrı'nın süretinde yaratılmıştır ve sonsuza dek sürecek kaderleri vardır. İnsanların nezaket gösterme adetleri vardır. İnsanların fark edeceği şekilde kibar olmayı öğrenmelisiniz. Biri hak etmese bile nazık olmalısınız.

(6) İş Ahlakı (Süleymanın Özdeyişleri 20:23)

Tüm ilişkilerinizde tamamen dürüst müsünüz? Olayları tam olarak oldukları gibi mi tanımlarsınız yoksa birinin doğru olmayan bir şeyi düşünmesine neden olur musunuz?

(7) Dakiklik (Galatyalılar 5:14)

Zaman, Tanrı için kullanmamız gereken değerli bir kaynaktır. Mümkün olduğunca bir program tutarak, kendi zamanınıza ve başkalarının zamanına değer veriyor musunuz?

(8) Giyim Seçimi (1 Timoteos 2:9; 1 Petrus 3:3-4)

Giysileriniz bu değerleri taşıyor mu?

- Terbiye - vücudu yeterince gizlemek
- Alçakgönüllülük - giydiğiniz şeyle gereğinden fazla ilgi veya hayranlık uyandırmaya çalışmamak
- Tutumluluk - ihtiyacınız olandan daha pahalı giysiler almamak

(9) Dil (Koloseliler 4:6, Efesliler 4:29)

Tanrı'yla ve başkalarıyla olan konuşmalarınız temiz ve saygılı mı? Dünyanın ünlem olarak kullandığı kelimelerin çoğu, müstehcenliklerden veya Tanrı için kullanılan terimlerden oluşur.

(10) Güvenilirlik (Mezmunlar 61:8; Süleymanın Özdeyişleri 20:6, 28:20)

Verdiğiniz sözleri tutuyor musunuz? İnsanlar sizden söylediklerinizi yapmanızı bekleyebilir mi? Uygun olmadığında, verdiğiniz sözleri unutuyor musunuz?

Pek çok insan gelişme yönündeki ihtiyaçlarını ciddiye almaz. Yalnızca Kutsal Kitap'ın açık emirlerinden kendilerini sorumlu hissederler ancak bu emirlerin uygulanabileceği pek çok alanın farkında olmazlar.

Gelişmenin Tanrı'ya olan sevgimizin artmasıyla bağlantılı olduğunu anlamamız gerekir. Bu derste başladığımız ayetler üzerinde ciddi bir şekilde derin düşünmeliyiz (Filipililer 1:9-11). Sevgimiz artıyorsa, ayırt etme gücümüz ve doğru davranış seçimimiz de gelişiyor olmalıdır.

Grup Paylaşımı İçin

- ▶ Tanrı size bir tutumun, alışkanlığın veya eylemin en iyisi olmadığını gösterdiğinde, hayatınızda yaptığınız değişiklik ne oldu? Bir örnek veriniz.
- ▶ Yaşam tarzınızda değiştirmeniz gerektiğini bildiğiniz bir şey var mı? Bu değişikliği yapacak mısınız?
- ▶ Tanrı'nın hoşuna gidip gitmediğinden emin olmadığınız bir şeyi yapıyor musunuz?
- ▶ Tanrı'nın, yapmanız gereken değişiklikleri duanızda size göstermesine izin veriyor musunuz?

Tanrı'nın bize değerlerini ve hayatımızda yapmak istediği değişiklikleri gösterebilmesi için bu hafta açık bir kalple dua etmeye söz verelim. Bunu yapmaya söz verir misin? Gelecek hafta size yapıp yapmadığınızı soracağım.

Kutsal Kitap İlkelerinin Kişisel Olarak Uygulamak

- ▶ Özellikle ne yaptıkları ve ne yapmadıkları konusunda pratik soruları yanıtlarken, Hristiyanlar arasında var olan farklılıkları fark ettiniz mi? Aynı İncil'i kullandıkları halde, neden bu farklılıklar var? Hristiyanlar arasında bu kadar çok farklılık olduğuna göre, bizim ne yaptığımız gerçekten önemli mi? Neden?

Tüm Hristiyanlar, Kutsal Kitap ilkelerini ve değerlerini yasamanın ayrıntıları konusunda hemfikir değildir. Yine de bir Hristiyan, inandıklarına göre tutarlı yaşama konusunda ciddi olmalıdır.

Davranışlar, eğlence seçenekleri ve giyim, hepsi kalbin eğilimleri hakkında bir şeyler gösterir.

İşte, belirli yaşam tarzı konularında neyin en iyi olduğunu ayırt etmeye çalışırken, her inananın hatırlaması gereken bazı ilkeler.

Yaşam Tarzı Kararlarıyla İle İlgili Kutsal Kitap İlkeleri

(1) Kutsal Kitabın Hristiyanlara yönelik tüm emirlerine uymalıyız.

İsa, Matta 5:19'da şöyle dedi:

"Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak."

Sadece en önemli olduğunu düşündüğümüz noktaları seçemeyiz. Hiçbir kutsal emir, görmezden gelinecek kadar önemsiz değildir.

(2) Tanrı'nın emirleri bizim yararımızadır.

Tesniye 10:12-13,

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin; üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun."

Mezmur 84:11,

"Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez."

Tanrı bizden iyi bir şeyi esirgemez, bize zararlı olan bir şeyi de emretmez. O'nun kısıtlamaları olmasaydı, daha iyi durumda olamazdık. O'nun emirlerini reddetmek, O'nun hikmetinden ve sevgisinden şüphe etmektir. İnsan fikirlerine uymak yerine O'nun Sözü'nün talimatlarına uyduğumuzda, Tanrı'nın iyiliğine ve bilgeliğine gerçekten inandığımızı kanıtlarız.

(3) Hristiyan özgürlüğü, Tanrı'ya itaat etmekten özgür olmak değildir.

Pavlus, bunu 1 Korintliler 9:21'de Hristiyanlara yazdı:

"Tanrı'nın Yasası'na sahip olmayan biri değilim, Mesih'in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa'ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa'ya sahip değilmişim gibi davrandım."

Tanrı'nın emirlerini yerine getirerek değil, lütufla kurtulduğumuz için, bir aklanma aracı olarak yasadan -hem Musa sisteminden hem de Tanrı'nın ahlaki şartlarından- kurtulduk. Ayrıca işlediğimiz günahlar bağışlandığı için yasanın kınamasından da kurtuluruz.

Ancak Tanrı'ya itaat mecburiyetinden ve sevme mecburiyetinden kurtulmuş değiliz, "Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin." (Galatyalılar 5:13). 1 Korintliler 9:21'in (yukarıda) gösterdiği gibi, Tanrı'nın yetkisi altındayız. Bizim için olan Tanrı'nın (isteği) iradesi İncil'de açıklanmıştır.

Legalizm, insanların bazen Tanrı'ya itaat etmekle ilgili konuları tartışırken kullandıkları özel bir terimdir. Bu kelimenin doğru tanımını anlamak önemlidir. **Legalizm, bir kişinin yalnızca lütufla değil, belirli şartları yerine getirerek kurtarıldığına veya ruhsal olgunluğa getirildiğine dair yanlış inançtır.** Ancak insanın Tanrı'yı memnun etmek istediği için hayatın tüm detaylarında Tanrı'ya itaat etmesi gerektiğini anlaması legalizm değildir.

"Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz" (Romalılar 6:18).

(4) Tanrı'yı seviyorsak, iradesini (isteğini) bilmek isteriz, onu göz ardı etmeyi değil.

1 Yuhanna 5:2-3 diyor ki:

“Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir.”

Bununla, Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nun emirlerini tuttuğumuz zaman, Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi biliyoruz. Çünkü bu, O'nun emirlerini tutmamız Tanrı'nın sevgisidir. Ve O'nun emirleri ağır değildir.

Yeremya 31:33 diyor ki, “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım...”

Tanrı'yı seven bir kişi önce, “Bunu yaptığım için Tanrı beni mahkûm edecek mi?” diye sormaz. Ama şunları sorar, “Tanrı en çok hangisinden memnun olur?” veya “En mükemmel şey nedir?” (Filipililer 1:10; Titus 3:8).

(5) Kutsal Yazılar, yaşamlarımıza belirli kurallar koymak için bir temel sağlar.

Kutsal Kitap yalnızca genel ilkeler vermez. Ödev 2'de İsa'nın takipçilerine özgü dikkatli bir yaşam yaşamak için bir temel sağlayan bazı bölümler listelenmiştir. Bazıları, Hristiyan yaşam tarzı için özel talimatlar verir.

(6) Hayatın ayrıntılarıyla ilgili kurallar, en önemli inançlarımız değildir.

Ferisiler en çok vurguyu küçük şeylere verme hatasına düştüler. Matta 23:23'te İsa onlara şöyle dedi:

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli konularını – adaleti, merhameti, sadakati– ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi.”

Bu ayet, önemli olmayan bir gerçeğin var olduğunu söylemez, ancak bazı şeylerin diğerlerinden daha önemli olduğunu söyler. En çok en önemli şeyler hakkında konuşmalıyız.

(7) Kurallara uymak, itaatimizi veya Tanrı'ya olan sevgimizi kanıtlamak için yeterli değildir.

Ferisilerle aynı tartışmada İsa şunları söyledi (Matta 23:25),

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur.”

Bir kişi çok katı bir yaşam tarzı yaşayabilir, ancak Tanrı'yı sevmeyebilir veya hatta O'na tamamen itaat edebilir. Öte yandan, bir kişi Tanrı'yı tüm kalbiyle sevebilir, ancak bazı standartların nedenini göremeyebilir. Bu nedenle, daha katı olan kişi ister istemez daha manevi değildir.

(8) Başkalarının tanıklığına olan güvenimiz, onların yaşam tarzlarında ki küçük ayrıntılara bağlı değildir.

Romalılar 14:10'da Pavlus Hristiyanlara sordu:

“Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen, kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız.”

Bu ayet, Hristiyanların pratik konularda sahip oldukları farklı görüşleri tartışan bir bölümdedir. Bir Hristiyanın ne yapması ve ne yapmaması gerektiği konusunda samımı anlaşmazlıklar var.

Başka bir inanan, Kutsal Yazılarda ki belirli bir bölümü yorumlamamıza katılmayabilir veya reddettiğimiz bir şeyde ki zararı görmeyebilir. Tanrı, onun yaşamının farklı yönleri üzerinde çalışıyor olabilir veya Tanrı, onu farklı bir kültürdeki yere yerleştirmiş olabilir. Bu, kişinin gerçek bir Hristiyan olmadığı anlamına gelmez.

► Bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? “Tanrı herkese nasıl yaşaması gerektiğine dair gerçeği gösterecektir; bu nedenle, tüm Hristiyanlar aynı uygulamalara sahip olmalıdır.”

Hristiyanlar, hayatın tüm uygulamaları hakkında hiçbir zaman anlaşmaya varamadılar. Tanrı'yı seven ve Tanrı yolunda yaşayan insanlar, öğretinin uygulamaları ve ayrıntıları konusunda hemfikir değillerdir. Kutsal yazıları farklı yorumladıkları veya uyguladıkları için başkalarının Hristiyan olmadığını söylememiz yanlış olur. Düşüncelerinin yanlış olduğunu düşünsek de onları samımı Hristiyanlar olarak kabul edebiliriz. Kutsal Ruh'un işi, tüm Hristiyanların aynı yaşam tarzına sahip olmasına neden olmaz.

Diğer Hristiyanların bakış açılarından da öğrenmeye hazır olmalıyız. Gurur, bizim veya kilise bağlantımızın Kutsal Yazıları mükemmel bir şekilde yorumladığını veya uyguladığını düşünmemize neden olur. Alçakgönüllü, öğretiler, kabul edebilen bir ruh, Hristiyan birliğini geliştirir ve Mesih'in bedeninin ahlakın yükseltir.

(9) Farklı görüşlere hoşgörü, kişisel ihmalkarlığı mazur göstermez.

“Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun.” (Romalılar 14:5b).

“Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır; çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahdır.” (Romalılar 14:23).

Kişi, vicdanını ihlal ettiğinde bunun feçi sonuçları olur. Kişi, yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya karar verirse, günah işlemiş olur. Kişi, Tanrı'nın

kendisine verdiđi ışıktayürüdüđünde bunun sonucunda cesitli bereketlere sahip olur. (1 Yuhanna 1:7).

Grup Paylaşımı İçin

Bu konu hakkında tartışmaya başlamakta hiçbir zorluk yasanmaz. Bazı öğrenciler, kiliselerin davranış kurallarının olmasının geređini vurgulayabilir. Diğerleri, farklılıklara karşı toleranslı olmayı vurgulayabilir.

Yukarıda listelenen dokuz ilkenin her biri için adil bir değerlendirme yapmaya çalışın.

- Birçok insanın bu ilkelere hangilerini unuttuđunu düşünöyorsunuz?
- Bu ilkelere hangisini büyük olasılıkla unutmanız mümkün?

Dua

Göksel Baba,

Sana olan sevgimin sürekli artmasını istiyorum. Benim için olan isteđini daha iyi anlamak istiyorum.

Seni en çok sevindiren şeyi ayırt etmeyi öğrenmeme yardım et ki, saf ve suçsuz bir hayat yaşayabileyim.

Deđişmesi gereken alışkanlık ve tavırlarımı görmeme ve seni yücelten huy ve tavırları kazanmama yardım et.

Tanrı'nın yüceliđi için meyve vermek istiyorum.

Amin

Ders 2 Ödevler

(1) 1 Korintliler 13 Calis. Bu bölüm, başkaları için sahip olması gereken sevgiye sahip bir kişinin hayatını anlatıyor. Tanrı, hayatınızı sevgiyle daha uyumlu hale getirmek için, sizi nasıl değiştirmek istediğini size gösterecek. Tanrı'nın kendi yaşamınızda değişiklik yapabilmeniz için sizi güçlü kılmasını istediğiniz bazı konuları listeleyin.

(2) İtinalı bir Hristiyanın davranışı için bir temel sağlayan aşağıdaki Kutsal Yazıları inceleyin:

- 1 Korintliler 6:19-20
- 1 Korintliler 10:31
- 1 Korintliler 11:14-15
- 1 Timoteos 2:9-10
- 1 Petrus 3:3-4
- Mezmur 19:14
- Mezmur 101:3

Her bölümün temel anlamını yazın. Bu Kutsal Yazılar nedeniyle pratikte yaşamınız gerektiğine inandığınız yaşam tarzının ayrıntılarını açıklayın.

Ders 3

İş

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Kutsal Kitabın iş hakkında ne öğrettiğini açıklamalı.
- (2) Hristiyan iş ahlakının özelliklerini gösterebilmeli.

Erkek Kardeş Lawrence, Tanrı için İşçi

Erkek Kardeş Lawrence 1600'lerde bir manastırda yaşayan basit bir keşişti. Çok bilinen işleri Tanrı sevgisiyle yapmasıyla –patates soymak, bulaşık yıkamak vb.– ve Tanrı'nın varlığını asla aklından çıkarmamasıyla ünlendi. İş de dahil olmak üzere tüm yaşamı boyunca Tanrı'yı sürekli olarak odak noktası yaptı.

Tanrı'nın Varlığının Uygulaması, milyonlarca kişi tarafından okunan çok kısa bir kitaptır. Kitap, erkek Kardeş Lawrence'ın röportajlarını ve mektuplarını içerir. O şöyle yazar: "Kutsallaşmamız, işlerimizi değiştirmeye değil, genellikle kendimiz için yaptığımız şeyleri Tanrı adına yapmamıza bağlıdır."

► İş nedir? İş sadece istihdam mı – bir şey yapmak için işe alınmak mı?

İş istihdamı içerir, ancak aynı zamanda kendimize ve başkalarına bakmayı, sahip olduğumuz şeylerin yönetimini, bir şeyler üretmeyi, kâr için iş yapmayı ve başkalarına özgürce yardım etme görevlerini de içerir.

► Bir Hristiyan çalışmalı mı? Neden?

Birçok insan, çalışmak zorunda kalmayacak kadar paraya sahip olmanın harika olacağını düşünür. En keyifli hayatın serbest olarak geçirecekleri hayat olacağını düşünürler.

Kutsal Kitaptaki İş Anlayışı

Tanrı'nın dünyayı başlangıçta nasıl tasarladığını bir düşünün. Dünya mükemmeldi. Tanrı'nın yarattığı ilk insanlar için mükemmel bir ortamdı. Tanrı ilk insanlara iş verdi. Tanrı dünyayı tüm insan ihtiyaçlarını iş olmadan karşılayacak şekilde tasarlayabilirdi, ama yapmadı. Tanrı, insanlar için en iyi yaşamın çalışmayı içeren bir yaşam olduğunu biliyordu.

Tanrı, işimizin ilişkilerimize dahil olmasını planladı. İnsanlar, birbirlerine bağlı olmayı, işbirliği yapmayı, birbirleri için güvenilir olmayı, güçlü yönleri kullanıp zayıf yönleri

olan başkalarına yardım etmeyi, zorluklarla birlikte mücadele etmeyi, anlaşmazlıkları çözmeyi, hataları düzeltmeyi, eğitilmeyi ve başkalarını eğitmeyi öğrenmelidir.

Tanrı, insanlara yeryüzünü yönetme, kontrol altına alma ve kendi görkemi için geliştirme yetkisi ve sorumluluğu verdi. Bu görev, tarımın gelişmesine, hayvanların yetiştirilmesine, topraktan madenlerin çıkarılmasına ve teknolojinin gelişmesine yol açmıştır.

Tanrı bizi doğanın geri kalanının üzerinde yarattı çünkü içimizde O'nun doğasından bir şeyler var. Mezmur 8:6-8 diyor ki:

“Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, her şeyi ayaklarının altına serdin; davaları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan bütün canlıları.”

İlk günah nedeniyle dünya değişti ve iş, Tanrı'nın orijinal tasarımında olmayan birçok zorluk ve hayal kırıklığını içerir oldu. Ancak, Tanrı'nın bizi çalışmaya ihtiyaç duyacak şekilde yarattığını anlamalıyız.

Bizim işimiz Tanrı'nın yaratma işine benzer. Çalışmak, insanın çevresini yeniden şekillendirme yöntemidir. Çalışmanın tek amacı geçimini sağlamak değildir. İnsanlar çevrelerini değiştirme içgüdüüne sahiptir. Evlerini iyileştirmeye çalışırlar. Çöpleri atmaya çalışırlar. Artık çalışmak istemeyen bir kişi, çevresini değiştirme arzusundan ve yeteneğinden vazgeçmiştir. İnsanı insan yapan bir parçadan vazgeçiyor.

► Bakımı yapılmamış bir ev veya bahçe gördüğünüzde ne düşünürsünüz?

İnsanın yaratmaya, planlamaya, organize etmeye ve üretmeye -çalışmaya- yönelmesi, insandaki Tanrı görüntüsünün bir parçasıdır. Bu nedenle Hristiyan için tüm işler kutsaldır. Rab'bi hoşnut etmek için yapıldığında tüm işler bir tapınma eylemidir (Koloseliler 3:17, 23). İsa, Babasının çalıştığını ve bu nedenle kendisinin de çalıştığını söyledi (Yuhanna 5:17).

Çalışmayı hasta olduğunuzda ilaç almak gibi hoş olmayan bir zorunluluk olarak düşünmemelisiniz. Çalışmak sadece hayatta kalmak için gerekli bir şey değildir. Bu, Tanrı'nın insanlık için tasarısının bir parçasıdır.

2 Selanikliler 3:10 çalışmamız gerektiğini söyler: " Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik: "Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!"

İşimiz önemsiz görünüyorsa ne yapmalıyız? Mahatma Gandhi, "Yaptığınız şey önemsiz görünebilir, ancak en önemlisi, sizin onu yapmanızdır" dedi. Yerleri süpürmek için tutulmuş bir adam düşünün. Bu önemsiz bir iş gibi görünebilir, ancak o önemli bir seçim yapıyor. Her gün işe gittiğinde, zamanını boş boş, kimseye değer vermeden geçirmek yerine bunu yapmayı seçiyor. Arkadaşları veya ailesi üzerinde bir parazit olmaktansa kendini desteklemek için sorumluluk almayı seçiyor. Belki bir eş ve çocukları var ve onları yardım aramaya zorlamak yerine, kendisine güvenenlerle

o ilgileniyor . Tüm bu düşünceler, işin kendisinin önemsiz görünse de, onu yapmayı seçmesinin önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Gerçekten çalışamayan çok mu insan var? Hayır. Bir kişi ücret karşılığı çalışmak için istihdam edilemese bile, muhtemelen başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için bir şeyler yapabilir.

Bir Hristiyan, kendisi ve başkaları için sorumluluğu olduğu için çalışmalıdır. Bir kişi, kendisinin elinden geleni yapmaya istekli değilse, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamasını beklememelidir.

Bir inanan önce ailesine karşı sorumludur. "Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuştur." (1 Timoteos 5:8).

Kutsal Kitap'ta inanana başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışması emredilir. "Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun." (Efesliler 4:28). Hırsızlık yapan ile bir şeyi karşılıksız alan kişi ve vermek için çalışan kişi arasındaki karşıtığa dikkat edin. Hristiyan sadece çalmayan değil, vermek için çalışan kişidir.

Kimse tarafından işe alınmasanız bile yapacak iş bulabilirsiniz. Yardımcı olmanın ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulun. Bu şekilde yaşamak, hiçbir şey yapmamaktan ve kimsenin size yardım etmemesinden şikayet etmekten daha iyidir.

Inanan, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak ve ihtiyacı olanlara verebilmek için çalışmalıdır.

Tanrı'nın Alışlagelmiş Şekilde İhtiyaçlarımızı Karşılama Yolu

► İhtiyaçlarını karşılamak için çalışmayacağını çünkü Tanrı'ya dayandığını söyleyen birine ne dersiniz?

Bir yaz sonunda arka bahçenize girdiğinizi ve büyük bir bölümünde domates, mısır, fasulye ve diğer sebzelerin yetişmiş olduğunu gördüğünüzü ve bunların size uzun süre yetecek kadar olduğunu hayal edin.

Bu bir mucize gibi mi görünüyor? Geçen yaz binlerce insanın başına geldi. Arka bahçelerine girdiler ve büyüyenlerin hepsini ve hatta daha fazlasını buldular. Ama hayret etmediler, hatta şaşırmadılar, çünkü birkaç ay önce toprağı işlemişler, sonra içine tohum ekmişler, sonra aylarca sulanıp yabancı otlarının temizlendiğinden emin olmuşlardır. O yüzden büyüyen bir mahsul bulduklarında, bu sadece bekledikleri birşeydi.

"O zaman bu bir mucize değildi" diye tepki verebilirsiniz. Ama Tanrı milyonlarca bitki yarattı ve insan asla bir tane yaratmadı. Mezmur 104:14 şöyle der: " Hayvanlar için ot, İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; insanlar ekmeğini topraktan çıkarsın

diye." Tanrı yapar, ama insan, toprağı hazırlayarak, tohum ekerek ve gerektiğinde sulayarak buna hazırlanır.

Birçok insan, Tanrı'nın işinin olağandışı bir şey, doğal yasanın bir istisnası yani aynı İsa'nın iyileştirdiğı veya güneşin durduğı zamanlarda ki gibi olduğunu düşünür. Öyleyse bu manada bitkilerin büyümesi mucizevi değıldir, çünkü bu sıradandır.

Ancak bir mucize dilemekle, çoğı zaman Tanrı'nın işini yapmada kullandığı normal yolu görmezden geliriz. Bugün arka bahçelerine giren ve yiyebilecekleri büyüyen bir şey bulamayan milyonlarca insan vardır. Tanrı'nın yiyecek üretme yöntemine katılmadılar. Besinlerin büyüme süreci, Tanrı'nın normal çalışma biçiminin sadece bir örneğidir. Örneğın, Tanrı'nın ihtiyaçları karşılamaasının normal yolu, insanın çalışması aracılığıyladır. Süleymanın Özdeyişleri 14:23 bize "Her emek kazanç getirir..." diye öğretirken, Süleymanın Özdeyişleri 19:15 bizi "...Haylaz kişi de aç kalır." diye uyarır.

Tanrı'nın kendileri için bir şeyler sağlamasını dileyen insanlar var, ancak çalışma fırsatlarını reddediyorlar çünkü bu fırsatlar yapmak istedikleri şeyler değıl.

Ya çalışmaya istekliyseniz ama sizi işe alacak birini bulamadıysanız? Başkalarına yardım etmek için yapabileceğiniz işler vardır ve bu çalışma sayesinde bazı ihtiyaçlarınız karşılanabilir. Eğer işsizseniz, zamanınız var. Neden etrafınıza bakıp başka birine yardım etmek için neler yapabileceğinizi bulmuyorsunuz?

İşsiz olan ve her gün saatlerce oturup hiçbir şey yapmadan vakit harcayan bir insanı düşünün. Gerçekten onun yapabileceğı değıerli bir şey yok mu? Onun mahallesinde yardıma ihtiyaç duyan insanlar var. Bahçesinde ve sokakta temizlenmesi gereken çöpler var. Yiyecek yetiştirmek için ekilebilecek toprak var. Okuyabileceğı ve bilgisini artırabileceğı kitaplar olabilir. Dua edebileceğı birisi var. Oturup hiçbir şey yapmayan kişinin bir çalışanı vardır, o kendisidir ve çalışanı üretmiyor veya gelişmiyor. O, kendisinin iyi bir işvereni değıl, bu yüzden muhtemelen başkalarını yönetme fırsatı bulamayacak.

Çoğı zaman ve yerde, çoğı insan birileri tarafından işe alınmaz. Karşılıklı alıp vermek için bir şeyler üretirler veya başkalarına bir hizmet sunarlar. Bunların hepsi Tanrı'nın bizim için sağladığı yollardır.

Hristiyanların Çalışırken Kullandıkları İncil Prensipleri

Sorumluluk ve dürüstlük ilkeleri, İsa'nın takipçilerine işlerinde uygulayabilecekleri bazı etik değıerler kazandırır.

► Bir Hristiyan, bir işveren için çalışırken Kutsal Kitap ilkelerini nasıl uygulamalıdır?

Yeni Antlaşma, işçilere talimatlar verir. Yeni Antlaşma kitaplarının yazıldığı dönemde birçok işçi köleydi. Bugün bir çalışan, bir köleden farklı olarak bir işe geçme fırsatına sahip olabileceğinden farklıdır. Bu özgürlük onların ise alınma şartlarını kabul etmelerini veya reddetmelerini mümkün kılar. Bununla birlikte, belirli menfaatler için

çalışmayı kabul etmişlerse, Kutsal Yazılar tarafından işverende kaldıkları sürece iyi işçi olmaları gerekir.

Yapmak istediğiniz işi seçmekte özgür olmadığınız bir durumda olabilirsiniz. Belki de baskıcı bir durumda çalışmaya zorlanıyorsunuzdur. Hâlâ bir Hristiyanın tavrına sahip olmalısınız. Bazı insanlar, çalışmaya istekli olmadıklarını göstermek istedikleri için zorlandıklarında yavaş ve kötü çalışırlar. Bir insan bunu yaptığında özgür olmadığını göstermektedir. Özgürce hareket etmek istiyorsanız, neşeyle çalışmalı ve işi iyi yapmalısınız. Böyle çalıştığınızda, özgürce hareket ediyorsunuzdur çünkü kimse sizi buna zorlayamaz.

Kimse sizi işe almadıysa, kendiniz kendinizin amirisinizdir. Kendiniz için nasıl bir çalışan oldunuz?

Efesliler 6:5-8 - Sorumluluk İlkesi

► Bir öğrenci grup için Efesliler 6:5-8'i okumalıdır. Bu pasajın anlamını tartışın, ardından gözlemlerinize eklemek için aşağıdaki listeye bir bakın.

Efesliler 6:5-8'den bazı uygulamalar:

1. Bir işçi, işverenine yalnızca izlendiğinde değil, her zaman itaat etmelidir. Bu aynı zamanda, denetlenmesinin muhtemel olmadığını bildiği ayrıntıları da ihmal etmemesi gerektiği anlamına gelir ("...sadece görüldüğü için değil..").
2. Bir işçi, sanki Tanrı için çalışıyormuş gibi ("...Mesih'in hizmetkarları olarak, Tanrı'nın isteğini yerine getirerek...") yaptığı işin kalitesini ve titizliğini korumalıdır.
3. Bir işçi, işinde sadakatinden dolayı Tanrı tarafından kutsanacaktır ("Aynısını Rab'den alacaktır...").

Titus 2:9-10 - Dürüstlük İlkesi

► Bir öğrenci grup için Titus 2:9-10'u okumalıdır. Bu pasajın anlamını tartışın, ardından gözlemlerinize eklemek için aşağıdaki listeye bir bakın.

Titus 2:9-10'dan bazı uygulamalar:

1. Bir işçi, işverenin talimatlarına verdiği yanıtta saygılı olmalıdır ("...ters cevap vermeme..."). Bir işçi, işvereni hakkında diğer işçilere saygısızca konuştuğunda ortaya çıkan sonuçlar nelerdir?
2. Bir işçi, daha fazla ücreti hak ettiğini düşünse bile işvereninden çalmamalıdır ("...hırsızlık yapmama...").
3. Sadık çalışma, Müjde için bir tanıklıktır; sadakatsizlik, müjde için bir utanç olur. ("...Tanrı'nın öğretisini çekici kılsınlar diye...").

► Bazı kişilerin işlerinde dürüst olmamasına ilişkin bazı örnekler nelerdir? Bir Hristiyanın nasıl farklı olması gerektiğini açıklayın.

Titus ve Efesliler'deki kutsal metinler, bir kişinin onu işe alması durumunda nasıl çalışması gerektiği hakkında anlatır. Aynı ilkeler, bir şey inşa etmek veya bir şeyi onarmak için işe alınan kişi için de geçerlidir. Birinin kendisi için yapmasını istediği işi aynı kalitede o da yapmalıdır. Satmak için bir şeyler yapan bir kişi, alıcıların daha iyi bir şey aldıklarını düşünmelerini sağlamak için kusurları gizlememelidir.

İşe Alımlar İçin İstenen Nitelikleri Geliştirmek

İşverenler bir işçinin hangi niteliklere sahip olmasını ister? Araştırmalar, işverenlerin iş hakkında olumlu bir tutuma sahip insanları istediğini gösteriyor. Güvenilir ve öğrenmeye hazır insanları istiyorlar. İnsanlar, eğitimleri veya yeteneklerinden çok işle ilgili tutumları için işe alınırlar. Tanrı, Kutsal Yazılarda da daha önce gördüğümüz gibi, işe karşı tutumumuzu da önemser.

Sizi değerli bir işçi yapan nitelikleri geliştirin. Hizmet etmeye hazır olmalısınız. Dürüst, güvenilir ve sabırlı olmalısınız. Bazı işsiz insanlar sadece neye ihtiyaçları olduğunu düşünür. Bir işveren, size yardımcı olmak için sizi işe almaz; kendisine yardım etmeniz için sizi işe alır. Bir işveren için değerli olabilecek türden biri olmanız gerekir.

Bir kişi, "Bunun için para alsaydım, arkadaş canlısı, yardımsever ve dürüst olurum" diyebilir, ancak işverenler, arkadaş canlısı olmayan bir kişiyi işe almaz ve ona arkadaş canlısı olması için para ödemez. Dürüst olmayan birini işe alıp dürüst olması için para ödemezler. İşe almak için arkadaş canlısı, yardımsever ve dürüst bir insan ararlar.

Kilisede işler farklıdır. Birine yardım etmeye istekli olmadan önce o kişinin vermesini veya arkadaşça davranmasını beklemeyiz. Tanrı da size ulaşır ve iyi bir şey yapmadan önce sizi kutsar. Ancak kendi yararınıza, bu lütfaya yanıt vermeye başlamanız gerekir. Vermeyi, hizmet etmeyi ve gülümsemeyi öğrenin.

Niteliklerinizi geliştirin. Halihazırda bu becerilere sahip kişilerle çalışarak yeni beceriler edinin. Belki başkalarına bir hizmet sunabilirsiniz. Belki satmak için bir ürün yapabilirsiniz. Belki bir ekin yetiştirebilirsiniz. Hepsinden önemlisi, size fayda sağlamasa bile başkalarına karşı yardımsever bir tutum sergileyin. Tanrı hizmetinizi bereketler.

Hizmet etmek ne demek? Hizmet etmek, yeteneklerinizi, zamanınızı ve enerjinizi bir başkasının yararına kullanmaktır.

Bir işveren için çalışıyor olsanız da olmasanız da hizmet, bazı hak ve ayrıcalıklarınızı bir kenara bırakmanızı gerektirir. Örneğin, başkaları için çalışıyorsanız, sabahları istediğiniz kadar geç uyuyamayabilirsiniz ve iş zamanınızı yapmak istediğiniz şeyi yaparak geçiremezsiniz. Hayatınızın bazı yönlerini işe alındığınız bir amaca teslim

ediyorsunuz. İse alırım, giyinme şeklinizi ve diğer insanlara davranış şeklinizi bile etkiler.

Hizmete hazır olmak, birçok fayda sağlar:

1. Bazı ihtiyaçlarınızın karşılanmasıyla sonuçlanan ilişkiler oluşturur. Bu genellikle öngörülemeyen şekillerde olur, bu nedenle mesele sadece sizin için bir şeyler yapabileceklerini düşündüğünüz insanlara yardım etmek değildir.
2. Size kilisede, Mesih'in bedeninde değerli bir yer verir.
3. Sizi birinin kiralamak istediği biri yapabilir.

Eger yeni bir zihniyet oluşturmaya başlayabilerseniz – başkalarına hizmet etmenin yollarını arar mısınız? İsa, "Vermek almaktan daha büyük mutluluktur" dedi (Elçilerin İşleri 20:35). Buna gerçekten inanıyor musunuz? İnanıldığınız gibi mi yaşıyorsunuz?

Başkalarının ihtiyaçlarını düşünmek ve tamamen kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmamak gibi ruhsal bir ilke vardır (Filipililer 2:4). Pratikte kullanabileceğimiz bir ilke de vardır. Unutmayın, insanları işe alan kişiler bunu genellikle işe aldıkları kişilere yardım etmek için yapmazlar. Birini işe alırlar çünkü o kişinin sahip oldukları bir ihtiyacı karşılayabileceğini düşünürler. Bu nedenle, bir kişi yalnızca birinin kendisi için ne yapmasını istediğini düşünüyorsa, işe alınmaya değmeyebilir.

İnsanlar çalışmaya istekli olduklarında işler ilerler. Bu kazançlar, beklenmedik bir şekilde meydana gelseydi mucize gibi görünürlerdi, ancak Tanrı'nın bu kazançları hayatınıza getirmesinin normal bir yolu vardır.

Tanrı'nın vermeyi sevdiği şekilde yardım alabilmeniz için çalışmaya istekli değilseniz, Tanrı'nın bir mucize yapmasını ummak, dilemek ve hatta dua etmek muhtemelen zaman kaybıdır.

Grup Paylaşımı İçin

- Birisi, bir işveren için iyi çalışmanın Müjde için nasıl bir fırsat yarattığına dair bir hikaye paylaşabilir.
- Birisi, kendi mahallesindeki bir kişiye yardım etmenin, Hristiyanların sahip olduğu ilginin iyi bir göstergesi olduğuna dair bir hikaye paylaşabilir.
- Grup, işsiz bir kişi için mevcut olan iş fırsatları hakkında birlikte fikir paylaşmalıdır.

Dua

Göksel Baba,

Yaratıcı bir şekilde çalışma ayrıcalığı sunduğun için teşekkür ederim. Başkalarına yardım etme fırsatlarını görmeme yardım et. Kendim ve başkaları için sorumluluk almaya çalışırken ihtiyaçlarımı karşıla.

Ailemi destekleyebilmem, kiliseye verebilmem ve ihtiyacı olan başkalarına yardım edebilmem için beni kaynaklarla bereketle.

Tüm sorumluluklarımda dürüst ve güvenilir olmama yardım et. Eğer isteğin buysa, beni daha büyük fırsatlar ve sorumluluklar için hazırla. Bana her zaman sadık olduğun için teşekkür ederim.

Amin

Ders 3 Ödevler

(1) Süleymanın Özdeyişleri şu pasajları inceleyin:

- Özdeyişler 6:6-11
- Özdeyişler 10:4-5
- Süleymanın Meselleri 12:11, 24, 27
- Süleymanın Meselleri 13:4, 11
- Özdeyişler 14:23
- Özdeyişler 18:9
- Özdeyişler 20:13
- Özdeyişler 22:29
- Özdeyişler 24:30-34
- Özdeyişler 26:13-16

Bu pasajlardan iş ve tembellik ile ilgili noktaları ve uygulamaları içeren bir sayfa yazın.

(2) Aşağıda listelenen konulardan biri hakkında kısa bir sunum hazırlamak için başka bir sınıf arkadaşınızla birlikte çalışın. (Sınıf lideri her gruba bir konu verir.) Sunumu bir sonraki dersin başında paylaşın.

- İş ve insandaki Tanrı imajı
- Kendisi ve başkaları için çalışma ve sorumluluk alma
- İsa'nın takipçisi bir çalışanın çalışma şekli (Bu sunum Efesliler 6:5-8 ve Titus 2:9-10'a dayanmalıdır.)
- Tanrı'nın genellikle insanların ihtiyaçlarını karşılama şekli
- İş ve başkalarıyla ilişkiler

Ders 4

İlişkiler

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Başkalarıyla olan ilişkilerinde sevgi, barış ve saygı ilkelerini uygulayabilmeli.
- (2) Bir Hristiyan'ın konuşmasının başkalarını kutsamasını ve Tanrı'yı yüceltmesini mümkün kılan Kutsal Yazılara dayalı dokuz kuralı benimsemeli.

Robinson Crusoe, İlişki Yüzünden Şaşırarak

Kurgusal hikaye Robinson Crusoe'da, bir adam denizde bir adaya yüzerek bir gemi enkazından kurtuldu. Orada aylarca yalnızdı. Barınak yaptı, giyecek yaptı ve yiyecek bulmayı öğrendi. Sonra bir gün deniz kenarında yürürken kumda insan ayak izini görünce şok oldu. Demek ki orada başka biri daha vardı. Bu kişinin dost mu yoksa düşman mı olacağını bilmiyordu. Bu kişinin karakteri, dili, etnik kökeni veya orada bulunma nedeni hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu kişinin adadaki hayatını nasıl değiştireceğini bilmiyordu. İlişkiler bireyin yaşamını büyük ölçüde etkilediğinden, Robinson ayak izini gördüğünde hem umut hem de korku hissi yaşadı.

İlişkilerin Ruhsal Gelişimdeki Önemi

Birinci yüzyılda Kilise bir dizi anlaşmazlıkları çözmek zorundaydı... Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında... sosyal sınıflar arasında... kültürler arasında... cinsiyetler arasında ki sorunlar gibi... Elçi Pavlus onlara "birbirinizi kabul edin..." dedi (Romalılar 15:7).

► Bir adada ki yalnız bir adamı hayal edin. Herhangi birine karşı sabırlı olabilir mi? Birini affedebilir mi?

Diğer insanlarla ilişki içinde olmadan Hristiyan sabrını geliştiremez ve yaşayamazsınız. İlişkide olmadan başkalarını affedemez veya başkaları tarafından affedilemezsiniz.

► Başkaları ile ilişkiyi gerektiren başka Hristiyan nitelikleri ve faaliyetleri nelerdir?

Bu tür şeyler diğer insanlarla ilişkilerde görülür. Hristiyan nitelikler sadece ilişkilerde geliştirilebilir ve yaşanabilir. Bu, insanlarla olan ilişkilerimizin ruhsal gelişimimiz üzerinde çok etkili olduğu anlamına gelir.

Kutsal Kitap, farklı türden ilişkiler için talimatlar verir. Kocalar ve karılar, ebeveynler ve çocuklar, işverenler ve çalışanlar, pastörler ve kiliseler ve yaşlılar ve gençler arasındaki ilişkiler için belirli yönergeler vardır.

Kutsal Yazılarda her tür insan ilişkisi için geçerli olan en az üç ilke vardır: barış, sevgi ve saygı ilkeleri.

Barış Prensipleri

“Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek.” (İbraniler 12:14)

Bu ayet, ilişkilerin önemini çok vurgulu bir şekilde belirtmektedir. Kutsallık, herkesle barışı sürdürmekle yakından bağlantılıdır.

► İnsanlarla barışı sürdürmek için yapmamız gereken bazı şeyler nelerdir?

Barışı sürdürmek için en azından herkese borçlu olduğunuz muameleyi göstermelisiniz. Minnettarlık, saygı veya itaat borçlu olduğunuz kişilere saygı duymalı, itaat etmeli, minnettarlık duymalısınız. Bunu yapmazsanız, anlaşmazlığa neden olmaktan suçlu olursunuz. Sorumluluklarınızı yerine getiremezseniz, verdiğiniz sözleri tutamazsanız veya başkalarına ödemeniz gerekeni ödeyemezseniz, barışın ardından gitmemiş olursunuz. Yapmanız gerekeni yapmakta başarısız olduğunuzu fark ettiğinizde, af dilemeli ve yükümlülüklerinizi elinizden geldiğince yerine getirmelisiniz.

Ancak barışı sürdürmek, borçlu olduğunuz şeyi vermekten fazlasını vermeyi gerektirir. Borçlu olmadığınız sevgi ve nezaketi de sunmayı içerir.

► Bir öğrenci grup için Titus 3:2-3'ü okumalıdır.

İsa Mesih'e iman etmemiş insanların yanlış tutumlara ve yanlış güdülere sahip olma eğiliminde olduklarını anlayarak sabırlı ve bağışlayıcı olmalıyız.

Barış istiyorsanız, bir anlaşmazlık olduğunda uzlaşma aramalısınız. Affetmeye istekli olmalısınız. Barışın yeniden sağlanamayacağını varsaymakta acele etmemelisiniz. Kalıcı bir ayrılığı kolay kolay kabul etmemelisiniz.

İsa, size yanlış yapan kişiye gitmenizi ve ona ne yaptığını açıklamanız gerektiğini söyledi (Matta 18:15). Eğer meseleyi yüzleşmeye değmeyecek kadar küçük görüyorsanız, bunu başkalarına söylememeli veya yanlış yapana karşı kin beslememelisiniz.

Bazen insanlar, kendilerine karşı yanlış yapan diğer Hristiyanları bağışlayamamakla boğuşurlar. İsa'ya iman etmemiş insanlardan kötü muamele bekleyebiliriz, ancak diğer Hristiyanlar bize karşı yanlış bir şey yaptığında bunu anlamak zor olur.

İsa, 70 kere 7 kere affetmeye istekli olmamız gerektiğini söyledi (Matta 18:21-22). İnsanların kiliseden ayrılmalarının ve ruhen vazgeçmelerinin yaygın bir nedeni, Hristiyanların kötü muamelelerine içerlemeleridir. Küskünlük genellikle diğer ruhsal başarısızlık türlerinin başında gelir.

Bir kişi affetmeyi reddettiğinde, yaşamının bir alanı Tanrı'nın yetkisine karşı koyar, çünkü Tanrı bizden bağışlamamızı ister (Efesliler 4:32'yi okuyun). Bu bölge, Şeytan'ın hayatın diğer kısımlarını etkileyebileceği bir bölge haline gelir. Bir kişi affetmeyi reddederse, yakında tamamen alakasız görünen ayartmalara karşı koyamayacak hale gelecektir.

Her kişisel suçun temeli, haklarımıza verdiğimiz değerdedir. Belirli bir muameleyi veya saygıyı hak ettiğimize inandığımız için, bunu almadığımızda güceniyoruz. Aldığımızdan daha iyisini hak ettiğimize inanıyoruz.

Başkalarını affetmenin anahtarı, borçtan kurtarmayı anlamaktır. Borçtan kurtarmak, geri almak demektir. Tanrı bizi kurtardığına göre, biz O'na aidiz ve haklarımız O'na aittir. Haklarımızı bilinçli olarak Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Dua edebilirsiniz, "Rab, tüm haklarımın sana ait olduğunu biliyorum. Bunların sorumluluğunu almanı ve bana sadece benim için iyi olanı vermeni istiyorum." Sonra insanlar size iyi davrandığında, bu ayrıcalığı size verdiği için Tanrı'ya şükredebilirsiniz. Biri size kötü davrandığında ise, haklarınızdan Tanrı'nın sorumlu olduğunu ve o anda bu hakka sahip olmadan daha iyi gelişebileceğinizi düşündüğünü hatırlayabilirsiniz.

Başkalarını bağışlayarak, Tanrı'ya boyun eğiyor ve O'nun sizi istediği gibi geliştirmesine izin veriyorsunuz. Haklarınızı Tanrı'ya teslim etme ilkesi, her insan ilişkisi için geçerlidir. (Affediciliğe yapılan diğer referanslar arasında Koloseliler 3:13, Matta 6:15 ve Romalılar 12:19 yer alır.)

Sevgi İlkesi

Hiçbir şey borçlu olmadığımız kişiye dahi sevgiyle davranmalıyız. Çünkü lütfâ erdik, Tanrı'ya borçluyuz. O'na geri ödeyemeyiz. O'nun hiçbir ihtiyacı yoktur, ancak bizden aldığımız bu hak edilmemiş sevgiyi başkalarına vermemizi istedi.

"Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın." (Romalılar 13:8).

Sevgi, bir kişinin gerçek bir Hristiyan olduğunun kanıtıdır.

"Tanrı'yı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez." (1 Yuhanna 4:20).

Hristiyan inananlar arasında özel bir sevgi vardır ve İsa, diğer inananlara karşı davranışlarınızı ve tutumlarınızı kişisel olarak alır. Yargılama esnasında, "Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz." diyecektir (Matta 25:40).

Ancak Hristiyan sevgisi sadece diğer Hristiyanlara karşı ifade edilmemelidir.

Matta 5:44-45'da İsa şöyle dedi:

“Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.”

Bazı insanlar kendilerini incitenlere karşı nazik olmayı zor bulur, ancak kaba olmak için asla bir mazeret yoktur. İnsanlara hak ettikleri gibi davranmamalıyız. Hak ediyor görünseler de görmeseler de onlara sevgi ve nezaketle davranmalıyız. Günahkar olduğumuzda Tanrı'nın sevgisine uygun olmadığımızı, ama yine de O'nun bizi sevdiğini hatırlamalıyız (Titus 3:2-3).

Saygı İlkesi

► Sana kirli ve yırtık bir yüz dolarlık banknot vermeyi teklif etsem, ister miydiniz? Kirli ve yırtık olduğu için reddeder miydiniz?

Durumuna bakmaksızın bir değeri olduğu için alırdınız.

Her insan saygıyı hak eder çünkü insanlar Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır (Yaratılış 1:27). Tanrı'nın imajı her insana doğuştan bir değer verir.

Bir kişi yüksek zekaya sahip olmasa veya beceri, eğitim ve sıradan standartlara göre kendisini başarılı veya faydalı kılabilen herhangi bir özellikten yoksun olsa bile, o, Tanrı'nın suretinde yaratılmış bir kişi olduğu için değerlidir.

Bir kişinin doğuştan gelen değeri, aptalca seçimlerle kendini başka şekillerde daha az değerli kılmış olsa bile kalır. Okulu bırakmış, sağlığını bozmuş ve kötü alışkanlıklar edinmiş olabilir, ancak Tanrı'nın suretinde ölümsüz bir ruha sahip bir kişi olarak değerlidir.

Tanrı'nın insandaki suretinin özündeki değeri nedeniyle, insanlar arasındaki her temasta saygı olmalıdır. Nezaket minimum olsa da gereklidir.

Manipülasyon ve aldatma yanlıştır, çünkü her insan sonsuz sonuçları olan seçimler yapar ve bir karar için gerçek etkenleri bilmesi gerekir. Bir kişinin bir şeyi yanlış sebeple doğru yapmasına neden olmak başarı değildir, çünkü o hala doğru seçimi yapmamıştır.

Mümkün olduğunca, bir kişiye davranışı yanlış olsa bile saygılı davranmalıyız. Hataların düzeltilmesi ve yanlışların cezalandırılması bile (bunu yapmak için uygun yetkiye sahip olanlar tarafından), Tanrı'nın doğasına sahip ölümsüz varlıklarla uğraştığımız bilinciyle yapılır.

Grup Paylaşımı İçin

Bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin çok sayıda örnek vardır.

- ▶ Birisinin barışı aramak için ne kadar çaba sarf ettiğini paylaşın ve buna uygun örnekler isteyin.
- ▶ Affetmeyle ilgili olarak paylaşın ve küskün oldukları kişileri affetmeleri için üyelerin karar vermelerini isteyin.
- ▶ Bir kişinin birine hak ettiğinden daha fazla sevgi gösterebileceği bir durum hakkında örnek vermesini isteyin.
- ▶ Bir kişiye davranışı yanlış olsa bile saygılı davranmanın ne demek olduğunu tartışın.

Konuşma Hakkında İncil İlkeleri

- ▶ "Kalem kılıçtan güçlüdür" diyen eski bir söz vardır. Bu ne anlama geliyor?

Bir fikir paylaşımında, ikna etme esnasında, iletişimde güç vardır. İnsanları zorlamaktan çok motive ederek daha fazlasını başarabilirsiniz. Bir fikir – bir kavram – birçok insana yayılabilir ve etkileyebilir.

Kutsal Kitap kelimelerin iyilik ya da zarar verme gücünden bahseder (Yakup 3). Kurtuluş planı, insan habercilerine emanet edilen sevindirici haberin gücüyle yerine getiriliyor.

İyiliği başarmak ve zarardan kaçınmak için sözlerimizi nasıl kullanabiliriz? Kutsal Kitap bu konuda bazı ilkeler öğretir.

(1) Çok fazla konuşmayın.

"Akılsız konuştuğunda konuşur..." (Vaiz 10:14).

"Çok konuşanın günahı eksik olmaz, sağduyulu kişiye dilini tutar." (Süleymanın Özdeyişleri 10:19).

"Çenesini tutup susan ahmak bile bilge ve akıllı sayılır." (Süleymanın Özdeyişleri 17:28).

O yüzden fazla konuşmayın. Aşırı konuşmacı, ne kendi sözlerine ne de başkalarının sözlerine gerektiği gibi değer vermez. Gerçekten kastetmediği şeyler söyler ve diğer insanların da aynı şeyi yaptığını varsayar. Bilgisizce fikir verir. Bilmediğiniz bir şey hakkında fikir vermek zorunda değilsiniz; her görüş eşit değerdedir.

(2) Düşünmeden konuşmayın.

Duyularınızın pişman olacağınız açıklamalar yapmanıza neden olmasına izin vermeyin.

"Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun." (Yakup 1:19).

"Akılsız hep patlamaya hazırdır, bilgeyse öfkesini dizginler." (Süleyman'ın Özdeyişleri 29:11)

"Geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir." (Süleyman'ın Özdeyişleri 14:29)

(3) Bir durumu ilk bakışta yargılamayın.

"Dinlemeden yanıt vermek ahmaklık ve utançtır. " (Süleyman'ın Özdeyişleri 18:13).

"Duruşmada ilk konuşan haklı görünür, başkası çıkıp onu sorgulayana dek." (Süleyman'ın Özdeyişleri 18:17).

Anlaşmazlıkların çoğu yanlış anlamalara dayanır. Zaman ve dikkatle genellikle bunlar çözülür. Dürüstlüğüyle tanınan biri size yanlış gelen bir şey söylerse, onu yargılamak için acele etmeyin.

"Kendini ilgilendirmeyen bir kavgaya bulaşan kişi, yoldan geçen köpeği kulaklarından tutana benzer. " (Süleyman'ın Özdeyişleri 26:17).

(4) Mizah konusunda dikkatli olun.

Kelimelerin sahip olabileceği etki nedeniyle, kontrolsüz mizah, çılgın bir adamın elinde bir silah gibidir.

" Ateşli ve öldürücü oklar savuran bir deli neyse, komşusunu aldatıp, "Şaka yapıyordum" diyen de öyledir." (Süleyman'ın Özdeyişleri 26:18-19).

Şakanıza inanarak insanların ciddi hatalar yapmasına neden olmayın. Ciddi olmadığınızda onlara ciddi olduğunuzu söylemeyin - size bir daha inanmayacaklar. İnsanların elinde olmayan kusurlarıyla dalga geçmeyin. Birinin başarısızlıkları hakkında şaka yapmayın. Günahı önemsiz gösteren şakalar yapmayın.

► Mizahın diğer yanlış kullanımları nelerdir?

(5) Yanlış kişiye konuyu açıklamayın.

" Dedikoducu sır saklayamaz, oysa güvenilir insan sırdaş olur. " (Süleyman'ın Özdeyişleri 11:13).

" Odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner. " (Süleyman'ın Özdeyişleri 26:20).

Bir şey söylenmesi gerekebilir, ancak bunu söyleyecek doğru kişi siz olmayabilirsiniz. Bunu söylemesi gereken otoritenin yerine siz söyleyemezsiniz.

İnsanların hataları hakkında bilgi yaymayın.

İnsanlar, başkalarına söyleyeceğinizi düşünürlerse, kişisel bilgileriniz konusunda size güvenmezler.

"Davayı doğrudan komşunla gör; başkasının sırrını açıklama. " (Süleymanın Özdeyişleri 25:9).

Bir korkak, Matta 18:15-17'deki prosedürü izlemek yerine davasını yanlış insanlara anlatır.

(6) Eleştiri konusunda dikkatli olun.

Eleştirmenin doğru bir zamanı ve yolu vardır.

" Açık bir azar, gizli tutulan sevgiden iyidir. Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır, ama dostun seni iyiliğin için yaralar...." (Süleymanın Özdeyişleri 27:5-6a).

Eleştirinizin yıkmaya değil inşa etmeye yönelik olduğundan emin olun. Onları önemseyişinizi ve yardım etmek istediğinizi göstermelisiniz. Eleştirinizin yardımcı olabilmesi için genellikle sağlıklı bir ilişki gereklidir.

(7) Aldatmayın.

"Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız" (Koloseliler 3:9).

Aldatma, Hristiyan yaşamına değil, günahlı yaşama uyar.

" RAB yalancı dudaklardan öğrenir, ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır." (Süleymanın Özdeyişleri 12:22).

(8) Konuşmanızı temiz tutun.

" Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin" (Efesliler 5:4).

Resmi olarak bir durumla ilgilenmek için uygun olmadıkça, geçmiş veya şimdiki skandallardan bahsetmeyin. Gizlice söylemeniz gereken şakalar yapmayın. Dünyadaki insanlar, haykırırken genellikle cinsel terimler veya özel vücut bölümleri için terimler kullanırlar, ancak bu bir Hristiyan için uygun değildir. Tanrı'dan içtenlikle yardım istemedikçe, stresli bir zamanda Tanrı'dan veya İsa'dan bahseden terimleri haykırıp kullanmak saygısızlıktır.

(9) Sözlerinizle insanları bölmeyin.

"Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır." (Süleymanın Özdeyişleri 16:28).

" RAB'bin nefret ettiği altı şey, İğrendiği yedi şey vardır... [yedinci] kardeşler arasında çekişme yaratan kişi" (Süleymanın Özdeyişleri 6:16, 19).

Başkasının yerine kendinizi daha iyi göstermeye çalışmayın. Başkaları arasında çatışmaya neden olmayın. Dedikodu yaparak birinin hizmetinin etkinliğini zedelemeyin.

Konuşmadan önce sadece "Bu doğru mu?" diye düşünmeyin ama aynı zamanda "Neden bunu söylemeliyim?" diye düşünün.

Sonuç

Bir Hristiyan, sözleriyle zarar verdiğini anlarsa özür dilemeye istekli olmalıdır. Doğru olmadığını anlarsa söylediği her şeyi düzeltmeye istekli olmalıdır.

Başkalarından gelen zararlı ve saldırgan sözler, sizden gelen yanlış sözleri haklı çıkarmaz.

Konuşmada yavaş yavaş düzeltebileceğiniz bazı hatalar vardır. Örneğin, konuşmadan önce düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Sözlerinizle birini incitme arzusu gibi kalpte bir sorun olduğunu gösteren başka hatalar da vardır. Bu tür konuşmalardan suçluysanız, Tanrı'dan sizi bağışlamasını ve kalbinizi bu eğilimden temizlemesini istemeniz gerekir.

Konuşmanız kalbiniz hakkında çok şey ortaya koyar. Hristiyan değerleriyle tutarlı olmayan bir şekilde konuşarak Hristiyan tanıklığınıza zarar vermeyin.

Konuşmanız çevrenizdekileri kutsayabilir. Çoğu hizmet iletişimden oluşur. İncil ilkelerini takip ederseniz, sözlerinizin etkisi büyük ölçüde artabilir.

Grup Paylaşımı İçin

► Çoğu insan başkalarının konuşmalarındaki kusurları görür ama kendilerinininkileri görmez. Lider, bu ilkelerden birini takip etmede başarısız olduğu bir zaman örneğini paylaşabilir veya hangisinde en zayıf olduğunu kabul edebilir.

► Üyelerden zayıf oldukları bir ilkeyi seçmelerini ve bu konuda Tanrı'nın yardımıyla gelişmeye söz vermelerini isteyin.

Dua

Göksel Baba,

Tüm ilişkilerimde kutsal metinlerdeki barış, sevgi ve saygı ilkelerine göre yaşamama yardım et.

Bana karşı yanlış yapanları affetmek istiyorum. Benimle anlaşmazlığa düşenlerle uzlaşabilmem için bana yardım et.

Her insana kendi suretinizde yaratılmış olan olarak saygı duymama yardım edin. Konuşmamın yaratabileceği etkileri hatırlamama ve sözlerimin sorumluluğunu almama yardım et. Sözlerimin iyilik doğurmasını ve zarar vermemesini istiyorum.

Tanıklığıma saygı duyulmasını istiyorum.

Gerçeğinizi iletme ayrıcalığı için teşekkür ederim.

Amin

Ders 4 Ödevler

(1) Yakup 3'ü okuyun. Burada açıklanan konuşmanın büyük etkisini gözlemleyin. 13-18. ayetlerde konuşmanın kişinin ruhi durumundan nasıl doğal olarak aktığına dikkat edin. Efesliler 4:25-32'yi okuyun. Bu Kutsal Yazılara yanıt olarak bir paragraf dua yazın.

(2) Efesoslular 5:22-6:9'u inceleyin. Çeşitli ilişkilerdeki davranışlar için belirli yönergeleri listeleyin ve açıklayın. Bu yönergelerin bu derste tartışılan sevgi, barış ve saygı ilkeleriyle nasıl ilişkili olduğuna dair bir açıklama yazın.

(3) Aşağıdaki sorulardan üç tanesini seçin. Her birine cevap veren bir paragraf yazın:

- Tanrı'nın bizi ilişkilerimizde barışı sürdürmeye çağırmasının pratik sonuçları nelerdir?
- Başkalarını bağışlamak, kişinin kurtuluşunun devamlılığı için neden gereklidir?
- Bir kişinin haklarını Tanrı'ya vermesi ne anlama gelir?
- Hak etmemiş olsada başkalarına olan sevgimizin motivasyonu nereden gelir?
- Tüm insanların Tanrı'nın suretinde yaratılmış olması, başkalarıyla olan ilişkilerimizi nasıl etkilemeli?

Ders 5

Tanrı'nın Rehberliği

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Tanrı'nın karar vermemize nasıl yardım ettiğini anlamalı.
- (2) Tanrı'nın iradesini ayırt etmeye ve doğru kararlar vermeye nasıl hazır olunacağını bilmeli.
- (3) Yön bulmaya çalışırken, hata yapmaktan kaçınmayı bilmeli.

Palu'daki Tsunami, Bir İletişim Başarısızlığı

Eylül 2018'de, bir adanın altındaki deprem, bir tsunaminin (dev dalga) Endonezya'nın Palu şehrine doğru hareket etmesine neden oldu. Yüksek bir binanın tepesindeki bir adam dalganın geldiğini gördü. Aşağıdaki sokaklardaki insanlara uyarılar yağdırdı ama çoğu onu görmezden geldi. 4.000'den fazla insan öldü ve 10.000 kişi yaralandı.

On yıl önce (2008), hükümet, bir tsunami geldiğinde elektronik sensörlerle bir uyarı göndermek için tasarlanmış okyanusa 22 yüzer şamandıra yerleştirmişti. Ancak sonraki birkaç yıl içinde şamandıraların bakımı yapılmadı ve hepsi çalışmayı durdurdu. Hiçbiri 2018'deki tsunami hakkında bir uyarı göndermedi.

Komutanımızla İletişim

► Her askeri araca takılan şey nedir?

Her tank, cip, uçak vb. bir radyoya sahiptir. Bu askerlerin en sevdikleri müzik istasyonunu dinlemeleri için değil, iletişim için kullanılan bir radyodur.

Bir savaşı kazanmak için iletişim şarttır. Savaşta askerler hareket alanının tamamını göremezler. Dostlarının ve düşmanlarının nerede olduğunu bilemeyebilirler. Komutan ile iletişim kurmadıkça hangi yöne ateş etmeleri ve hangi yöne hareket etmeleri gerektiğini bilmezler.

Askerlerin "dost ateşi" tarafından, asker arkadaşlarının yanlış yönlendirilmiş kurşunlarıyla öldürüldüğü pek çok vaka vardır. Kötü iletişim nedeniyle füzelerin ve bombaların düşman yerine dostları vurduğu zamanlar olmuştur.

Modern savaşta, düşmanın iletişim merkezini devre dışı bırakmaya çalışmak yaygın bir stratejidir. Bunu başaran taraf muhtemelen savaşı kazanacaktır.

Ruhani bir savař içindeyiz. Őeytan bizi ayartmaya ve aldatmaya alıřır. Dünya bizi yařam tarzına ve deęerlerine ekmeye alıřıyor. evremizdeki insanlar bazen bizi Tanrı iin yařamaktan alıkoyuyor ve caydırıyor. Düşman bir ülkedeki askerler gibiyiz, sadece birkaç arkadař ve ok sayıda düşman var.

Tanrı ruhsal savařı kazanmamızı istiyor. Dua, komutanımızla iletiřim aracımızdır.

Bir savařta emirleri görmezden gelmeye ve kendi başına gitmeye karar veren bir askeri hayal edin. İyilik etmek yerine zarar verebilir; kendisine güvenen insanlara yardım etmede başarısız olabilir; ve muhtemelen öldürölur veya yakalanır.

“Her türlü dua ve yalvarıřla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amala, bütün kutsallar iin yalvarıřta bulunarak tam bir adanmıřlıkla uyanık durun.” (Efesliler 6:18)

Bu ayet, Pavlus'un bir Hristiyan'ın ruhsal silahlarını, aęın askeri silahlarıyla resmettięi bir pasajın sonunda gelir. Pavlus, düşmanlarımızın fiziksel deęil, ruhsal olduęunu söyler.

Belki o zamanlar askerler iin radyolar mevcut olsaydı, Pavlus onları ruhani askerin donanımının başka bir bölümünü göstermek iin kullanırdı - duayı. Pavlus silahları tanımladıktan sonra, duanın ruhsal silahlarla birlikte kullanılması gerektięini söyledi.

Manevi kötölüęe karřı savařta dururken, komutanımızla iletiřim halinde kalarak dua etmeliyiz. Dua ederken tetikte, uyanık ve azimli olmaya aęrıldık.

Tanrı, dinleyenlere rehberlik edeceęi vaadinde bulunmuřtur.

“RAB'be güven bütün yüreęinle, kendi aklına bel baęlama. Yaptıęın her iřte RAB'bi an, O senin yolunu düze ıkarır.” (Suleyman'ın Özdeyiřleri 3:5-6)

“RAB insana saęlam adım attırır, insanın yolundan hořnut olursa...” (Mezmurlar 37:23)

Bir Hristiyan, dünyadaki insanların karar verdięi gibi kararlar vermez. Bazı insanlar sadece kendi arzuları ve hırsları tarafından yönlendirilir. “Kendim iin doęru olanı yapmalıyım” derler. Bu, başkalarının onları kontrol etmesine izin vermek yerine, önce kendi arzularını dikkate almaları gerektięini düşündükleri anlamına gelir. Özgürlüęün ben merkezli olmak olduęunu düşünürler. Bir Hristiyan farklıdır ünkü Tanrı'yı memnun etmek ve başkalarını yařamıyla kutsamak ister.

Bazı insanlar tüm cevaplar iin kendi iimize bakmamızı tavsiye ediyor. Duygularımızın ve igüdülerimiz karar vermek iin yeterli yol gösterici olduęuna inanırlar. Gençleri gelenekleri ve yařlıların tavsiyelerini görmezden gelmeye teřvik ederler. Din ahlakını küümserler. Bu tür tavsiyeler modern Hollywood eęlencelerinde popölerdir. Otoriteye ve geleneęe isyan ederek kendi hayalinin peřinden gitmeyi

başaran bir genç hakkında hikayeler sunarlar. Bu tür kararların üzüntü ve felakete yol açtığı gerçeğini göstermezler.

Bazı kültürlerde, bireysel kararlar geniş aile, kabile veya klan tarafından verilir. Bireylerin grubun onayı olmadan bölgeyi terk etmeleri, mesleklerini değiştirmeleri, yüksek öğrenim görmeleri veya evlenmeleri beklenmemektedir. O ortamdaki en zor değişiklik, insanın dinini değiştirmesidir. Bir kişi Hristiyan olursa ve halkın anlamadığı ilkeler tarafından yönlendirilirse, zulüm görebilir. Böyle bir durumda olan bir Hristiyan, bilgelik ve rehberlik için dua etmelidir.

Her zaman Tanrı'nın rehberliğine ihtiyacımız var ve O bize her zaman farkında olmadığımız şekillerde rehberlik ediyor. Biz O'nu düşünmesek bile O bizi asla unutmaz. Ancak, özellikle O'nun yönlendirisini aramamız ve O'ndan seçimleri gerçekte oldukları gibi görmemize yardım etmesini istememiz gereken zamanlar vardır. Tanrı rotamızı beklenmedik bir şekilde değiştirmek isteyebilir.

► Tanrı'nın özel yönlendirmesine ihtiyaç duyduğumuz bazı zamanlar nelerdir?

Tanrı'dan bir yönlendirme beklememiz gereken zamanlar...

- 1. Hayat değiştiren kararlar verirken:** evlilik, meslek, eğitim, yerel bir kiliseye bağlılık
- 2. Pratik kararlar verirken:** iş fırsatları, nerede yaşamalı, büyük satın alma zamanları
- 3. Hizmeti planlarken ve yaparken:** ⁶bir kişinin kişisel çağrısı, nerede ve kiminle hizmet etmesi, vaaz etmesi ve öğretmesi gereken konular.
- 4. Kilise yaşamına katılırken:**⁷ nasıl ibadet edilir, ne öğrenilir, ne verilir, yeryüzünde Mesih'in bedeninin bir parçası nasıl olunur

Tanrı'nın Rehberliğini Nasıl Daha İyi Anlayabilirsiniz?

(1) Dua ile Tanrı'ya yakın olun. Hayatınızın büyük bir kısmı Tanrı ile konuşmalarınızda yer almıyorsa, kendi eğilimlerinizi ve sınırlı algılarınızı takip ediyorsunuz demektir.

(2) Kendi akıl yürütmenize, Kutsal Kitaba dayalı kesin gerçekten daha fazla güvenmeyin. Yukarıdaki ayetin dediği gibi, "...kendi aklına bel bağlama" (Süleyman'ın Meselleri 3:5).

(3) Tanrı'nın iradesi olduğunu kesin olarak bildiğiniz şeye daima itaat edin. Bu, algınızı geliştirecektir. Tanrı'nın Sözüne itaat etmeyen bir kişi, Tanrı'nın isteğini gerçekten istemez çünkü Tanrı, isteğini Kutsal Yazılar aracılığıyla ifade eder. Tanrı'nın

⁶ Elçilerin İşleri 16:6-9, Kutsal Ruh'un bir müjdeleme gezisi sırasında Pavlus ve Silas'a verdiği özel rehberlikten bahseder.

⁷ İlk kilise, Kutsal Ruh'un tapınmalarını yönlendirdiğinin, doktrinlerini koruduğunun, sorunları çözmeye onlara rehberlik ettiğinin ve mesajlarını güçlendirdiğinin bilincindeydi. Elçilerin İşleri 15:28, 5:3-5 ve 6:10'a bakın.

sizin için isteđini bildiđiniz Őeylerin yalnızca bir kısmına uyarsanız, kafanız daha da karışacak - ışık karanlıđa dönecek (Luka 11:35).

Őunları yapmamızın Tanrı'nın isteđi olduđunu biliyoruz:

- Her gün çarmıhınızı alın ve İsa'yı takip edin (Luka 9:23)
- Dođruyu yapın ve yüreklerinizde gerçeđi söyleyin (Mezmurlar 15:2)
- Sadık ruhi liderlere saygı gösterin (1 Selanikliler 5:12-13).
- Her zaman sevinin (1 Selanikliler 5:16).
- Durmadan dua edin (1 Selanikliler 5:17).
- Her koşulda Őükredin (1 Selanikliler 5:18).
- Ruhunu söndürmemek (1 Selanikliler 5:19).
- Kehanetleri küçümsemek (1 Selanikliler 5:20).
- Her Őeyi test edin (1 Selanikliler 5:21).
- İyi olana sımsıkı tutunun (1 Selanikliler 5:21).
- Kötülüđün her türünden uzak durun (1 Selanikliler 5:22).
- Tamamen kutsal kılın (1 Selanikliler 5:23).

Ve tek kelimeyle özetlenen daha birçok emir var: Sev! (Romalılar 13:8-10). Tanrı'nın isteđi olduđunu bildiđimiz Őeyi yaptıkça, gereksiz yaşam kararlarımızın çođu dođal olarak ortadan kalkacaktır.

(4) Sabırlı olun. Tanrı kapıları açarken ve durumları sizin için hazırlarken beklemeniz gerekebilir. Sabırsızlıktan dolayı çok erken karar vermeyin. "RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle" (Mezmun 37:7). Aciliyet duygusundan dolayı yanlış olduđunu bildiđiniz bir Őeyi asla yapmayın.

(5) İyi nasihati dinleyin, "Savaşmak için yöntem, zafer kazanmak için birçok danışman gerekli." (Süleymanın Meselleri 24:6). Tanrı büyük bir karar vermenizi istediđinde, bunu sıklıkla hayatınızdaki diđer önemli insanlara gösterecektir. Sizi tanıyan ve sizi önemseyen dindar, yaşlı insanlar varsa, onların yanlış olduđunu düşündükleri bir Őeyi yapmaya kolayca karar vermemelisiniz.

Grup Paylaşımı İçin

► Tanrı tarafından yönlendirildiđini bildiđiniz bir karar örneđini paylaşın. Tanrı size bunun dođru karar olduđunu nasıl gösterdi?

► Yanlış bir karar örneđi de paylaşırsanız faydalı olur. Tanrı tarafından daha iyi yönlendirilmek için kullanılan dört ilkedden birini izlemede başarısız mı oldunuz?

Başkalarının da benzer Őekilde paylaşmasına izin verin.

► Birisi Őu anda grupla tartışmaya istekli olarak bir karar vermeye çalışıyor olabilir.

Tanrı'nın Rehberliğini Ararken Kaçınılması Gereken Hatalar

Hikaye, Charles Stalker adında bir vaizin bir sabah dua ederken Tanrı'nın onunla konuştuğunu ve "Çin'e gitmeni istiyorum" dediğini anlatır. Stalker şaşırmıştır çünkü gidecek bağlantıları ya da parası yoktur. Bu izlenim o kadar güçlüdür ki bavulunu toplar ve böyle bir yolculuğun başlayacağı istasyona gider. Orada bir yabancı ona yaklaşır ve "Sen Charles Stalker misin?" diye sorar sonra "Seni Çin'e göndermek için buraya bir biletle gönderildim" diyerek devam eder.

► Normalde Tanrı'nın Kendi iradesini göstermesini beklediğimiz yol bu mu olmalıdır? Karar vermek için bu yolla Tanrı'nın isteğini bulmayı uman bir kişi problemle karşılaşır mı?

Bazı insanlar verdikleri her karar için doğaüstü yönlendirmeler beklerler. Normal akıl yürütmeyi ve koşulları görmezden gelirler, çünkü Tanrı'nın iradesinin tüm akıl yürütme ve koşullara zıt olabileceğini varsayarlar.

Tanrı'nın kararlarımız için doğaüstü vahiy vermesi gerektiğinde ısrar etmek yanlıştır, çünkü iradesini çoğu zaman bu şekilde göstermez. Bir kişi akıl yürütmeyi ve koşulları görmezden gelirse, gerçekten kendi duygularını veya hayal gücünü takip ederken Tanrı'dan talimat aldığını düşünebilir.

Kutsal Yazılar tarafından bir şey açıkça emredildiğinde veya yasaklandığında, Tanrı'nın iradesini biliriz. Ancak hayatta, özellikle emredilmeyen veya yasaklanmayan alternatiflere bağlı olarak verdiğimiz kararlar vardır. Bir kişi nerede yaşaması gerektiğini, hangi işi yapması gerektiğini ve parasını nasıl harcaması gerektiğini nasıl bilebilir?

► Özel bir vahiy olmadan, bir kişi, Kutsal Yazılarda özel olarak yönlendirilmemiş bir karar için Tanrı'nın iradesini nasıl bilebilir?

Bazı insanlar, Tanrı'nın iradesinin muhakeme ve şartlar dışında doğaüstü bir şekilde ortaya çıkmasını bekledikleri için, Tanrı'nın kendilerine talimat vermek için kullanacağını düşündükleri akıl dışı bir yöntem bulurlar. Tanrı'dan iradesini göstermesi için belirli bir işaret vermesini isteyebilirler. Veya İncil'den kendi durumlarına uyguladıkları rastgele bir ayet açabilirler.

İyi Kararlar Vermek İçin Daha Pratik Tavsiyeler

John Wesley, Tanrı'nın iradesinin nasıl ayırt edileceğine dair bazı pratik talimatlar verdi. O, Tanrı'nın İncil'de açıklanan bizim için olan genel isteğinin ne olduğunu bildiğimizi ve bunun kutsal olmamız ve iyi şeyler başarmamız olduğunu söyledi. **Bu nedenle, belirli bir karar verirken en çok hangi seçeneğin kutsal olmamızı ve en iyiyi başarmamızı sağlayacağını düşünmeliyiz.**

Hangi koşulların bizim için ruhsal olarak yararlı olduğunu ve hangilerinin tehlikeli olduğunu deneyimlerimizden öğreniriz. Bazı koşullar herkes için ruhsal

olarak tehlikelidir; diğeri bazı insanlar için tehlikelidir, ama herkes için değil. Gücümüz yettiğince, kendimizi ruhen güçlü olmamıza yardımcı olacak koşullara sokmalı ve bizi ayartacak durumlardan kaçınmalıyız (1 Korintliler 10:12-13).

Akıl ve deneyimle ve başkalarının tavsiyeleriyle, hangi seçeneğin en iyiyi başarmamızı sağlayacağında ayırt edebiliriz.

Tanrı, iradesini özel bir vahiy yoluyla genellikle göstermez. **Dikkatli bir şekilde akıl yürütürken ve koşulları incelerken Kutsal Yazılara dayalı ilkeleri uygulamamızı bekler.** Kutsal Ruh, biz farkında olmadığımızda bile bize rehberlik eder. Çoğu karar için vahiy beklememeli, bilgelik ve anlayış için dua etmeliyiz.

Tanrı'dan özel bir yönlendirme talep eden insanlar bazen diğeri insanları dinlemeyi reddederler (Süleymanın Özdeyişleri 12:15). İnsanlar kararlarını sorguladıklarında sinirlenebilirler. Alçakgönüllülük göstermekten ziyade gururlanıp, inat ederler.

► Bir öğrenci grup için 1 Petrus 5:5-6'yı okumalıdır.

Olağandışı durumlar dışında, bir kişinin Tanrı'nın kendisine tam olarak ne yapacağını söylediğini iddia etmemesi daha iyidir. Bir kişi bunu söylediğinde, herhangi birinin ona tavsiye veya fikir vermesi zordur. Tanrı'nın yardımıyla en doğru kararı vermeye çalıştığını söylemesi daha doğru olur.

Seçeneklerinizi düşünürken Wesley'nin verdiği ilkelerin yanı sıra şunları da göz önünde bulundurun:

- 1. Kutsal Yazılardaki net emirlerle tutarlı mı?** Tanrı, Sözüne itaatsizlik etmenizi asla istemez.
- 2. Kutsal Yazıların öncelikleriyle tutarlı mı?** Kutsal Kitap bize Tanrı için önemli olan şeyleri gösterir. Kararınız ilk şeyleri ön planda tutuyor mu?
- 3. Koşullara ilişkin gerçekçi bir bakış açısıyla tutarlı mı?** Tanrı'nın bu karar için durumunuzu nasıl hazırladığını görebilmelisiniz.
- 4. Mantıklı mı?** Tanrı bazen sizi makul görünmeyen bir şeye yönlendirebilir, ancak eğer öyleyse, iradesini açıklığa kavuşturacaktır. Tanrı'nın iradesini ayırt etmenize yardımcı olacak bir araç olarak asla akli reddetmeyin.
- 5. Hristiyan davranışı mı?** Herhangi bir durumun o kadar istisna olduğunu ki, Tanrı'nın hoşuna gitmeyecek bir şey yapabileceğinizi düşünmeyin.
- 6. Başkalarını kendin gibi sevmekle tutarlı mı?** Bencil güdüler, ayırt etme yeteneğinizi bozacaktır.
- 7. İyi bir etkisi olacak mı?** Ya diğeri senin yaptığını yaparsa? Bu iyi olur mu?

8. Tanrısal danışmanlar tarafından onaylandı mı? Hepimiz bizimle aynı fikirde olacak arkadaşları nasıl bulacağımızı biliyoruz, ancak en ruhani ve bilge görünen insanlar kararınız hakkında ne der?

Tanrı'nın iradesi alışılmadık bir şey olduğunda, bunu size şüpheye yer bırakmayacak şekilde bildirebilir. Bir melek, ya da vizyon ya da yanan bir çalı, geçmişte bazı insanlar için kesinlik yarattı. Tanrı sadece şüpheye yer bırakmayacak bir içsel güvencede verebilir. Ancak Tanrı'dan açık bir mesaj alınmadığında, doğru seçeneği ayırt etmek için güvenilir ilkeleri izlemelisiniz. Her karar için özel bir açıklama almayı beklemeyin. Doğru önceliklerle içtenlikle ve dua ederek akıl yürütürseniz, Tanrı kararınızı yönlendirmede size sadık olacaktır.

Romalılar 12:1-2'de Pavlus şöyle yazdı:

"Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin."

Bu ayet, bir kişinin manevi durumunun kararlarını nasıl etkilediğini gösterir. Tanrı'nın iradesini bulmak için, kişi önce kendini tamamen Tanrı'ya adanmalıdır. Bir Hristiyan'ın kararları dünyanın kararlarıyla çelişir, çünkü o "dünyaya uyumlu" değildir, dönüştürülmüş ve "yenilenmiş bir zihin" ile kararlar alınır.

Motivasyonlar, Tanrı'nın yönlendirisini ayırt etmede en önemli faktördür. Sadece Tanrı'nın iradesini yapıp yapmamaya karar vermek için Tanrı'nın yönlendirmesini arayan bir kişinin kafası muhtemelen karışacaktır. Bir kişi Tanrı'nın isteğini Kutsal Yazılara dayalı ve akla uygun şekilde ve bunu yapmak için tüm kalbiyle kararlılıkla ararsa, Tanrı'nın isteğini gözden kaçırmaz.

Grup Paylaşımı İçin

- Wesley ilkesinin bazı uygulamalarını tartışın. Bazı örnekler, birlikte vakit geçirilecek arkadaş seçimi, iş seçenekleri veya bir flört ilişkisi (evli değilse) olabilir. Bir düşünün, hangi durum kutsal olmama ve en iyiyi gerçekleştirilmeme yardım eder?
- Bazı insanlar, belirli tür insanlarla veya belirli yerlerde olduklarında Hristiyan kimliklerini koruyamazlar. Örnekleri düşünün.

Tartışma için diğer olası konular:

- Karar vermede motivasyonların rolü.
- Bir işaret bekleme hatası.
- İçsel duygulara çok fazla güvenme tehlikesi.

Dua

Göksel baba,

Benim için güzel şeyler planladığın için teşekkür ederim. Adımlarımı görebildiğimden daha fazlaca yönlendirdiğini biliyorum.

Duada sana yakın olmama yardım et. Bana gösterdiğin gerçeğe dikkat etmeme yardım et.

Kutsal olmak ve görkeminiz için elimden geldiğince iyi şeyler başarmak istiyorum.

Niyetlerimi saf kıl ki; beni senin iradenden uzaklaştırmayasınlar. Hayatıma yerleştirdiğin bilge danışmanlar aracılığıyla bana rehberlik et.

Her kararımda sana güvenmek istiyorum. Tüm kalbimle itaatle isteğinizi takip etmek istiyorum.

Benim için en iyisini istediğin için teşekkür ederim.

Amin

Ders 5 Ödevler

(1) Süleymanın Özdeyişleri 3:1-12'yi inceleyin. Burada açıklanan öncelikler, tutumlar ve karakter hakkında yazın. Bu özellikleri kişisel olarak nasıl geliştirebileceğinizi yazın. (Toplamda 1-2 sayfa yazmalısınız.)

(2) Yakup 4:13-17'yi inceleyin. Tanrı'nın koşullar üzerindeki egemenliğine dikkat edin. 16. ayette sözü edilen kötülük, yani "kibir" nedir? Bu pasajın bize geleceği planlama hakkında ne söylediğini açıklayan bir paragraf yazın.

(3) Dua ve karar verme arasındaki ilişkiyi açıklayan iki paragraf yazın.

Bu soruları cevaplayın:

- Dua karar vermemizi nasıl etkilemeli?
- Dua etme ve karar vermeyle ilgili kaçınılması gereken bazı hatalar nelerdir?

Ders 6

İncil'deki Evlilik Kavramı

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Tanrı'nın evlilik tasarısını ve amaçlarını benimsemeli.
- (2) Tanrı'nın kadınlara verdiği değeri anlamalı.
- (3) Hristiyan evliliği için Tanrı'nın ilkelerine kişisel olarak itaat etmeye adanmalı.

Hernando Cortes: Adanmış Bir Adam

Hernando Cortes, karakterini ve hırslarını takip etmemiz gereken bir örnek değildir. Ancak, eylemlerinden biri onun hedeflerine ulaşmasında tamamen uygun ve yerinde oldu. 1519 baharında Hernando Cortes, şimdi Meksika olarak adlandırılan bölgeyi fethetmek için bir sefer düzenledi. İspanya valisi, misyona on bir gemi ve yedi yüz adamla sponsor oldu. Denizde aylar sonra Cortes ve adamları sonunda Meksika kıyılarına ulaştı. Bir sonraki zorluk, karadan başkente seyahat etmektir. Cortes, karada seyahatın zor ve tehlikeli olacağını biliyordu. Adamlarının geri dönmenin bir seçenek olmadığını anlamasını istedi, bu yüzden tüm gemileri yaktı. İspanya'ya dönüşü imkansız hale getirdi ve aynı zamanda başarılı olmak için güçlü bir motivasyon yarattı. Aynı şekilde, evliliğe giren her insan, evli olduğu zaman başka bir seçeneğin olmadığını bilincinde olarak, kesinlikle kararlı olmalıdır.

Giriş

İncil'deki evlilik güzel bir şeydir.⁸ Ama onun güzelliğini yaşamak ve iyiliğini tatmak isteyen çiftler, Kutsal Yazıların bu konuda öğrettiklerini incelemeli ve sonra öğrendiklerine itaat etmelidir. Tatmin eden bir evlilik çaba ve fedakarlık gerektirir.

Evliliği anlamaya başlamak için başlangıca, Yaratılış'a geri dönmeliyiz. Yaratılış hikayesi bize evliliği öğretir.

► Kazanç sağlayacağını umarak evliliğe giren ama gerekli adanmışlığın farkında olmayan biri nasıldır? Bunun hakkında biri paylaşabilir mi?

⁸ Bu ders Tim Keep tarafından yazılmıştır.

İncil'deki evlilik

İncil'deki evlilik dostluk içindir.

"Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım."(Yaratılış 2:18).

Tanrı'nın paydaşlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olması gibi, Tanrı da bizi sosyal olmamız için tasarladı. Sohbet için yaratılmışız. Biz yakınlık ve dostluk için yaratıldık. Tanrı yalnız olmanın iyi olmadığını söyledi!

Yaratılış Kitabındaki her bölümdeki olayların açıklaması evliliğe saygınlık kazandırır. Tanrı adamdan bir kaburga aldı ve onu güzel bir eş haline getirdi ve o, "Yaradan'ın en son ve en mükemmel eseri olarak erkeğe özel bir şekilde onurla getirildi. Bu tarifteki her adım ve aşama, evliliğin soylulaştırılmasına yöneliktir."⁹ ("Onu getirdi") sözcüğü, Tanrı'nın antlaşması olarak adlandırılan evlilik antlaşması bağında ona kutsal bir şekilde bahsedildiğini ima eder. (Süleyman'ın Özdeyişleri 2:17)."

Evlilik neşeli bir birliktelik olmalıdır.

Adem, "İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik...", dediğinde (Yaratılış 2:23) saygı ve sevinci ifade ediyordu. Adem, "Sonunda bir köle! Artık çamaşırlarımı yıkayacak, yemeğimi pişirecek, sırtıma masaj yapacak ve işlerimi yapacak biri var!" demedi. Hayır, Adem dedi ki, "Sonunda, benim bir dengim!"

Evlilik, eşitler birliği olmalıdır.

"...Ona uygun bir yardımcı yaratacağım (mükemmel bir eş)" (Yaratılış 2:18).

Matthew Henry bize şunu hatırlatıyor: "Kadın, Adem'in yan tarafından kaburga kemiğinden yapılmıştı; Adem'e hükmetmek için kafasından yapılmadı, Adem'in ayakları tarafından çiğnenmek için ayaklarından da yapılmadı, ona eşit olmak, kolunun altında korunmak ve kalbinin yakınında sevilme için yanından yapıldı."¹⁰ Adam Clarke, "Kadın erkeğe mükemmel bir şekilde benzer olmalıydı, ne aşağıda ne de üstün olmalıydı, ama her şeyde ona eşit ve onun gibi olmalıydı" diyor.

Evlilik bir ahit birliği olmalıdır.

"Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak." (Yaratılış 2:24). Güçlü evlilikler, romantizme (romantik duygular gelip geçer) veya zevke (sağlıklı evlilikler neşe getirirse de) veya kişisel tatmine (güçlü evlilikler gerçekten tatmin edici olsa da) bağlı değildir. Evliliğin harika faydaları, güçlü bir evliliğe neden olmaz; güçlü bir evliliğin sonucudur. Evlilik, antlaşmanın sarsılmaz

⁹ Ellicot's Commentary for English Readers (Yaratılış 2:22 Üzerine Notlar). 29 Aralık 2020'de <https://biblehub.com/genesis/2-22.htm> adresinden alındı.

¹⁰ Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible

temeli üzerine kuruludur—bir erkek ve bir kadın, ömür boyu yalnızca birbirlerine bağlı kalırlar.

Evlilik şeffaf, güvenilir, kabullenici bir ilişki olmalıdır – “Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı.” (Yaratılış 2:25). Günah henüz ilk çiftin masumiyetini bozmadığı için evlilikleri yargıdan, utançtan ve korkudan uzaktı. Yeni Antlaşma bize şöyle der: “Herkes evliliğe saygı gösterebilir. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin...” (İbraniler 13:4).

Çiftlerin güvensiz, kuskulu, şüpheli veya korku dolu oldukları, birbirlerinin evliliğe olan bağlılığından emin olmadıkları yerde güçlü bir evlilik yoktur. Güçlü evlilikler, “ölüm bizi ayırana kadar!” diyen sarsılmaz bir vaade bağlıdır (Romalılar 7:1-2).

Mecazi bir İngilizce ifade “arkanızdaki köprüyü yakmak”tır, yani eyleminize bağlılığınızın geri dönmeyi imkansız hale getirdiğini anlatır.

Başarılı evlilikler her köprüyü ve her gemiyi yakar. Boşanma veya ayrılık, istismar ve aldatma dışında bir seçenek değildir. Bunların olduğu yerlerde bile, Tanrı'nın sık sık telafi edebileceğini unutmamalıyız.

Antlaşma sevgisi özverili, saygılı ve ilişki zor olduğunda bile güzelleştiricidir (1 Korintliler 13). Zayıf bağlılık, geçici çaba, duygusal kopukluk, geri çekilme ve ayartma üretir.

Bir koca, gelini tepkisiz, saygısız veya hasta olsa bile ondan asla vazgeçmediğinde antlaşma sevgisini yaşıyor demektir. Bir kadın, kocası onu sevmese bile, Mesih adına, kocasına saygı duymayı ve itaat etmeyi seçtiğinde, antlaşma sevgisini yaşıyor demektir.

Kocanın sevgisi gelinin saygısını, gelinin saygısı kocanın sevgisini kazanır. Ve (bu sevgide) büyümeye devam ederler!

► Evlilikte mutlu olmazlarsa daha sonra kararlarını değiştirebileceklerini düşünerek evlenenler ne gibi sorunlarla karşılaşır? Bir kişi evliliğinin kalıcı olduğuna inandığında bu tam bağlılık ne fark yaratır?

İncil'deki evlilik Yaratılış'ın yeridir: Üreme.

“Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır, rahmin ürünü bir ödüldür.” (Mezmun 127:3).

Çocuklar Tanrı'nın bir armağanıdır, ancak bir bakıma anne babanın da Tanrı'ya armağanıdır. “Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin.” (Malaki 2:15).

Bazı insanlar çocukları içermeyen bir yaşam tarzı izlemeyi tercih eder, ancak Kutsal Kitap ana babaların dindar çocukları olduğunda Tanrı'nın memnun olduğunu öğretir.

Tanrı'nın istediği şeyin yalnızca üreme değil, tannısal çocuklar olduğuna dikkat etmek önemlidir. Ebeveynler, çocuklarına Mesih'i takip etmeyi öğretmeleri için Tanrı tarafından çağrılır.

İncil'deki evlilik Mesih içindir.

Efesliler 5:30-32'de Kutsal Ruh, İsa gelene kadar gizli olan evliliğin daha derin bir anlamını açığa çıkarır. Evlilik, İsa Mesih ile Kilisesi arasındaki ilişkinin dünyevi bir resmidir - bir yansımasıdır.

Pavlus bu bölüme, Hristiyanları "Ruh ile dolmaya" teşvik ederek başlar (Efesliler 5:18). Bu bağlamda evlilikle ilgili şu talimatı veriyor:

Ruhla dolu gelin, Hristiyanların İsa'ya boyun eğdikleri gibi damadına ("başına"), "Rab'de" boyun eğecektir (Efesliler 5:24, 32; ayrıca bkz. 1 Petrus 3:1), böylece İsa'ya ve kocasına hürmet eder (saygı).

Her eşin boyun eğişinde aklında "Rab" olması önemlidir. Sadece kocası için değil, Rab'be ve Rab için boyun eğer. Gözü, hatasız olan İsa'nın üzerindedir. Bir kadının kocasına isteyerek boyun eğmesi, İsa'ya sunulan bir tapınma eylemidir.

Sevgi gibi İncil'e göre boyun eğmek de zorlanamaz. İncil'e göre boyun eğmek, kadınların kocalarına Mesih'e duydukları saygıdan dolayı sundukları bir armağandır (Efesliler 5:33). "Her şeye" boyun eğmek (sağlığını tehdit eden veya İsa ile ilişkisini tehlikeye atanlar hariç), İsa'ya sunulan bir tapınma eylemidir.¹¹

Bir kadının kocasına boyun eğmesi, onun Ruh'la dolu yaşamının (5:18-21) bir bölümü olarak kocası için duyduğu bir saygı eylemidir (ayet 33). "Uysal ve yumuşak huylu bir ruhtan" gelen bu onur, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir (1 Petrus 3:4).

Ruhla dolu damat, gelinini İsa'nın Kilisesini sevdiği gibi sevecektir (Efesliler 5:25). Damat onu kendi bedenini sevdiği gibi sevmelidir (28-29. ayetler). İsa'nın kilisesine "kendini verdiği" gibi, aynı Ruhla dolu olarak oda bu özveriyi göstermelidir. Bu onun "itaat" eylemidir (Efesliler 5:21). Bir yorumcu bunu şöyle ifade eder:

O, (İsa) Kilise'yi kurtarmak için çarmıhta acı çekmeye kendini verdiği gibi, biz de kendimizi inkar etmeye ve eşin mutluluğunu artırabilmek için zahmete ve denenmeye katlanmaya istekli olmalıyız. Onun geçimini sağlamak için çalışmak kocanın görevidir; ihtiyaçlarını karşılamak; hastalıkta ona bakmak için gerekirse dinlenme ve rahatlıktan mahrum kalmak; tehlikede onun önünden gitmek; tehlikedeyse onu savunmak; sinirlendiğinde ona katlanmak; kendisini uzaklaştırırken ona sarılmak; manevi sıkıntı içinde olduğu zaman onunla dua etmek; ve onu kurtarmak için ölmeye hazır olmak. Bu neden olmasın? Eğer gemi battıysa ve güvenliği sağlayabilecek tek bir kalas varsa, onu bunun

¹¹ İncil'e boyun eğme konusunun daha fazla araştırılması için, Shepherds Global Classroom'dan edinilebilen Spiritüel Oluşumun 10. Dersine bakın.

üzerine koymaya ve kendisi her türlü tehlikede olsada onu güvende görmeye istekli olması gerekmez mi? Ama dahası da var... bir koca, karısının kurtuluşunu istemenin hayatının tek büyük amacı olması gerektiğini hissetmelidir. Ona ruhu için ihtiyaç duyabileceği her şeyi sunmalıdır... Ve ona örnek olmalı; nasihate ihtiyacı olursa ona nasihat etmeli; ve kurtuluş yolunu onun için mümkün olduğu kadar kolay hale getirmeli. Bir koca Kurtarıcı'nın Ruhuna ve kendini inkar edisine sahipse, ailesinin kurtuluşunu sağlayacaksa, bu uğurda hiçbir fedakarlığı çok büyük görmeyecektir.¹²

Damat, Mesih'in gelinini, Kilise'yi arındırdığı gibi gelininin pak olusunu istemelidir, "Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır." (Efesliler 5:26-27).

Eski zamanlarda hükümdarların gelinleri, pahalı güzellik bakımlarıyla fiziksel olarak arındırılırdı - " Altı ay süreyle her kıza mür yaği sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu." (Bkz. Ester 2:12 ve devamı). Böylece bakire kocası için hazırlanırdı.

Manevi anlamda, koca, karısının gelişmesi için gerekli her türlü aracı -sadakat, koşulsuz sevgi, anlayış, dua, öğüt, öğreti ve nezaket- sağlamalıdır.

Koca, karısına böyle bir sevgi ile davrandığında, karşılığını mutlulukla alacaktır. Pavlus, "Karısını seven kendini sever" der (Efesliler 5:28). Karılarını bu özverili şekilde seven kocalar, Rab tarafından karşılığını fazlasıyla alacaklardır ve büyük olasılıkla karısının saygısı, sevgisi ve sadakatine sahip olacaktır.

► Bir kocanın karısına ruhi destek sağlamak için yapması gereken belirli şeyler nelerdir?

Çiftlerin Evliliklerini Güçlendirme Yolları

(1) Tanrı'nın özgün tasarımını kutlamalı ve evlilik içindeki birbirlerinin benzersiz rollerini takdir etmelidirler.

Kocalar, eşlerinin Tanrı'nın bir armağanı ve "mükemmel bir eş" olduğunu hatırlamalı ve onun güvenliği ve ruhsal, duygusal ve fiziksel esenliği için hayatlarını feda etmelidirler. Onun için minnettar olmalı ve en az hak ettiği zaman bile onu sevmeli, onda değişmesi gerekenleri yalnızca Tanrı'nın değiştirebileceğini fark etmelidir. Tanrı kocanın itaatini ve inancını onurlandıracaktır.

Bir kadın, Tanrı'nın kocasını baş olarak seçmesine saygı göstermeli, ona yapabileceği her şekilde saygı göstermeli ve liderliğini onurlandırmalıdır. Hata yaptığında ve en az hak ettiği zaman bile ona boyun eğmeyi ve saygı duymayı seçmeli, Tanrı'nın onda

¹² Albert Barnes, *Commentary on Ephesians*, (Bolum 5)

değişmesi gerekenleri değiştirmesi için dua etmelidir. Tanrı eşin itaatini ve inancını onurlandıracaktır.

(2) Evli çiftler, gerçek ruhsal ve fiziksel yakınlığı geliştirmelidir.

Korkmadan, eleştirmeden, başkalarıyla kıyaslamadan, suistimal etmeden, şehvetten uzak, kendini tatmin etmeyerek veya aşağılamadan birbirlerini tanımaya çalışmalıdırlar. Tanrı'nın ve birbirlerinin önünde şeffaf olarak ve dürüstçe yaşamaları gerekir.

(3) Evli çiftler, ölçülü olmadıklarında Tanrı'nın lütfunun örneğini izlemelidir.

Adem ve Havva günaha düşüp utanç ve pişmanlık hissettiklerinde, Tanrı onların başarısızlıklarını telafi eden gücünü gösterdi. Tanrı, Adem ve Havva'ya çıplaklıklarını örtmeleri için bir giysi yapmak üzere bir hayvan kurban etti (Yaratılış 3:21). Tanrı'nın bu sevgi dolu eylemi, lütfun ve Tanrı'nın Mesih aracılığıyla sunduğu kurtuluş vaadinin bir resmiydi. Tanrı'nın Mesih aracılığıyla giydirdiği giysi, onların ve bizim bağışlanmamızı ve eski haline dönmemizi sağladı. Mesih aracılığıyla evli çiftler, başarısız olduktan sonra bile utanmayan yakınlığa tekrar dönebilirler.

İsa'nın Kadınlara Saygısının Örneği

Birinci yüzyıl Roma dünyasında ve Yahudilikte kadınlar erkeklerden daha aşağı kabul edildi. Kadınlara yönelik aşağılayıcı bakış açısı, dünyadaki birçok kültürde ve birçok evde hala yaygın. Kadınlara saygı gösterilmez, onlar cinsel obje olarak kullanılır ve istismar edilir. Fakat İsa'nın kadınlara gösterdiği yüksek saygı, bizim örneğimiz olmalıdır.

Mesih'e göre, kadınların doğuştan gelen bir saygınlığı ve erkeklerinkine eşit bir değeri vardır. İsa, "...Yaradan başlangıçtan 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'" dedi (Matta 19:4; Yaratılış 1:27). Kadınlar da tıpkı erkekler gibi Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. Erkekler gibi, öz farkındalıkları, kişisel özgürlükleri, özgür irade ölçüleri ve eylemleri için kişisel sorumlulukları vardır.

İsa, kadınları hemcinsleri olarak kabul etti. İsa'nın öğrencileri erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyettedir. Dişiler, İsa tarafından gerçek kişiler olarak görülür sadece erkeklerin arzuladığı nesnelere olarak değil. Onları uğruna dünyaya geldiği kişiler olarak gördü (Luka 8:1-3).

James Borland ile John Piper ve Wayne Grudem, İsa'nın kadınlara verdiği yüksek değer ve kadınlara duyduğu saygıya ilişkin dört Müjde yazarlarının yazdıklarından bu açık örnekleri sunarlar:

(1) İsa, topluluk içindeyken düzenli olarak kadınlara doğrudan hitap etti.

Bu, İsa'nın zamanında bir erkeğin yapması alışılmadık bir şeydi (Yuhanna 4:27). Öğrenciler, İsa'nın Sihar kuyusunda Samiriyeli kadınla konuştuğunu görünce

şaşırdılar (Yuhanna 4:7-26). Zina eden kadınla da özgürce konuştu (Yuhanna 8:10-11). Luka, İsa'nın Nain'li dul kadınla (Luka 7:12-13), kanamalı kadınla (Luka 8:48; Matta 9:22; Markos 5:34) ve kalabalığın içinden ona seslenen bir kadınla herkesin önünde konuştuğunu kaydeder (Luka 11:27-28). İsa, on sekiz yıl boyunca beli bukuk olan bir kadına (Luka 13:12) ve çarmıha giden yolda ki bir grup kadına (Luka 23:27-31) hitap etti.

(2) İsa, kadınlara olan saygısını ve onlara verdiği onemi onlarla konuşma şekliyle gösterdi.

Düşünceli ve sevecen bir şekilde konuştu. Matta, Markos ve Luka, İsa'nın kanamalı olan kadına "kızım" diye hitap ettiğini ve beli bukuk kadına "İbrahim'in kızı" olarak atıfta bulunduğunu kaydeder (Luka 13:16). İsa onları "İbrahim'in kızları" olarak adlandırarak, "İbrahim oğulları" ile eşit bir ruhi konuma yerleştirir.

(3) İsa, günahlarından dolayı kadınları kişisel olarak sorumlu tutarak kadınların doğal değerini gösterir.

Kuyu başındaki kadınla (Yuhanna 4:16-18), zina eden kadınla (Yuhanna 8:10-11) ve ayaklarını mesheden günahkâr kadınla (Luka 7:44-50) olan ilişkilerinde bu görülebilir. Onların günahları görmezden gelinmedi, ancak günahlarıyla yüzleştirildiler. İsa'nın eylemi, her kadının kişisel özgürlüğünün olduğunu, seçimlerinden sorumlu olduğunu ve günah, tövbe ve bağışlama konularıyla kişisel olarak ilgilenmeleri gerektiğini gösterdi.

İsa'nın Nasıl Kadına Değer Verdiği Bugün Kiliseye Rehberlik Etmeli

Kadınların kilisede ki ve evdeki Incil'e göre olan ideal rolü olması gerektiği gibi, bugün birçok kilisede ve mezheplerde tartışılıyor, ancak kadınların Tanrı'nın suretinde yaratılmış kişiler olarak değeri ve eşitliği asla sorgulanmamalıdır. İsa sürekli olarak kadınların kişi olarak değerine ve itibarına dikkati çekti. İsa, dirilişinin ilk habercileri olarak kadınları görevlendirdi (Yuhanna 20:17). Arkadaşlıklarına, dualarına, Hristiyan hizmetlerine, mali desteklerine, tanıklıklarına ve ifadelerine değer verdi. İsa kadınları onurlandırdı, kadınlara öğretti ve kadınlara özenli şekilde hizmet etti.

Yeni Antlaşmada Kadınlara Gösterilen Saygı

İsa'nın kadınlara gösterdiği saygı örneği, Kutsal Ruh'un yaşamında görülür. Pentikost Günü'nde Kutsal Ruh hem "oğullar ve kızlar" hem de "erkek ve kadın hizmetçiler" üzerine döküldü (Elçilerin İşleri 2:17). Kutsal Ruh taraf tutmadı.

Romalılar 16'da Pavlus, Fibi adlı bir kadını "kilisenin görevlisi" olarak, (1. ayet) hem Priska hem de Akvila'yı "benim hayatım için hayatlarını tehlikeye atan Mesih İsa'nın iş arkadaşları" olarak (3-4. ayetler), Meryem "çok çalışan" olarak (6. ayet), Yunya "elçiler tarafından iyi bilinen" olarak (7. ayet) ve diğer kadınları övüyor.

1. Selanikliler'de Pavlus, kadınlarda ki Tanrı'nın tasarladığı şefkati ve anne sevgisini övüyor, "Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık." (1 Selanikliler 2:7). Efesliler'de kocalara karılarını "Mesih'in Kilise'yi sevdiği ve onun için kendini verdiği gibi" ve "kendi bedenleri gibi" sevmelerini emreder (Efesliler 5:25, 28). Petrus, kocalara, "karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin..." çağrısında bulunur.(1 Petrus 3:7).

Açıkçası, Erken Kilise'de kadınlar değerli kabul edildi ve erkeklere kadınlara saygılı olmaları öğretildi. Manevi liderlerin her yerde kadınlar için ayağa kalkma ve her kültürde onlara kötü muamele edilmesine karşı durma zamanıdır. Kadınları, Yaratıcıları tarafından kendi suretinde benzersiz bir şekilde tasarlanmış kişiler olarak görmenin zamanı geldi. Kilisede ya da evde kadın ve erkek rol ayrımlarına ilişkin herhangi bir öğretisi bu temelden başlamalıdır yoksa öğretilerimiz suistimale yol açar.

Sonuç

Evlilik insanın değil, Tanrı'nın eseridir. Bu nedenle, dünyaya veya kültüre değil, talimatlar için Tanrı'ya gitmeliyiz. Evliliklerimizi nasıl güçlü, dayanıklı ve ödüllendirici kılacağımızı yalnızca O bilir. Ancak Kutsal Ruh olmadan asla olmamız gereken eşler olamayacağız!

Grup Tartışması için

- ▶ Kilisenin evlilikleri güçlendirmek için öğretmesi gereken ilkelerin neler olduğunu açıklayın. Çevrenizde özellikle hangi anlayış eksik?
- ▶ Kültürünüz kadınlara erkeklerden nasıl farklı davranıyor?
- ▶ Ülkenizdeki kiliseler kadınlara erkeklerden nasıl farklı davranıyor? Kiliseler ve kültür arasında bir fark var mı?
- ▶ İsa'nın gösterdiği örneğe göre hangi gelenekler değişmelidir?

Dua

Göksel Baba,

Bize harika bir hediye olan evliliği verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evliliği planladığınız şekilde deneyimlememiz için gerekli bağlılığı göstermemize yardımcı olun.

Mesih ile Kilise arasındaki sevgiye benzer bir sevgiyi yaşamamıza yardım edin.

Birbirimize gösterdiğimiz saygımızda kültürümüzün varsayımlarının ötesine geçmemize yardım edin.

Neşeli, güçlü ilişkileri mümkün kılan Kutsal Ruh'a işi için teşekkür ederiz.

Amin

Ders 6 Ödevler

(1) Kültürünüzde uygulanan kadın ve erkek arasındaki ayrımları yazılı olarak tanımlayın. Kutsal Kitap gerçeğinin dikkatli bir şekilde uygulanmasıyla bu ayrımlar nasıl düzeltilir?

(2) Bu dersten sizin için yeni olan iki ilkeyi seçin. Her birini kendi kelimelerinizle açıklayan bir paragraf yazın.

(3) Aşağıda listelenen konulardan biri hakkında kısa bir sunum hazırlayın. (Sınıf lideri her öğrenciye bir konu verir.) Sunumu bir sonraki dersin başında paylaşın.

- Tanrı'nın evlilikteki birlik tasarısı
- Incile göre evliliğin amacı
- Evliliği güçlendirmenin yolları
- Incil'in kadınlara olan bakış açısı
- Evlilikte Tanrı tarafından verilen roller ve bu rolleri yerine getirmek için Ruh'la dolu olmanın önemi

Ders 7

Evliliğin Kutsallığı

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Tanrı'nın evlilik için olan planını ve sorunlardan koruyan ve kutsanmayı sağlayan evlilik kurallarını anlamalı.
- (2) Aileler için olan Kutsal Yazılardaki talimatları açıklamalı.

Robertson McQuilkin, Sözünü Tutan Bir Kişi

Dr. Robertson McQuilkin, Japonya'da on iki yıl misyonerlik yaptı. Daha sonra Columbia Uluslararası Üniversitesi'nin başkanı oldu. İyi bir yazar, konuşmacı ve eğitimci olarak biliniyordu. Eşi Muriel, Alzheimer hastalığından mustarıptı. Hastalık Muriel'in sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu bir duruma ilerleyince, Dr. McQuilkin, karısına bakmak için üniversitenin başkanlığından istifa etti. Evlendiklerinde ona verdiği sözü tuttuğunu söyledi. Karısına bakmanın üniversite rektörlüğünü sürdürmekten daha önemli olduğuna inanıyordu.

Tanrı'nın Evlilik Kurumu

Evlilik, Tanrı tarafından yarattığı ilk erkek ve kadın için kurumsallaştırılmıştır.

► Bir öğrenci grup için Yaratılış 2:21-24'ü okumalıdır. Bu ayetler bize evlilik hakkında ne söylüyor?

Evlilik, Tanrı tarafından tam olarak insanların ihtiyaç duyduğu şey olarak tasarlandı. Tam olarak insan doğası için tasarlanmıştır. Tanrı'nın tasarladığı ve talep kıldığı her şeyde, bizim için her zaman en iyisini ister (Yasanın Tekrari 6:24). Tanrı, evlilik planının her bir eşe en iyi duygusal, ilişkisel ve ruhsal esenliği sağlayacağını bilir.

Evlilik aynı zamanda Tanrı'nın karakterinin ve ilişkilerinin bir yansıması olarak tasarlanmıştır. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı her zaman birbirleriyle ilişki içinde olmuştur ve hep olacaktır. Her biri kendi rolünde benzersizdir, ancak Üçlü Birliğin tüm Kişileri kalıcı olarak Birdir ve Tek özendir. Üçlü Birlik Kişileri arasındaki ilişkide birlik, yakınlık, sadakat ve sarsılmaz sevgi görürüz. İncil'deki evlilik, bu inanılmaz ilişki üzerine şekillenmiştir. Tanrı'nın planı, her karı kocanın sevgilerinde saf olmaları ve yaşamları boyunca birbirlerine bağlı olmalarıdır.

Tanrı, evlilikte bir erkek ve kadının ebeveynlerini bırakıp bir araya geldiklerini söyledi. Evlilik, iki insanı diğer tüm insan ilişkilerinden daha güçlü ve daha yakın bir dostluk ve ortaklığa sokar.

Evlilik sadece iki kişinin sınırlı bir ortaklık içinde bir araya gelmesi değildir. Hayatları, bir anlamda tek bir kişi gibi olacak şekilde birleştirildi. Bu onların bireysel kişiliklerinin silinmesi değil, özel bir birliktir.

Evliliğin Kalıcılığı

Tanrı evliliği kalıcı olacak şekilde tasarladı. Evlilikte kadın ve erkek, her ikisi de hayatta oldukları sürece birbirlerine sadık kalacaklarına söz verirler.

Kutsal Kitap, İsa'nın Ferisilerle yaptığı bir konuşmada evlilikle ilgili sözlerini kaydeder.

► Bir öğrenci grup için Matta 19:3-8'i okumalıdır.

İsa, Tanrı'nın evliliğin kalıcı olmasını amaçladığını söyledi. O, boşanmanın Tanrı'ya izlemeyenler için kurumsallaştırıldığını söyledi.

Tanrı'nın evliliği kalıcı olarak tasarlamasının birçok nedeni vardır ve bunların bazıları hakkında önceki bölümde bahsetmiştik. Evliliğin kalıcı olmasının bir diğer nedeni de çocukların iyiliği için olmasıdır. Tanrı'nın evlilik planına itaat, çocuk yetiştirmek için en iyi ortamı yaratır. Ana-babalar, evliliklerinde ve ailelerinde O'nun ilkelerine uyarak Tanrı'ya onurlandırdıkça, Tanrı'ya bağlı çocuklar yetiştirebileceklerdir (Malaki 2:15).

Tanrı, insan yaşamını, çocukların yetişkinliğe ulaşması birkaç yıl alacak şekilde tasarlamıştır. Bu süre zarfında, çocuklar koruma, tedarik ve eğitim için ebeveynlerine bağımlıdır. Bu, bir veya iki yıl içinde olgunlaşan hayvanlardan farklıdır. İnsanların olgun bir karakter geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Tanrı aileyi çocuk yetiştirme aracı olarak tasarlamıştır. Toplumdaki sorunların çoğu, sadık ebeveynlere sahip olan ailelerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Evlilik, insanların tüm hayatlarını birbirlerine adadıklarına dair bir söz vermelerini gerektirir. Her kültürün, evliliğin ciddi bir bağlılık olduğunu gösteren formları ve törenleri vardır. Tören, erkek ve kadının bu ömür boyu taahhütte bulduklarını alenen ifade etmelerinin bir yoludur.

Çoğu hükümet evlilik kayıtlarını tutar. Evlilikle ilgili yasalar mülkün (sahipliğini) mülkiyetini, çocukların velayetini ve mirası etkiler.

İşte birçok düşün için kullanılan evlilik yeminlerine bir örnek:

Seni bugünden itibaren, iyi günde, kötü günde, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta, sevmek ve değer vermek, ölene kadar sana sahip olmak ve sarmak için benim [kocam/karım] olarak kabul ediyorum. Tanrı'nın kutsal talimatına göre kendimi sana adıyorum.

Romantik duygular her zaman devamlı olmayacaktır. Bir evlilik, değişken olan kişisel duygulara dayanamaz. Evlilik yemini, bir erkek ve kadının, ikisi de yaşadıkları sürece birbirlerine sadık kalacaklarına dair söz verdikleri ve bu sözün hiçbir koşula bağlı olmadığı anlamına gelir.

Hristiyan Ortaklığı Olarak Evlilik

► Bir öğrenci grup için 2 Korintliler 6:14-18'i okumalıdır.

Bu ayetler bize, bir Hristiyan'ın inanmayanlarla çok yakından bağlantılı olması durumunda bağlılığının engelleneceğini söyler. Nasıl ki bir Hristiyan, Şeytan'a tapan bir insanla birlikte ibadet edemezse, inançlı olmayanların hayat tarzına ve önceliklerine de uyamaz. Bu uyarı, iş ortaklıkları da dahil olmak üzere çeşitli ilişkiler için geçerli olabilir.

Evlilik en yakın insan ortaklığıdır. Bir Hristiyan, Hristiyan olmayan biriyle evlenmeyi bile düşünmemelidir (1 Korintliler 7:39). İnançsız biriyle evli bir Hristiyan, çocuk yetiştirirken ve yaşam tarzıyla ilgili kararlar verirken çok fazla üzülecek ve birçok engel yaşayacaktır.

Karı kocanın ikisi de Hristiyansa, ancak farklı kiliselerden geliyorsa, önemli ruhi konularda uyumlu olduklarından emin olmalıdırlar. Evlendikten sonra aynı yerel kilisenin parçası olmayı planlamalıdır.

► Bir evlilik neden sadece bir aşk beyanıyla değil de yeminlerle başlar?

Tanrı'nın Ahlak Standardı

► Bir öğrenci grup için İbraniler 13:4'ü okumalıdır.

Bu ayet bize evliliğe çok saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Cinsel günah evliliğe saygısızlıktır. Tanrı cinsel ahlaksızlığı yargılayacaktır.

Cinsel günahlar evlilik dışı ilişkiyi, eşini aldatmayı, eşcinsel aktiviteyi ve pornografi kullanımını içerir. Zina, evli olmayan kişiler arasındaki cinsel aktivitedir. Aynı zamanda zina, başka biriyle evli olan bir kişiyi içeren cinsel aktivitedir. Eşcinsel aktivite, aynı cinsiyetten insanlar arasındaki cinsel aktivitedir. Pornografi, çıplaklık veya cinsel aktiviteyi göstererek cinsel reaksiyonlara neden olmak için tasarlanmış yazı, resim ve videoları içerir. Bunların hepsi evlilik ilişkisinin ihlalidir.

► Bir öğrenci grup için 1 Korintliler 6:9-10'u okumalıdır.

Her toplumun kadın ve erkek arasındaki ilişkilere dair kültürel görüşleri vardır. Bu kültürel görüşlerin standartları, İncil ahlakının standartlarından daha düşüktür. Birçok kültür, yalnızca düzenli bir toplumu sürdürmek için gerekli kurallara sahiptir. Kötü sonuçlardan veya skandaldan kaçınmak için yeterince dikkatli bir şekilde yapılırsa cinsel günaha tahammül ederler. İncil'deki ahlak standardı farklıdır.

Ne yazık ki, bazı kiliseler İncil'in ahlak standardı yerine kendi kültürlerinin ahlak standartını takip ediyor. Günahları aşikar ve dikkatsizce ortada olanları cezalandırırlar, ancak daha dikkatlice davranan kişilerin aynı günahlarına tahammül ederler.

Bu ayetler bize bu günahları işleyenlerin Hristiyan olmadıklarını ve cennete gitmeyeceklerini söylemektedir. Korintliler inananlardan bazıları geçmişte bu günahları işlemişler ama onlardan şimdi kurtulmuşlardı.

Hristiyan olduğunu iddia eden bir kişi için bu günahlardan herhangi birini işlemeyi mazur gösteren herhangi bir doktrin sahte bir öğretimdir. Bir kişi kendini Hristiyan olarak adlandırıp cinsel günah işlerse, Kutsal Yazılar kilisenin onu kiliseden çıkarmasını ve onu Hristiyan olarak kabul etmemesini talep eder (1 Korintliler 5:11-13).

Kilise liderleri iyi bir davranış örneği göstermelidirler. Bir kilise, tapınma liderlerinin mütevazı olmayan şekilde giyinmelerine izin verdiğinde veya kilisede şehvetli dans biçimlerine izin verdiğinde, bunlar şehvetli arzuların normal olduğunu ima eder. Cinsel günahın ciddi olmadığını ima ederler.

Bir toplumun giyim tarzları, bir kadının vücudunun çoğunu açığa çıkararak cinsel açıdan çekici görünmek için giyinmediği sürece iyi giyinmediğini ima edebilir. Kilise üyeleri, özellikle özel günlerde, bazen bu hataya düşerler. Toplumlarının modasını takip etmedikçe iyi giyimli olmadıklarını düşünürler. Kilise bunun yanlış olduğunu öğretmeli. Bir Hristiyan, başkalarında yanlış arzulara neden olmak istememelidir. 1 Timoteos 2:9-10, Hristiyanların, onları gören herkesin dikkatli ve pak hayatlar yaşadıklarını ve günah işlemeye ya da başkalarını günaha sürüklemeye isteksiz olduklarını anlayabilecekleri şekilde giyinmeleri ve davranmaları gerektiğini söyler. Hristiyan kadınlar "...sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla..."

Günahkar için Yardım

Galatyalılar 6:1, kilisenin günah işleyen bir üyeyi geri getirmeye çalışmakla sorumlu olduğunu söylüyor. Bu, bir kişinin bir hizmet pozisyonunu sürdürmesi veya günah işledikten sonra hızla tekrar hizmet pozisyonuna geri döndürülmesi gerektiği anlamına gelmez. Restorasyon, kilisenin kardeşliğine ve bakımına geri kabul edilmek anlamına gelir. Üye gerçekten tövbe ederse, Tanrı ve kilise tarafından affedilir. Kilise, zaferi sürdürmesine ve ruhsal olarak güçlü olmasına yardımcı olmak için ruhani bir sorumluluk yüklenmelidir.

Evlenmemiş bir kız hamile kalırsa, kilise onu ruhsal olarak onarılışı için girişimde bulunmadan kilisenin kardeşliğinden ve bakımından dışlamamalıdır. Eğer tövbe eder ve ruhsal sorumluluğa boyun eğerse, affedilir. Onun günahı, olaya karışan adamın günahından daha kötü değildir. Bazen kıza, günahının sonuçları çok görünür olduğu için ciddi şekilde kötü davranılır.

Kilise bir inanç ailesidir. Kilisenin günahları kınaması yeterli değildir. Kilise, üyelerine sahip çıkmalıdır. Örneğin, bir kadın günahkar bir faaliyetle mali açıdan destekleniyorsa, kilise ona sadece bu faaliyetin yanlış olduğunu söylemekle

kalmamalı, aynı zamanda tövbe ettiğinde ihtiyaçları konusunda ona yardım etmeye hazır olmalıdır.

Gerçek bir durum...

Birkaç kız büyük bir kiliseye gidiyor ve koroda şarkı söylüyordu. Aileleri fakirdi. Kızlar, ailelerine yardım etmek için para kazanmak amaçlı erkeklerle ahlaksız ilişkiler içindeydiler. Bu durumda kilise ne yapmalıdır?

► Kiliseniz insanların günahkar yaşam tarzlarını terk etmelerine yardımcı olmak için ne yapmalıdır?

Pornografi

Pornografi, çıplaklık veya cinsel aktivite göstererek cinsel reaksiyonlara neden olmak için tasarlanmış yazılar, resimler veya videolardır.

İnternet, pornografiyi dünyanın her yerinde kolayca erişilebilir hale getiriyor. Teknolojinin yaygın kullanımı, pornografiyi, konuya Hristiyan ilkelerini uygulamaları gerektiği konusunda eğitim almayan insanlar için cezbedici hale getiriyor. Pek çok olgun papaz ve lider, gençken internet mevcut olmadığı için bu ayartıcılarla hiç karşılaşmadı. Genç neslin neyle karşı karşıya olduğunu zar zor anlayabilirler.

Pornografi yanıltır çünkü bir kişinin evlilik dışı veya evli bir kişi ile ilişkiyi veya birçok cinsel sapıklık eylemlerini hayal etmekten zevk almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Günahkar arzuları olan bir kişiye çekici gelir. Pornografi, bir kişiyi Tanrı'nın yargıladığı ahlaksız eylemlerden zevk almaya davet eder ve buna olanak tanır.

Pornografi bağımlılık yapar. Pornografiyi kullanan kişi buna güçlü bir ihtiyaç duyar. Onsuz yaşamayı hayal bile edemez. Pornografiden aldığı hayal gücü olmadan hayatın boş ve ilgisiz olurmuş gibi gelir. Diğer tüm bağımlılıklar gibi, arzu da tüketir hale gelir ve kullanıcı hayatındaki iyi şeylerden fedakarlık etmeye başlar.

Pornografinin düzeyi gittikçe ilerler. Kullanıcının giderek daha açık ve sapkın olan materyale ihtiyacı olur. Daha önce onu iğrendirmiş ve dehşete düşürmüş olan hayalindeki görüntülerden zevk almaya başlar.

Pornografi zarar verir. Kullanıcı normal bir ilişkiden zevk alma konusunda daha az etkili hale gelir. Arzuları o kadar doğal olmayan hale gelir ki asla tatmin edilemezler. Başkalarının istismarına karşı duyarsız hale gelir.

Pastorler ve ebeveynler, gençleri bağımlılığın tehlikesi konusunda uyarmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının ayartmaya karşı koyacak olgunluğa sahip olmadığı durumlarda, çocuklarına sınırsız internet erişimi vermemelidir. Pornografi kullanmanın cazibesıyla mücadele eden herkes, kendisini bir hesap verebilirlik ilişkisine sokmalıdır. Bu kişiye düzenli olarak rapor vermelidir.

► İnsanlara pornografi bağımlılığından korunmaları için ne gibi uygulamalar önermelisiniz? Kilise nasıl yardımcı olabilir?

Eşcinsel Aktivite

İncil'deki otoriteyi reddeden bazı modern toplumlar, evliliğin İncil'deki tanımını da reddeder. İnsanların aynı cinsiyetten bir ilişki seçmekte özgür olduğunu söylerler.

Kutsal Kitap eşcinsel faaliyetleri yargılar.

► Grup, Romalılar 1:26-27, 1 Timoteos 1:10 ve 1 Korintliler 6:9'a birlikte bakmalıdır.

İncil'deki bu üç bölüm, en kötü günah türleri listesinde eşcinsel davranışta içerir. Bu günahlara eşlik eden insanlar, Tanrı'nın otoritesini reddederler.

Bazı insanlar doğal olarak eşcinsel eğilimleri olduğunu iddia eder. Bu arzulara sahip olmayı seçmedikleri için davranışlarından dolayı suçlanmamaları gerektiğini söylerler.

Kutsal Kitap, her insanın doğal bir günah işleme eğilimi izlediğini öğretir (İşaya 53:6). Tanrı bizi kendi kasıtlı günahımızdan tövbe etmeye çağırır (İşaya 55:7). Günahkar bir doğayla doğduğumuz için, doğal arzularımızın bizi yönetmesine güvenemeyiz. Bir kişi, zina işlemeye, şiddete başvurmaya veya çalmaya yönelik güçlü bir doğal eğilim hissedebilir, ancak doğal dürtü, arzunun doğru olduğu anlamına gelmez.

Evlilikten Önce Tanrı'yı Ahlakı Saflıkla Onurlandırmanın İlkeleri

Gençler evlenmeden önce güçlü ayartılarla karşı karşıya kalırlar. Sadık olabilecek bir hayat arkadaşına ihtiyaçları olduğunu hatırlamaları önemlidir.¹³ Evlenmeyip kısa süreli zevkler yaşamak isteyen biriyle ilişkiyi düşünmemelidirler. Kararlı Hristiyan olmayan biriyle ilişki kurmayı düşünmemelidirler (1 Korintliler 7:39). Sadece sadık bir evlilik ortağı ve iyi bir ebeveyn olacak birini düşünmelidirler.

İyi bir evlilik yapmak isteyen gencin, doğru kişinin ilgisini çekebilmesi için sadık, adanmış bir Hristiyan olması gerekir (Suleymanın Ozdeyisleri 3:4-8). Kişi uygun davranış ve mütevazı giyim ile iyi karakter cizer (1 Timoteos 2:9-10). Karşı cinsten insanlarla ilişkilerinde dikkatsiz davranan kişiler, yanlış arzulara dayalı bir ilişkiye istekli olduklarını ima ederler (1 Selanikliler 4:1-7). Yanlış arzulara neden olacak şekilde giyinen bir kişi, yanlış türden kişiyi kendine çeker (Suleymanın Ozdeyisleri 7).

Tanrı, gençlere davranış, giyim ve ilişki seçimlerinde rehberlik etmeleri için ebeveynleri, pastörleri ve diğer Hristiyan liderleri vermiştir. Gençler, bu liderlere

¹³ Suleymanın Ozdeyisleri 31:11-12, 1 Timoteos 3:12, Malaki 2:14-16, Suleymanın Ozdeyisleri 2:16-17 bak.

Tanrı'ya itaat ederek boyun eğdikçe, Tanrı'nın en büyük nimetlerine sahip olacaklar ve birçok zarar ve ayartıdan korunacaklardır.

► Bir öğrenci, grup için 1 Petrus 5:5 ve İbraniler 13:17'yi okumalıdır.

Ebeveynlerinin ve ruhani otoritelerin bilgeliğine ve liderliğine boyun eğmek çocukların ve gençlerin sorumluluğudur. Gençlerin ayartmaya karşı zaferle yaşamalarına yardım etmek bu liderlerin sorumluluğudur.

► Romalılar 13:14 ve I. Korintliler 10:13'ü birlikte okuyun.

Tanrı, Hristiyanların dayanabileceklerinin ötesinde ayartılma durumlarında kalmalarına ve **isteselerde** kaçamamalarına izin vermez. Gençler ayartılardan kaçmakla sorumludurlar (2 Timoteos 2:22). Ancak anne babalar, gençleri mümkün olduğu kadar gereksiz ayartıcılardan uzak tutmalıdır. Ebeveynlerin bunu yapmasının en az üç yolu vardır:

(1) Çocukların ne yapmaları ve ne yapmamaları, kiminle birlikte olmaları ve nereye gitmeleri gerektiği konusunda özel talimatlar vererek (Efesliler 6:1-4).

Ana-babalar, olgunluk seviyelerinin onları günaha karşı korumak için yeterli olmadığı durumlara çocuklarının girmesine izin vermemelidirler. Örneğin, genç bir erkek ve genç bir kadın özel bir yerde yalnızsa, muhtemelen yanlış davranışlara meyledeceklerdir.

(2) Gençlere ayartılmaya müsait alanlarda sorumlu tutarak.

(3) Gençlere İncil'den öğütler vererek.

Ana-babalar, gençlere durumları Kutsal Kitap ilkelerini göz önünde bulundurarak düşünmeyi öğrenmelerine yardım etmelidir (Süleyman'ın Meselleri 4:1-9; 7:1, 4-5). Gördükleri tehlikeler hakkında gençlerle konuşmalıdırlar. Gençlere, yapmaları gereken çeşitli seçimleri düşünmelerinde yardımcı olmalıdırlar. Gençlerin ayartılardan nasıl kaçacakları ve ayartıldıklarına ne yapacakları konusunda önceden düşünmelerine yardımcı olabilirler.

Kilise, İncil ahlakını savunurken içinde bulunduğu kültüründen farklı davranmalıdır. Birçok kültür cinsel günahı ciddi olarak görmez. Evlenmemiş gençlerin evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmesini beklerler. Kilise günahla uzlaşmamalıdır. Kilise, gençler arasında cinsel günahın normal olduğunu varsaymamalıdır. Tanrı ahlaksızların Hristiyan olmadığını söyler (Efesliler 5:3-7, İbraniler 13:4).

Evlilik öncesi, bir ilişki varsa, bu dönem cinsel ilişkinin başlama zamanı değildir. Bunun yerine, bu dönem erkek ve kadının aynı manevi ve İncil önceliklerini paylaştıklarından emin olup olmadıklarını anlama zamanıdır. Birbirlerine kalıcı bir söz verebilmeleri için birbirlerine güvenmelerini sağlayan bir anlayış geliştirdikleri bir

zamandır. Birbirlerinin karakterlerine bu şekilde güvenemiyorlarsa ilişkiyi bitirmeleri ve evlenmemeleri gerekir.

Bazı toplumlardaki insanlar, kültürleri evliliğin ayrıntılı ve pahalı bir tören olmasını beklediği için evliliği erteler. Çoğu zaman, çiftler yıllarca birlikte yaşar ve evliliği geciktirirken çocukları olur. Bazı çiftler için, düğün masrafları uzun süre onlara maddi zarar verir çünkü ellerindeki her şeyi düğün etkinliği için harcarlar ve hatta belki de borç para alırlar. Kilise, farklı bir evlilik modeli sağlayan bir inanç topluluğu olmalıdır. Hristiyan evliliği, birbirlerine ve Tanrı'ya bağlı bir erkek ve kadın içindir ve düğünü geciktiren veya çiftin geleceğini zedeleyen büyük masraflar gerektirmemelidir.

► Hristiyan evliliğinin toplumun evlilik geleneklerinden farklı olmasını gerektiren yönler nelerdir?

Hiç Evlenmeyen İnsanlar

Evlilik çoğu insan için Tanrı'nın planıdır. Ancak, Elçi Pavlus insanların evlenmemesi için bazı sebepleri açıklar. 1 Korintliler 7:26'da "mevcut sıkıntıdan", yani zulmü de içerebilecek zor yaşam koşullarından söz eder. Böyle koşullarda evlenmemenin daha iyi olabileceğini söyler.

Aynı pasaj (1 Korintliler 7:32-35), evli olmayan birinin özel bir avantajı olduğunu söyler. Evli olmayan kişi, bir eşe bakma kaygısı olmadan Tanrı'ya hizmet etmeye odaklanabilir. Bir kişi, Tanrı tarafından evlenmeden hizmete odaklanması için çağrıldığında, hizmetinde dikkat çekici derecede etkili ve kutsanmış olabilir.

Tanrı'nın bir kişinin evli olmamasını seçmesinin başka nedenleri de olabilir (Matta 19:10-11). Bunun doğal olmayan bir durum olduğunu varsaymamalıyız. Her evli olmayan kişinin biriyle eşleşmesi gerektiğini varsaymamalıyız. Mutluluğun ve doyumun evliliğe bağlı olduğunu varsaymamalıyız (Mezmur 107:9).

Evli olmayan bir kişi, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlar nedeniyle yanlış ilişkiler kurmamaya özen göstermelidir. Tanrı, kendisini tamamen kendisine adayan kişiye neşe ve memnuniyet verir.

Evlilik için İncil'den Yönergeler

► 1. Petrus 3:1-7 ve Efesliler 5:22-33'ü birlikte okuyun. Grup, bu tartışma sırasında bu bölümleri incelemek için açık tutmalıdır.

Adama karısını Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevmesi söylenir. İsa kendini kiliseye kurban olarak verdi. Koca, karısının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi menfaatlerini, rahatlığını ve arzularını feda etmelidir. Bir ayet, "onu bilip yaşaması" gerektiğini, yani onu anlamak için elinden geleni yapması gerektiğini söyler. İhtiyaçlarını anlamak için onu incelemelidir.

Bu pasajda kadına "zayıf varlık" denir. Bir kadının kocasından ilgi görmesi gerekir. Onu sadece fiziksel zararlardan değil, aynı zamanda endişe ve duygusal stresten de korumalıdır.

Kadına kocasına boyun eğmesi ve ona saygı duyması söylenir. Kocasını inanan olmasa bile, kadının kocasının liderliğini kabul etmesi gerekir. Bunu yaparsa, kurtulmamış kocasının iman etmesi daha olasıdır.

Bu ayetlerdeki emirlerin nasıl verildiğini hatırlamak önemlidir. Kocaya karısı üzerinde otorite kurması söylenmez. Kadına kocasına itaat etmesi söylenir ama kocaya onu kendisine itaat ettirmesi söylenmez. Karısını sevmesi ve ona bakmak için gerektiği kadar fedakarlık etmesi söylenir. Aynı şekilde, kadına kocasından bakım talep etmesi söylenmez; ona saygı duyması söylenir.

Kocanın önceliği otoritesini korumak değil, sevgi dolu bakım sağlamak olmalıdır. Kadının önceliği kendisine bakım talep etmek değil, kocasına saygı göstermek olmalıdır.

Elçi, kocayı, karısına gerektiği gibi bakmazsa dualarının engelleneceği konusunda uyarır. Bu bize **evlilikteki davranışımızın Tanrı ile olan ilişkimizi etkilediğini** söyler.

Elçi Yuhanna, bir kimse kardeşini sevmezse, Tanrı'yı da sevmez dedi (1 Yuhanna 4:20). Aynı şekilde, Pavlus ve Petrus'un sözlerinden, karısına gerektiği gibi bakmayan bir adamın Tanrı'yı gerektiği gibi sevmediğini görebiliriz. Kocasına saygı göstermeyen bir kadın, Tanrı'ya gerektiği gibi saygı duymaz.

► Bir öğrenci grup için 1 Korintliler 7:1-5'i okumalıdır.

Bu ayetler bize evliliğin amaçlarından birinin cinsel arzuları tatmin etmek olduğunu söyler. Karı koca kendilerini birbirlerine vermişler ve kendi bedenleri üzerindeki mülkiyet iddialarından vazgeçmişlerdir. Bu, evli bir kişinin sadece istediği zaman cinsel ilişkiye girmeyi beklememesi, aynı zamanda eşinin arzularına da duyarlı olması gerektiğini gösterir. Ayetler bize bir kişinin eşinin iradesine karşı tatmin talep edebileceğini söylemez. Bunun yerine, ayetler her birinin diğerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini söyler.

Bu pasaj bize evli insanların birbirlerini bu ayrıcalıktan mahrum etmemeleri gerektiğini söyler. Oruçla birlikte kısa bir süre cinsel perhiz meşrudur, ancak uzun süreli ayrılık, tatmin edilmeyen arzular nedeniyle günaha neden olur. Bazen çiftler, biri uzak bir yerde çalışmaya veya okumaya gittiği için birkaç ay veya daha uzun süre ayrı kalmayı tercih eder. Böyle bir karar vermeden önce böyle bir planın Tanrı'nın planına uyup uymadığını düşünmelidirler. Uzun ayrılık nedeniyle sorunlar yaşayabilirler.

Evliliğin bir amacı, aile üyelerine bakan aileler yaratmaktır.

► Bir öğrenci grup için 1 Timoteos 5:8'i okumalıdır.

Bu ayet, kilise üyelerinin birbirleriyle ilgilenme sorumluluğunun açıklandığı bir pasajda gelir. Bir insanın ilk sorumluluğu kendi ailesidir. Bir ebeveyn, çocuğunun barınma, yiyecek, giyecek ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalıdır. Bir ebeveyn, bu sorumluluğu başkalarına bırakmak yerine, kendisi sağlamak için elinden geleni yapmalıdır.

Grup Paylaşımı İçin

Bu dersteki konular çok fazla tartışmaya neden olacaktır.

Öğrenciler bu dersin kutsal ilkelerini kendi durumlarına uygulamaya çalışmalılar.

- Birçok insanın unuttuğu evlilikle ilgili gerçek nedir?
- Kilise, dünyanın ayartılarıyla mücadele eden gençlere nasıl yardım edebilir?
- Kilise halkı, çocukları Mesih'i takip etmeleri için eğitirken karşılaşılan zorluklara rağmen yardımcı olmak için (Pazar okuluna sahip olmanın ötesinde) nasıl birlikte çalışabilir?

Dua

Göksel Baba,

Harika evlilik tasarın için teşekkür ederim. Hayatımın her aşamasında iradene sadık kalmama yardım edin. Hristiyan sadakatının iyi bir örneği olmama yardım edin. Başkalarını isteğinize uymaya teşvik etmeme yardım edin.

Ailelerin, gençlerin ve çocukların iman ve itaat konusunda güçlü olmalarına yardım etmek için kilisede işbirliği yapmama yardım edin.

Kutsadığınız ilişkilere sahip olmamız için bize verdiğiniz ayrıcalıklar için teşekkür ederiz.

Amin

Ders 7 Ödevler

(1) Evli değilseniz, evlilik öncesi ilişkiniz ve gelecekteki evliliğiniz için Tanrı'nın ilkelerine uyma konusunda iki paragraflık bir taahhüt yazın. Evliyseniz, evliliğiniz için Tanrı'nın ilkelerine uymanıza dair iki paragraf yazın.

(2) Bu dersten bir veya daha fazla konu seçin ve bir kişinin toplumunuzda Kutsal Kitap ilkelerini bu durumlarda nasıl uygulayacağını açıklayan bir sayfa yazın.

Örnekler:

- Toplumunuzda evlenmeyi planlayan bir erkek ve kadın arasındaki Hristiyan ilişkisini tanımlayın.
- Toplumunuzda evliliğe sadakat göstermek isteyen bir erkek ya da kadının davranışını tanımlayın.

Ders 8

Hristiyanlıkta Çevre Bilimi

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Tanrı'nın her şeyi neden yarattığını ve insanın Tanrı'nın yarattığı diğer her şeye göre nasıl eşsiz olduğunu anlamalı.
- (2) Tanrı'nın insana yaratılışın geri kalanını yönetme sorumluluğu verdiğini anlamalı.
- (3) Tanrı'nın yarattıklarını doğru bir şekilde yönetebilmenin birkaç yolunu bilmeli.

George Washington Carver, Tarım Bilimcisi

George Washington Carver, 1860 civarında Amerika'da köle olarak dünyaya geldi. Kölelik kaldırıldıktan sonra eğitim almak istedi. O zamanlar siyah çocukların eğitim alması kolay değildi, ancak kibar bir kadın ona, "Yapabileceğin her şeyi öğrenmelisin, sonra dünyaya geri dönmeli ve bilgini insanlara geri vermelisin" dedi. George, "Tanrım, bana evrenin sırlarını göster" diye dua etti ve Tanrı'nın, "Evrenin sırlarını anlamak için çok küçüksün" yanıtını verdiğini söyledi. George daha sonra, "O halde Tanrım, bana yerfistiğinin sırlarını göster" diye dua etti ve Tanrı'nın buna razı olduğunu söyledi. Fıstık önemliydi çünkü birçok yoksul çiftçinin yetiştirdiği ana üründü. George, fıstıktan daha fazla ürün icat etmenin fıstık mahsullerinin değerini artıracığını biliyordu. George, fıstıktan 300 potansiyel ürün ve tatlı patatesten 100 ürün keşfetti. Tuskegee Enstitüsü'nde 47 yıl boyunca tarım öğretti ve çiftçilere yeni yöntemler öğretmenin, topraklarını iyileştirmelerine ve daha iyi mahsul almalarına yardımcı olmanın yollarını buldu. George Washington Carver, Tanrı'ya olan inancından ve Tanrı'nın yaratılışını doğru bir şekilde yönetmenin insanlığa büyük faydalar sağlayacağına olan güveninden dolayı büyük bir nimettir.

Bir Tanım: Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinin incelendiği bir çalışmadır.

İnsanın Doğa Üzerindeki Otoritesi

► Bir öğrenci, grup için Yaratılış 1:1 ve 1:26-28'i okumalıdır.

İnsanın yeryüzüne karşı sorumluluğu, Tanrı'nın yeryüzünü Kendine övgü getirmek için yaratması (Mezmun 148) ve onun üzerine insanı yönetici olarak yerleştirmesi gerçeğine dayanır. Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak, Tanrı'nın istediği gibi hükmetmek üzere yaratıldık; Tanrı'nın doğasıyla tutarlı şekilde "hakimiyet sahibi

olmak" için. Mezmur yazarı şöyle der: "Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerin yapıtları üzerine onu egemen kıldın."

(Mezmur 8:5-6) İnsanların dünyada özel bir rolü vardır. Onlar sadece başka bir tür hayvan değildir. Tanrı, insanlara yeryüzü ve içinde yaşayan canlılar üzerinde hakimiyet kurma rolü vermiştir.

Tanrı, Adem ve Havva'ya çoğalmalarını ve dünyayı doldurmalarını söyledi. Onlara dünyayı boyunduruk altına almalarını söyledi. Dünyayı boyunduruk altına alma süreci onların torunları tarafından devam ettirilecekti. Dünyayı boyunduruk altına alma işi, keşfetmeyi, yeni alanlarda yaşamayı öğrenmeyi, mineralleri keşfetmeyi ve kullanmayı, hayvanları evcilleştirmeyi ve teknolojiyi geliştirmeyi içerir.

Tanrı yarattığında her şey güzeldi. İnsanın Aden Bahçesiyle ilgilenme işi (Yaratılış 2:15) doğayla uyum içinde zevkli bir işti. Günah işlendikten sonra, doğa lanetten etkilendi ve insanın işi zorlaştı (Yaratılış 3:17-19). Yeryüzü orijinal mükemmelliğine sahip değildir (Romalılar 8:18-23), ancak yine de şaşırtıcı tasarımıyla Tanrı'nın ihtişamını gösterir.

Tufandan sonra, Tanrı insanların hayvanları yiyebileceğini söyledi (Yaratılış 9:3). Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasa, insanların bazı hayvanları yemesini yasakladı, ancak Yeni Antlaşma artık yemek için iyi olan herhangi bir yaratığı yememize izin verildiğini söylüyor (Markos 7:19, 1 Timoteos 4:4). Hayvanlar, insanlarla aynı düzeyde kıyaslanmalarını sağlayacak haklara sahip değillerdir.

Kaynakları Yönetmede İnsan Sorumluluğu

İnsan, dünyanın diğer yaratıkları üzerinde otoriteye sahip olsa da, en yüksek otorite o değildir. İnsan Tanrı'ya karşı sorumludur.

Yeryüzü ve ürünü hâlâ Tanrı'ya aittir.

► Öğrenciler grup için Mezmur 24:1 ve Mezmur 50:10-11'i okumalıdır.

Tanrı yeryüzünün sahibidir. Tanrı dünyayı kendi ihtişamını ortaya çıkarmak (Mezmur 19:1), insanların ihtiyaçlarını karşılamak (Yaratılış 1:29) ve insanlar için hoş bir yaşam yeri olması için tasarladı. O, yeryüzünden ve ürettiği şeylerden zevk almamızı istiyor. Yeryüzüne tapmamalıyız, çünkü o Tanrı'nın ellerinin işidir (Romalılar 1:25). Ayrıca dünyayı yıkıcı şekillerde kötüye kullanmamalıyız.

Bazen insanlar topraktan faydalanır ama aynı zamanda toprağı da yok eder. İnsanlar madenleri çıkarabilir, ancak toprağı işe yaramaz ve çirkin halde bırakır. İnsanlar bazen bir bölgedeki tüm ağaçları alır ve yağmurun tüm iyi toprağı yıkmasına izin verir. Bazen insanlar, bölgede hiç kalmayana kadar yiyecek için vahşi hayvanları avlar. İnsanlar, çöpleri nehirlerle atar ta ki su kullanım için güvenli olmaz.

Tanrı dünyayı verimli olacak şekilde tasarladı. İnsanların toprağı yok edecek şekilde kullanması yanlıştır. Toprağın yıkıcı bir şekilde kullanılması Tanrı'yı onurlandırmaz.

Tanrı dünyayı binlerce yıl boyunca birçok nesile hizmet edecek şekilde tasarladı. Gelecek nesiller için çevreyi yönetmek ve iyileştirmek konusunda kendimizi sorumlu hissetmemiz gerekir. Çabuk çıkar elde etmek için toprağı harap eden kişi komşusunu ve sonraki nesli sevmez.

Bundan yirmi yıl sonra birinin çocuklarınızı soyacağını düşünmek ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Öysa insanlar, çocuklarının yaşayacağı çevreyi yok ederek kendi çocuklarını soyarlar. Kendi çocuklarınız yoksa, yine de bir gün ülkeyi miras alacak olan başkalarının çocuklarını önemsemelisiniz.

Pek çok insan sahip olduğu araziye dikkat ediyor ama kamu arazisi umurlarında değil. Hristiyanlar çevreye özen gösterme konusunda örnek olmalılar, çünkü çevrenin Tanrı'ya ait olduğunu biliyoruz ve komşumuzu ve gelecek nesli önemsiyoruz.

Bazen insanlar "Bu toprak benim değil, çöpümü buraya bırakabilirim" veya "Bütün ağaçları kesebilirim hatta en küçükleri bile" diye düşünür.

► Bir öğrenci, grup için Yasanın Tekrarı 22:6'yı okumalıdır.

Yasanın Tekrarı kitabının yazıldığı yerinde, bir yuvada otururken kolayca yakalanan kuşlar vardı. İnsanlar her zaman anneyi, yumurtaları veya bebekleri alsaydı, o kuşlar kısa sürede yok olacaktı. Tanrı onlara türlerin yok olmaması için anneyi serbest bırakmalarını söyledi. Bugün farklı yerlerdeki kurallarımız tamamen aynı değil, ancak ayet bize kamu arazi kaynaklarını korumaya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

Doğal Güzelliğın Takdiri

Tanrı bitkileri yaratırken sadece sebze ve meyveyi yaratmamış, çiçekleri ve birçok güzel şeyi de yaratmıştır. Bu bize, Tanrı'nın yalnızca toprağın pratik kullanımıyla ilgilenmediğini söyler; güzelliğe de önem verir (Luka 12:27). Tanrı tabiat güzelliğini, insanların yaşaması için güzel bir ortam sağlamak için yaratmıştır.

Dağlar, çöller, nehirler, ovalar ve ormanların hepsi doğal güzelliklere sahiptir. Bazen belirli bir yerde doğan insanlar, oradaki güzelliğı gerçekten göremezler çünkü bu onlar için sıradandır.

► Bir sanatçı olduğunuzu hayal edin. Güzel bir tablo yapmak için çok zaman harcadığınızı ve ardından bir arkadaşınıza verdiđinizi hayal edin. Sonra bir gün onu ziyaret ettiđinizde yerdeki tablonun insanların ayaklarının altında zarar gördüğünü görürsünüz. Nasıl hissedersiniz?

İnsanların tüm çöplerini yere attığı birçok toplumlar var. Kendi bahçelerini temizlerler ama her yere çöp bırakırlar. Mahallelerinin sokakları çöp doludur.

► Bu insanların neyi anlaması gerekiyor?

Başkalarıyla paylaştığımız alanları, onların iyiliği ve kendi iyiliğimiz için önemsemeliyiz.

► Bir kilise mahallesini değiştirmek için ne yapabilir?

Hayvanların Kullanımı

Hayvanlar insanlardan farklıdır. Tanrı'nın suretinde yaratılmamışlardır. Dolayısıyla ölümsüz ruhlara sahip değiller (Vaiz 3:21) ve insan haklarına sahip değillerdir.

Tanrı, insanların hayvan yemesine izin vermiş, bu da yiyecek için vahşi hayvanları avlamanın ve yiyecek için evcil hayvanları beslemenin musaade edilebilir olduğu anlamına gelir.

İnsanlık tarihinin çoğu için, insanların evcil hayvanlara sahip olmaları veya işlerini halletmek için hayvanlara sahip olmaları yaygındı.

► Tanrı, insanların hayvanlara nasıl davrandığını umursar mı?

► Bir öğrenci, grup için Süleymanın Özdeyişleri 12:10'u okumalıdır.

Bu ayet bize doğru insanın bir özelliğinin hayvanlarına iyi bakması olduğunu bildirmektedir. Zulüm, kötü bir kişinin özelliğidir.

Bir hayvana sahip olan kişi, onun ihtiyacı olan yiyecek, su ve barınağa sahip olduğundan emin olmalıdır. Hayvanlarının ihtiyaçlarını umursamayan bir insanda yanlış olan bir şey vardır.

Tüm hayvanların Tanrı'ya ait olduğunu unutmayın (Mezmunur 50:10-11). Hepsi Tanrı tarafından tasarlanmış ve yaratılmıştır. O, onları çok çeşitli olarak yarattı. Sadece birkaçını yiyecek ve işe hizmet etmesi için yaratabilirdi, ancak böcekler ve mikroskopik yaşam biçimlerinin yanı sıra binlerce hayvan türü de yarattı. Tanrı'nın şaşırtıcı yaratıcılığı, hayvanların çeşitliliğinde kendini gösterir.

Bazı hayvanlar, sahiplerine sadık olma ve sahiplerinin takdirini anlama yeteneğine sahiptirler. İnsanlardan ilgi görmekten hoşlanırlar ve yanıt vermeyi öğrenirler. Birçok şeyi öğrenecek kadar zekidirler. Tanrı'nın onları insanlarla etkileşim için tasarladığı açıktır. Tanrı, hayvanlara insanlar için özel bir saygı duygusu verdi (Yaratılış 9:2).

Tanrı, hayvanları insanlara cevap veren akıl ve tabiatla yaratmıştır. Onları kötüye kullanmak, Tanrı'nın amaçlarına saygısızlık etmektir. Bu gerçeğe ek olarak, bir hayvana acı çektirmekten zevk alan bir insanda yanlış ve sapıkça bir şey vardır.

Kutsal Yazılar, çoban örneğini birçok kez kullanır. Davut İsrail kralı olmadan önce çobandı. Davut, Mezmunur 23'ü Tanrı'yı bir çobanla karşılaştırarak yazdı. Davut, bir çobanın koyunlarına baktığı gibi, Tanrı'nın halkıyla ilgilendiğini fark etti. Yeni Antlaşmada pastorler çobanlarla karşılaştırılır (1 Petrus 5:2 ve diğerleri). Tanrı,

insanlardan hayvanlarına bakmasını beklemeseydi, bu karşılaştırma mantıklı gelmezdi.

David'in koyunlara olan ilgisi, insanlara bakma eğitiminin bir parçasıydı. Aynı şekilde Tanrı'nın bize emanet ettiği toprağa ve hayvanlara gösterdiğimiz özen, bizleri insanlara özen göstermeye hazırlayacaktır.

Yeşilin Değeri

Yeşil, su veya iyi toprak bulunmayan yerler dışında doğada en yaygın renktir. Gözümüzü en çok dinlendiren renktir.

Şehirlerde yaşayan birçok insan, şehirden çıkıp daha doğal bir ortama girdiklerinde kendilerini yenilenmiş hissederler.

Birçok şehir ortamında neredeyse hiç bitki yaşamaz. Zeminin çoğu beton veya asfaltla kaplıdır. Bazı toplumlar, şehirlerde park ve diğer yeşil alanlara sahip olmak için çaba göstermeye başladılar. Her topluluktaki insanlar, ağaçların ve diğer bitkilerin büyümesi için yer sağlamak için birlikte çalışmalıdır. İnsanların eğlenmesi ve özellikle çocukların oynaması için yeşil alanlar ayırmalıdır. Aileler bitki yetiştirerek bahçelerinde ve evlerinde kendilerine ait yeşil alanlara sahip olabilirler.

Hristiyanlıkta ki Çevre Biliminin Farklılıkları

Bu dersin başında ekoloji teriminin bir tanımı var.

► Hristiyanlar ekolojiye neden önem vermeli?

Bazı insanlar kirliliği önleyerek dünyayı kurtarabileceğimizi düşünüyor. Biz insanlar dünyayı kurtaramayız, ancak onu mümkün olduğu kadar uzun süre korumak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Hristiyanlar olarak, evrenin düşüşünü nihai olarak tersine çeviremeyeceğimizi biliyoruz. Tanrı eninde sonunda dünyayı yenileyecektir (Vahiy 21:1). Bu nedenle, dünyayı kurtaramayacağımızı biliyoruz.

Bazı insanlar, insanların diğer canlılardan daha önemli olmadığına ve hayvanların hakları bizimkilere eşit olduğu için hayvanlara saygı duymamız gerektiğine inanırlar. Hristiyanlar, Tanrı'nın insanlara dünya üzerinde egemenlik verdiğini bilir. İnsanların hayvanlardan farklı olduğunu biliyoruz çünkü benzersiz bir şekilde Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve sonsuz ruhlara sahibiz. Dolayısıyla hayvanların insan haklarıyla kıyaslanabilecek hakları yoktur.

Hristiyanlar yeryüzüne önem verirler çünkü

1. Yeryüzü Tanrı'ya aittir
2. İnsanlar yeryüzüne bakmak için Tanrı'nın verdiği bir sorumluluğa sahiptir ve
3. Biz gelecek nesil insanlarını önemsiyoruz.

► Ulusunuzda veya topluluğunuzda hangi yaygın uygulamalar, insanların tutarlı bir Hristiyanlıkta ki çevre bilimi anlayışına sahip olmadığını gösteriyor?

► Olası bir sınıf tartışması: Bir kişinin gözlerini kapatmasını ve kilise bahçesinden ayrıldığında her zaman ne gördüğünü anlatmasını sağlayın. Kilisenin önündeki alan nasıl görünüyor? Yerde çöp var mı? Alanı birileri umursuyormuş gibi görünüyor mu? O bölgeye kim bakmalı? Kilise halkının bunu nasıl değiştirebileceğini açıklayın. Neden bölgeye bakmayı düşünmeliler? Bakımlarının başkaları üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Öğrenciler evlerinin etrafındaki alanlar hakkında da benzer şekilde düşünebilirler.

Grup Paylaşımı İçin

► Hangi alışkanlıkları değiştirmelisiniz?

► Kiliseniz örnek teşkil ederek ve öğreterek kendi toplumunda nasıl bir fark yaratabilir?

► Topluluğunuzun insanları işbirliği yaparsa, topluluğunuz çevreyi nasıl iyileştirebilir?

Dua

Göksel Baba,

Güzellik ve kaynaklarla dolu bir dünya yarattığınız için teşekkür ederiz. Yarattığınız dünyaya bakma sorumluluğu vererek bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.

Harika yaratılışı takdir ederek yaşamamıza yardım edin.

Dünyanın kaynaklarını ve güzelliğini korumak için birlikte çalışmamıza yardım edin.

Amin

Ders 8 Ödevler

(1) Bu derste öğrendiğiniz gerçekler nedeniyle, alışkanlıklarınızı değiştirme planınızı açıklayan bir paragraf yazın.

(2) Toplumunuzun yanlış uygulamalarını anlatan bir sayfa yazın. Ardından, birisine uygulamaların neden farklı olması gerektiğini açıklamaya devam edin. İddialarınızı belirli Kutsal Yazılara ve İncil'deki dünya görüşüne dayandırın.

Ders 9

Para

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Paranın ve kaynakların doğru kullanımı ve yönetimi için Tanrı'nın ilkelerine uymaya söz vermeli.
- (2) Parayla ve para kullanımıyla ilgili uygunsuz inançların oluşturduğu manevi tehlikeleri ve bunlardan nasıl kaçınılacağını anlamalı.

John Wesley, Comertce Veren

John Wesley, 1703-1791 yılları arasında İngiltere'de yaşadı. Müjdeyi kiliselerde hoş karşılanmayacak olan fakir insanlara açık havada vaaz etti. Para kullanımı da dahil olmak üzere yaşamın her ayrıntısında Tanrı'yı onurlandırmaya çalışarak dikkatli bir şekilde yaşadı. Hristiyanların para kazandıklarında, ellerinden gelen her şeyi biriktirmeleri ve ellerinden gelen her şeyi vermeleri gerektiğini öğretti. Disiplinli finansal alışkanlıklarını uygulamanın sadık bir örneğiydi. Verecek daha çok şeyi olsun diye yıllık harcamalarını azalttı. Sonra geliri artınca giderlerini sabit tutup, fazlasını dağıttı. Hayatı boyunca 30.000 pound kazanmış olmasına rağmen, öldüğünde elinde sadece birkaç madeni para vardı. Wesley, Tanrı'nın insanlara parayı kendi adına idare ettirme konusunda güvendiğini biliyordu ve Hristiyanların parayla uğraşırken Tanrı'nın ilkelerini takip etmeleri gerektiğini öğretti.

Giriş

Yeni Antlaşma paradan diğer konuların çoğundan bahsettiğinden daha fazla bahseder bunu sebebi paranın Tanrı için çok önemli olmasından değildir, insanların parayla ilgili çok fazla sorunu olmasındandır.

Yaratıcı olarak, tüm insanların ve sahip oldukları zenginliklerin sahibi Tanrı'dır. Hristiyanlar olarak bizler özel bir şekilde Tanrı'ya aidiz, çünkü O bizi kurtardı. Kendimizi, Tanrı'nın yüceliği için kullanılması gereken mülklerin yöneticileri olarak görmeliyiz.

İyi şeylerden zevk almak yanlış değildir. Her şeyi şükran ve alçakgönüllülükle kabul edersek, Tanrı bizi kutsamaktan memnun olur.

Ancak para çoğu insan için manevi bir tehlikedir.

Zenginler için Uyarılar ve Talimatlar

- Zengin olmak ne demektir?

Bir kişinin zengin olarak kabul edilmesinin farklı nedenleri vardır.

Temel gereksinimlerinizden fazlasını satın alacak paranız varsa, dünyadaki insanların en az yarısından daha zenginsiniz. Pek çok insan her gün o günkü yiyeceğini yemek için çalışır; işlerini engelleyecek bir şey çıkarsa, yiyecekleri yoktur.

İnsanlar genellikle kendi toplumundaki çoğu insandan daha fazla servete sahip olan bir kişiyi zengin olarak görürler. Yaşam tarzı, çoğu insandan daha fazla para harcadığını gösterir. İnsanlar onu daha yüksek bir sosyal sınıftan olarak görür. Çoğu insanın satın alamayacağı lüks şeylerin tadını çıkarabilir. Yetkili kişiler üzerinde etkisi vardır. İnsanlar, kaynakları nedeniyle ona hizmet etmeye hazırdır.

Kutsal Kitabın zenginler için özel talimatları ve uyarıları vardır.

İsa'nın zengin bir adamın cennete girmesinin çok zor olduğu şeklindeki ifadesi çok ciddi bir uyarıdır (Matta 19:24).

Elçi Pavlus'un zengin insanlar için verdiği mesajından, zenginliğin tehlikesini biraz anlayabiliriz.

► Bir öğrenci grup için 1 Timoteos 6:17-19'u okumalıdır.

Pavlus, zenginleri kendilerini diğer insanlardan daha yüksek sınıfta görmemeleri konusunda uyarır. Zengin insanların kendilerini diğerlerinden daha soylu görmeleri için bir ayartma vardır. Yakup, insanları zenginlikleri veya sosyal statüleri nedeniyle onurlandırma hatasını kilisenin de yapmaması konusunda uyarır (Yakup 2:1-4).

Zengin, zenginliğinden dolayı kendini güvende hissetmemeli, Tanrı'ya güvenmelidir. Zengin bir kişinin, maddi rezervleri olduğunda Tanrı'nın sağlayışına olan ihtiyacı hissetmesi daha zordur. Tanrı'nın yardımına ihtiyaç duymadığı için ruhen ihmalkar olması için bir ayartma vardır (Yasanın Tekrarı 8:6-18).

Zengin insanlar cömert vericiler olmalı ve paralarıyla iyi şeyler başarmalıdır.

Yakup 5:5'teki dünyevi zenginlerin kınanmalarının sebeplerinden biri de, başkalarının acı çekerken onların zevk içinde yaşamasıdır. Akıllıca vererek çok iyi şeyler başarılabilir. Para mutluluğu satın alamaz ama pek çok acıdan kurtarabilir. Bir insanın lüks içinde yaşarken başkalarının acılarını görmezden gelmesi yanlıştır.

Tanrı, peygamber Amos aracılığıyla insana gösterilen adalet hakkında yüreğinin düşüncelerini (fakirlere ve mazlumlara merhamet ve sefkat) şu sözlerle ifade eder: "Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın." (5:24). Tanrı, refah, kolaylığa, keyfine düşkünlüğe ve yoksulların kötü durumuna kayıtsızlığa yol açtığında, refah hakkındaki yargısını kesinleştirdi. (Amos 6:1; 3-6; 8:4-7, 11-12).

Her Hristiyan, yoksullara ve ezilenlere yardım etmek için fedakarlıkta bulunmalı, yerel kilisesini desteklemek için ondalık vermeli ve müjdenin yayılması için misyonerlik

çalışmalarını desteklemek için vermelidir. John Wesley, zamanın kilisesinin dünyada bu kadar az etki yaratmasının üç nedeni olduğunu söyledi:

1. Sağlam doktrin eksikliği
2. Sorumlu disiplin eksikliği ve
3. Kişisel fedakarlık eksikliği.

Para Sevgisi

► Bir öğrenci grup için 1 Timoteos 6:8-10'u okumalıdır.

Parayla ilgili uyarılar sadece zenginlere yönelik değildir. Birçok yoksul insan, yoksul oldukları için asla mutlu olamayacaklarını düşünür. Kutsal Kitap bize para sevgisinin her türlü kötülüğe neden olduğunu söyler. Bu uyarı herkes için geçerlidir.

Para sevgisi asla tatmin edilemez. Parayı seven, paranın hiçbir miktarı ile tatmin olmaz (Vaiz 5:10). Kutsal Kitap bize para sevgisinden kaçınmamız ve temel ihtiyaçlarımızla yetinmemiz gerektiğini söyler (İbraniler 13:5).

Hevesle zengin olmak isteyen kişi, karakterinden ödün vermek için birçok ayarıya açıktır. Zengin olmaya çalışan bir kişi, inancını terk edebilir ve beklediği sevinç yerine birçok üzüntü sahibi olabilir.

Bazen dini liderler, onlara zenginlik vaat ederek takipçilerini çeker. İmanı olanın servetinin olması gerektiğini söylerler. Yoksul toplumlardaki birçok insan, yaşamları zor olduğu için bu vaatlerden etkilenir. Bu liderler sürekli olarak para hakkında konuşur ve vaaz verirler ve dünyadaki insanların gösterdiği aynı finansal başarı belirtilerini gösterebilmekten gurur duyarlar.

Kutsal Kitap, tanrısallıktan hoşnut olarak yaşamamanın büyük bir değer olduğunu söyler. Dini yollarla servet peşinde koşan bir kişi, dünyada servet peşinde koşan herhangi bir insanla aynı tehlikeleri yaşar. Zenginlik vaat eden kiliseler, kişisel arzularına hitap ederek İsa Mesih'e iman etmeyenleri çeke. Ancak bu kiliseler vaat edileni asla alamayan umut dolu insanlarla doludur. Zenginlik müjdesi ile zengin olan tek kişi, onlara inanan insanlardan bağış toplayan vaizlerdir.

► Bir öğrenci grup için Filipililer 4:10-13'ü okumalıdır.

Pavlus, Filipili imanlıların kendisini desteklemek için bir bağış göndermelerine minnettardı. Onlara, her koşulda, hatta açlıkta bile mutlu olmayı öğrendiğini söyledi. Bu ifade bize Pavlus'un her zaman bol miktarda parası olmadığını gösteriyor. Tanrı'nın yardımıyla her şeyi yapabildiğini söyledi. Bu ifadenin içeriği, her koşulda Tanrı'dan hoşnut olup, Ona sadık kalabileceğini kastettiğini gösteriyor.

Dürüstlük

► Bir öğrenci grup için Süleymanın Özdeyişleri 11:1'i okumalıdır.

Bu ayet, meyve, sebze veya et gibi bir şeyi ağırlıkça satmak için kullanılan terazilerden bahsediyor. Bazen insanlar fazladan para almak için yanlış ağırlık verecek şekilde tasarlanmış terazilere sahiptir. Bu ayet, Tanrı'nın sahtekârlıktan nefret ettiğini söylüyor.

Birçok insan para için dürüst olmayan şeyler yapar. Bu dersten bir sonraki ders dürüstlük konusudur.

Tanrı'ya Güvenmek

Elçi Pavlus, Filipili Hristiyanlara bir mektup yazdı ve Tanrı'nın onların ihtiyaçlarını karşılayacağına söz verdi. Bu harika bir vaat. Var olan durumu görmek için olayların geçtiği bölüme bakmalıyız.

► Bir öğrenci grup için Filipililer 4:15-19'u okumalıdır.

Kilise, Pavlus'a malı destek gönderdi. Bunun Tanrı için bir kurban olduğunu söyledi. Tanrı'nın onların ihtiyaçlarını karşılayacağına söz verdi. Paralarının kat be kat artacağına söz vermedi.

Bu söz, sorumsuz veya müsrif olan insanlar için değildi. Paralarını ruhsal önceliklere göre yöneten insanlar içindi.

► Bir öğrenci, grup için Matta 6:25-33'ü okumalıdır.

İsa, Tanrı'nın kuşları nasıl beslediğini ve çiçekleri nasıl güzelleştirdiğini anlattı ve bizimle ilgileneceğine söz verdi. O, hayatta kalmamız konusunda endişelenmememizi söyler. Tanrı'nın krallığına öncelik verirsek, ihtiyaçlarımızın karşılanacağını vaat eder.

İnsanlar genellikle bugün için değil gelecek için endişelenirler. Tanrı her şeyi çok önceden sağlayacağına söz vermedi. Eski Ahit'te, man düştüğünde, her gün için ayrı geldiğini hatırlayın (Çıkış 16). Aynı şekilde İsa da "günlük ekmeğimiz" için dua etmemiz gerektiğini söyledi (Matta 6:11) Tanrı, kendisine her gün güvenmemizi ister.

Yakup, Tanrı'nın yoksulları "iman açısından zengin" kıldığını söyledi (Yakup 2:5). Yoksul insanlar, Tanrı'ya güvenmek için finansal güvenceye sahip insanlardan daha iyi bir fırsata sahiptir.

Tanrı'ya güvenmek, sorumsuz olmamız gerektiği anlamına gelmez. Tanrı normalde işimiz aracılığıyla bize sağlar (Efesliler 4:28). Bir kişi çalışmaya istekli değilse, Tanrı'nın ihtiyaçlarını karşılamasını beklememeli ve başkaları da ona vermek zorunda kalmamalıdır (2 Selanikliler 3:10).

Tanrı'nın sağlayışının bizi zengin etmesini beklememeliyiz. Tanrı birkaç kişiye zenginlik verir, ancak zenginlik Tanrı'nın herkes için planı değildir. Zenginliği şiddetle arzulayan bir kişinin manevi sorunları olacaktır.

İşleyen Kaynaklar

İşleyen kaynaklar, insanların üretmelerine yardımcı olan şeylerdir. Örneğin arazi, bir takım araçlar veya bir bilgisayardır. Bir kişi işleyen bir kaynağı kâr etmek için kullanabilir, ancak bunu koruması gerekir ve onu satamaz, yoksa üretim durur. İşleyen bir kaynağa İncil'den bir referans, Süleymanın Özdeyişleri 14:4'tür: " Öküz yoksa yemlik boş kalır, çünkü bol ürünü sağlayan öküzün gücüdür."

Fakir bir kişi, işleyen kaynaklar kavramını anlamayabilir. Örneğin, pahalı bir alet takımına, bir bilgisayara veya bir araca sahip olduğu için arkadaşının çok parası olduğunu varsayabilir. Böyle bir şeye sahip olan arkadaşının veya akrabasının ihtiyacı olduğunda ona para vermesi gerektiğini düşünür. Ancak bunlardan herhangi biri, kişinin gelirini kaybetmesine neden olmadan nakde çevrilemeyecek olan işleyen bir kaynak olabilir.

► Sizin çevrenizde işleyen kaynakların diğer örnekleri nelerdir?

Bir kişi, işleyen kaynakların başkaları için nasıl çalıştığını anlamıyorsa, muhtemelen hangi kaynakların kendisi için benzer şekilde çalışacağını da bilmiyordur. En çok neye ihtiyacı olduğunu veya ne tür bir yardımın durumunu değiştireceğini tam olarak söyleyemeyebilir. Yardımı, gerçek bir yaşam değişikliğinden ziyade günlük çabalarında ani ve kısa bir artış olarak tanımlayabilir.

Yoksulluğun bir yönünde, işleyen kaynakların eksikliğidir. Yoksulluk içindeki kişi, işleyen kaynakları edinmenin, korumanın ve ayırmanın gerekliliğini öğrenemezse, bağımlılıktan kurtarılamaz.

Bazı kültürlerde, bir kişinin para biriktirmesi ve işleyen kaynakları geliştirmesi zordur, çünkü etrafındaki insanlar ondan her şeyi paylaşmasını bekler. Başkasının paraya ihtiyacı varken onun neden para biriktirdiğini anlamazlar. Kendileri sorumsuz kişiler olsalar bile, onun sahip olduklarını paylaşmasını beklerler.

Bir Hristiyan, kültürünün beklentilerine saygı duymalı, aynı zamanda Kutsal Kitap ilkelerini de uygulamalıdır. Kutsal Yazılar bize, elinden geleni yapmayacak birine yardım etmek zorunda olmadığımızı söyler (2 Selanikliler 3:10). Bir kişi, sorumsuz bir kişiye yardım etmek için işleyen kaynaklarını verirse, ikisi de fakir kalacaktır.

Kutsal Yazılar, Tanrı'nın sağladığı refah türünün, insanların kendi işleyen kaynaklarına sahip olmaları olduğunu ima eder. Peygamber Mika, kutsanmış bir toplumda herkesin "kendi asma ve incir ağacına" güvenle sahip olacağını söyledi (Mika 4:4). Bu, özel mülkiyete ve bir şey üretme araçlarına atıfta bulunur. Bazı yerlerde tarım en iyi üretim şekli olmayabilir, ancak prensip, kutsanmış insanların kaynak üretmek için ihtiyaç duydukları şeye sahip olmalarının gerektiğidir.

Hristiyan olan yoksul insanlar, yalnızca Tanrı'nın doğrudan kutsaması nedeniyle değil, aynı zamanda daha iyi yaşam tarzları nedeniyle de genellikle daha fazla gelişmeye

başlarlar. Alkol, kumar ve yanlış eğlence biçimleri gibi şeylere para harcamayı bırakırlar. Daha iyi çalışanlar olurlar ve daha iyi bir itibar kazanırlar. Tanrı, onların hizmete verdikleri desteği kutsar. Çoğu zaman bir Hristiyanın ailenin ikinci nesli, birinci nesilden çok daha iyi durumda olur.

► Çevrenizdeki insanların mali durumlarını iyileştirmek için çalışıp tasarruf edebilecekleri yollar nelerdir?

Kumar

Kumar, özgürce para kazanmak için parayı riske atmaktır. Kazanan herkes, kaybeden birinden karşılığında hiçbir şey vermeden para alır. Pek çok insan kumar bağımlısı olur, parasını boşa harcar ve ailelerine bakamaz. Birçok insan, kazanmayı ve geri ödeyebilmeyi umarak kumar oynamak için başkasına ait olan parayı kullanır. Kumar oynamak için hırsızlıktan hapiste olan çok insan vardır. Yoksulluk içindeki birçok insan, şanslı olup para kazanmak dışında, durumlarını değiştirme umutlarının olmadığını düşündükleri için kumar oynarlar.

Kumar birçok Hristiyan ilkesine aykırıdır:

1. Çalışma yoluyla zengin olma ilkesi (Efesliler 4:28)
2. Elindekiyle Memnun Olma ilkesi ve (1 Timoteos 6:6)
3. Ekme ve biçme ilkesi (Galatyalılar 6:7).

Ayrıca Tanrı, bir başkasından şans eseri para almamızdansa, kâr amaçlı hizmet veya ürün ihtiyacını karşılamamızı ister. Kumar zararlıdır çünkü bağımlılık yapar ve suçları arttırır.

Kumar, Tanrı'ya dayanmaya aykırıdır. Kişi kendine şunu sormalıdır: "Tanrı'nın benimle ilgilendiğine inanıyor muyum?" Tanrı'nın bana sağlaması için dua edebilir miyim?" "Tanrı'nın bana sağlayış yolunun, bir başkasından para almayı umarak kumar oynamak için parayı riske atmak olduğuna inanıyor muyum?" "Tanrı'nın kumar oynadığım için beni büyük miktarda kazanmamı sağlayarak mükafatlandıracağını mı düşünüyorum?" Kumar oynayan bir kimse, mali durumu hakkında Tanrı'ya güvenmiyor demektir. Tanrı'ya gerçekten güvendiğimizde, biz O'na itaat ettikçe ihtiyaçlarımızı sadakate karşılayacağını bilerek, O'nun bize verdiği açık talimatlarına itaat ederiz.

Borç

Bir kişi borç para aldığı anda, gelecekte alacağı paradan geri ödeyebileceğini varsayar. Dolayısıyla borç almak, gelecek yeni ihtiyaçları da beraberinde getirecek olsa da gelecekte para harcamaktır.

Kutsal Kitap, ödünç alanın ödünç verenin hizmetkarı olduğunu söyler (Süleyman'ın Özdeyişler 22:7). Borçlu, özgürlüğünü sınırlayan zorunluluklar yaratır.

Bazı borçlanma türleri diğerlerinden daha kötüdür. Bir kişi gıda gibi temel ihtiyaçları için borç para aldığında daha kötü bir duruma girer. Yiyecek tüketilecek ve borç kalacak ve o eskisinden daha fakir olacaktır.

Kişi, kişisel süs, gereksiz giyim, eğlence veya ev dekorasyonu gibi gereksiz bir şey için borç para aldığında, gelecekteki parasını harcıyor demektir. Gelecekteki özgürlüğünü kısıtlıyor; gelecekte para zaten harcanmış olacağı için, bir şeyler satın almayı seçemeyecek.

Bazı işletmeler yüksek faiz oranlarıyla borç para verir. Onlardan borç alan insanlar, kısa sürede, başlangıçta ödünç aldıklarından çok daha fazlasına borçlu olurlar. Bazı mağazalar yüksek faizle kredili ürünler satar. İnsanlar nihayetinde krediyle satın aldıkları şeyler için çok daha yüksek fiyatlar öderler çünkü normal fiyatı ödemek için yeterli paraları olana kadar beklemek istemezler.

Bazen insanlar kültürlerinin beklediği pahalı düğün etkinliğini sağlamak için borç para alırlar. Evliliklerine büyük bir borçla başlarlar. Bir inancın ailesi olarak kilise, yeni gelenekler geliştirerek veya aşırı pahalı olmadan bir düğünü güzelleştirmenin yollarını bularak üyelerine yardımcı olmalıdır.

► Bir öğrenci grup için Romalılar 13:7-8'i okumalıdır.

Bu ayetler bize, borçlu olduğumuz şeyi başkalarına vermemizi söylüyor. Yetkililere saygı ve itaat borçluyuz. Devlete vergi borcumuz var. 8. ayetin ilk cümlesi 7. ayetteki ifadeleri özetlemektedir. Vermemiz gerekeni kimseye vermekten geri kalmamalıyız. Bu, asla ödünç almamamız gerektiği anlamına gelmez, çünkü borç verenle anlaştığımız gibi geri ödersek, vermemiz gerekeni vermekte başarısız olmamış oluruz.

Bir kişinin geri ödeme niyeti olmadan ödünç alması veya ödünç alıp daha sonra ödememeye karar vermesi hırsızlıktır (Mezmur 37:21).

Eski Antlaşmanın yasaları, çoğunlukla İsrail ulusunu ilkel bir tarım toplumu olarak ele aldı. Çoğu insan çiftçilik yaparak ve hanelerinde ihtiyaç duyduklarını üreterek yaşıyordu. Aileler nesiller boyu aynı araziye sahip oldular. Bu nedenle, birinin arazi satın almak veya bir iş kurmak için borç para alması nadirdi. Bir kişi borç para aldıysa, bunun nedeni kötü durumda olması ve temel ihtiyaçları için paraya ihtiyacı olmasıdır. Tanrı, İsrail'in üyelerine değer veren bir inanç ailesi olmasını istedi. Tanrı onlara ihtiyacı olan insanlara faiz ödemededen borç vermelerini söyledi (Çıkış 22:25). 15. Mezmur'da anlatılan erdemli bir adamın özelliklerinden biri de faizle borç vermemesidir (Hezekiel 18:5-9, Mezmur 15'e benzer).

Bir yatırımcının, bir iş kurmasına yardımcı olmak için birine borç para verdiğiğinde faiz alması yanlış değildir (Matta 25:27). Faiz, yatırımcının işini gerçekleştirebilmesi için aldığı ödüldür.

Yoksullarla iş yapan insanlar sadece nasıl kâr elde edeceklerini düşünmemeli (Süleymanın Özdeyişleri 22:16a). Düşük kaliteli ürünler satmak veya haksız fiyatlar talep etmek yanlıştır, çünkü fakirlerin başka seçeneği yoktur. Zor durumlardan dolayı borçlanan insanlara yüksek kazanç sağlamak amacıyla kredi vermek veya kredili şeyler satmak yanlıştır. Bir işadımı, müşterilerinin durumunu iyileştirmenin yollarını aramalıdır.

Hezekiel Peygamber, Sodom'un günahının sadece cinsel ahlaksızlık olmadığını ama halkın lüks içinde yaşadığını ve "fakirlere yardım elini uzatmadığını" söyledi (Hezekiel 16:49). Tanrı bizi sadece fakirlere vermeye değil, onları daha güçlü kılmak için stratejik bir şekilde yardım etmeye çağırıyor.

Tanrı'nın eski İsrail'le ilgili kanunları bize onun önceliklerini gösteriyor. Bugün milletimizin kanunları Tanrı'nın İsrail'e verdiği kanunlarla aynı değil ama Tanrı'nın kaygıları ve prensipleri aynı. Kilise yoksulları güçlendirmenin yollarını bulmalı, önce aynı inançtaki ailesini önemsemeli, sonra toplumda bir fark yaratmalıdır.

Bütçeleme

Bazı insanlar tüm paralarını alır almaz harcarlar. Tekrar paraya sahip oluncaya kadar ihtiyaç içinde olup acı çekerler. Başkaları için sorumluluk alamazlar.

Bütçe, rutin harcamaları yönetmek için bir plandır. Çoğu insanın belirli zamanlarda odanmayı bekleyen harcamaları vardır ve bu ihtiyaçlar için önceden para ayırmaları gerekir. Örneğin, bir kişi bir ev kir alıyor olabilir. Aylık veya yıllık ödeme yapabilir. Zamanı geldiğinde kira ödeyebilmek için gelirinin bir kısmını sürekli olarak ayırmalıdır. Kirası yıllık ise, paranın bir kısmını uzun süre elinde tutacaktır ve onu kullanmak için bir ayartı vardır, ancak o parayı ayırmalı ve zaten harcanmış saymalıdır.

Ayrılan ilk para ondalık olmalıdır (Süleymanın Özdeyişleri 3:9-10). Gelirinizin %10'unu hizmeti desteklemek için vermeye adanmışsınız. Harcamalarınızdan sonra ondalık için fazladan paranız olup olmadığını görmek için beklemeyin. Tanrı sadakatini kutsayacaktır.¹⁴

Kalan geliri ile temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra, kişi acil durumlar için para ayırmalıdır. Kendi evini satın almak için para biriktirmek gibi durumunu iyileştirmek için biraz para ayırmalı. Ayrıca gelirini artırmak için biraz para yatırmaya çalışmalıdır. Küçük bir yatırıma bir örnek, kendisine iş için daha fazla ödeme yapılmasını sağlayabilecek olan araçlar satın almak olabilir.

Araç veya bina gibi işleyen bir kaynağa (üretmesine yardımcı olan bir şeye) sahip olan bir kişi, kaynağı korumak için bütçe ayırmalıdır. Bir kişi arabasıyla kar elde

¹⁴Ondalık hakkında kapsamlı bir çalışma, <https://www.shepherdsglobal.org/courses> adresinde bulunan Shepherds Global Classroom Kilise Öğretisi ve Uygulanması kursunda yapılmıştır.

ederse, ancak para ayırmazsa, büyük araba onarımları için ödeme yapamaz veya başka bir araba satın alamaz ve kârı sonunda eriyip gider.

Bütçe yapmayan bir kişi genellikle sorumluluklarını yerine getiremeyebilir. Yardım için başkalarına bağımlı olabilir ve başkalarına yardım edemeyebilir. Hiçbir şekilde yatırım yapamadığı için durumu asla düzelmez.

İsa, yaralı adama yardım eden İyi Samiriyeli'den bahsetti (Luka 10:25-37). Samiriye'linin yaralı adamı taşımada kullanmak için bir eşeği ve biraz parası olduğuna dikkat edin. Ya Samiriyeli eşeğini çoktan satmış ve bütün parasını harcamış olsaydı? Yardım etmek için iyi bir arzusu olsa da, duruma müdahale etme kabiliyeti sınırlı olurdu.

Bütçeleme, bir kişinin ihtiyaçları için hazır olmasını, kendisine güvenenlerin sorumluluğunu üstlenmesini, geleceğine yatırım yapmasını, acil durumlara yanıt vermesini ve hizmeti desteklemesini sağlar.

Aynı İnançtaki Ailemiz

Kilisenin ilk günlerinde, Pentekost'tan kısa bir süre sonra, inananlar imandaki aileye o kadar bağlıydılar ki, herkesin ihtiyaçlarının karşılandığından emin oldular. Mallarını paylaştılar ve kimse hiçbir şeyin kendisinin olduğunu söylemedi. Birçoğu mülk sattı ve parayı kiliseye verdi (Elçilerin İşleri 2:44-45). Kilisedeki hayatın her zaman tam olarak böyle olmasını beklemesek de, kilisenin en iyi olduğu zamanlarda cömertliğin ve aileye bakmaya adanmışlığın olduğunu görüyoruz.

Selanikli inananlar tüm üyelerin beslenmesini sağlıyorlardı, ancak bazıları çalışmıyordu. Bu insanlar kilisenin cömertliğine bağlı olup, boş zaman harcayarak yaşıyorlardı. Pavlus kiliseye aile üyelerine bakmanın yanlış olduğunu söylemedi, ancak bir kişiye çalışmak istemiyorsa yiyecek verilmemesi gerektiğini söyledi (2 Selanikliler 3:10). Bazıları için iş, ücret karşılığı çalışmak değil, gerektiğinde diğer inananlara yardım etmek olabilir. Bazı insanlar işe alınmazlar, ancak hemen hemen herkes birilerine yardım etmek için bir şeyler yapabilir.

Diğer mektuplarda Pavlus, dullara yardım etmek ve pastorleri desteklemek için talimatlar verdi (1 Timoteos 5:3-18, Galatyalılar 6:6).

Her Hristiyan, yerel bir inanç ailesinin parçası olmalı ve üyelerin ihtiyaçlarına ve hizmeti destekleyerek yardım etmeye kendisini adanmalıdır.

Grup Paylaşımı İçin

► Kilise halkı, insanların sorumluluk almasını isterken, kilisedeki ihtiyaçları karşılamak için nasıl birlikte çalışabilir?

► Kilise halkının işleyen kaynakları geliştirmek adına birlikte çalışması için çevrenizde hangi fırsatlar var?

Dua

Göksel Baba,

İhtiyaçlarımı karşılayacağına söz verdiğin için teşekkür ederim. Kendime ve bana güvenen diğer insanlara bakmamla ilgili sorumluluklarıma sadık kalmama yardım et. Sahip olduklarım konusunda cömert olmama yardım et. Başkalarının ihtiyaçlarını akıllıca karşılamama yardım et.

Maddi lütuflarınız için dua ediyorum ama en çok ruhsal önceliklerimi korumak ve sizinle olan ilişkimden dolayı mutlu olmak istiyorum.

Amin

Ders 9 Ödevler

(1) Bu derste verilen Kutsal Kitap ilkelerini duayla düşünün. Aşağıdaki soruların her birini yazılı olarak yanıtlayın:

- Para ve kaynaklar söz konusu olduğunda ne gibi ayartılarla karşılaştım?
- Şu anda nasıl para ve/veya kaynak kazanıyorum?
- Parayı ve/veya kaynakları nasıl kullanıp yönetiyorum?
- Para ve/veya kaynaklar konusunda Tanrı'ya güvenmek ne anlama gelir?
- Hangi işleyen kaynaklara sahibim?
- Gelecekte almayı planlamam gereken işleyen kaynaklar var mı? Eğer öyleyse, bunu nasıl yapacağım?
- Parayı ve/veya kaynakları hangi şekillerde kötüye kullandım?
- Parayı ve/veya yukarıda sıralanan kaynakları kötüye kullanımını nasıl düzelteceğim?

(2) Bu dersteki ilkeleri, çevrenizde ki özel durumlara uygulayarak, bir sayfalık bir sunum yazın. Çevrenizdeki insanların Hristiyanların para anlayışı hakkında ne anlamaları gerekir?

(3) Süleymanın Özdeyişleri 3:13-17'yi ezberleyin ve bunun hakkında bir paragraflık bir yazı yazın. Bir sonraki ders saatinin başında bu pasajı ezberden yazın ve paragrafı sınıf liderine veriniz.

Ders 10

Dürüstlük

Ders Amacı

Bu dersin sonunda, öğrenci her zaman her durumda tamamen dürüst olmaya adanmalıdır.

Abraham Lincoln, Dürüst Adam

Abraham bir mağazada çalıştı. Bir gün bir müşteriye doğru para üstünü vermediğini fark etti. Kadın çoktan gitmişti. Birkaç mil ötede, kırsal bir bölgede yaşıyordu ve Abraham onu yakında bir daha göremeyeceğini biliyordu. Para miktarı küçük olmasına rağmen, ona ihtiyacı olabileceğinden endişeleniyordu. Ayrıca, kadının parasını bilerek sakladığını düşünmediğinden emin olmak istedi. Dükkan o gün için kapandığında, Abraham parayı iade etmek için birkaç mil yürüdü. Bu durumda ve diğer zamanlarda dikkatli olması nedeniyle arkadaşları ona "Dürüst Abe" derdi. Daha sonra avukat oldu, sonra hükümete dahil oldu. Dürüstlüğüne saygı duyuldu ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görev yaptı.

Tanrı'nın Doğası

Kutsal Kitap bize Tanrı'nın yalan söyleyemeyeceğini söyler (Titus 1:2, İbraniler 6:18). Onun doğası her zaman tutarlı ve değişmezdir (Yakup 1:17). Tanrı sadece bir avantaj sağladığında doğruyu söylemez. İyi sonuçlar almak için yalan söylemez. Tanrı Sözü'nün kesinlikle doğru ve güvenilir olduğuna güvenebiliriz. O'nun gerçeği bize güvenlik sağlar (Mezmun 40:11, 91:4).

► Her zaman doğruyu söyleyeceğine güvenmeseydiniz, Tanrı ile ilişkiniz nasıl etkilenirdi?

Tanrı ile ilişkimiz için hakikatın ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. Tanrı bizi kendimizi tamamen ona adamaya çağırıyor. Ona tamamen güvenmeseydik, bunu yapamazdık.

Tanrı'nın Hakikat Standardı

Tanrı her zaman doğruyu söylememizi ister. Yalan söyleyen, Tanrı'nın gözünde doğru değildir (Süleyman'ın Özdeyişleri 12:17).

Bazen insanlar mahkemede dava kazanmak için yalanları kullanırlar. Parası olan insanlar, başkalarından mal almak için yalanları kabul etmesi için bir yargıca para ödeyebilir (Yakup 2:6). Zengin insanlar adaletten kaçarlar ve yalanlar uydurmak için rüşvet vererek masum insanları mahkûm ederler (Yakup 5:1,6).

Davanızı haklı görseniz bile yalan yere şahitlik etmek gûnahtır. Kutsal Kitap yalancı tanıkları mahkûm eder ve istisnalara izin vermez (Cikis 20:16, Süleymanın Özdeyişleri 6:16-19, 14:25, 19:5, 9). Pek çok insan, yalan iyi bir sonuç verirse ve zarar vermezse yalan söyleyebileceklerini düşünür, ancak Kutsal Kitap bize bu seçeneği sunmaz. Kutsal Yazılarda yalan söylememiz gereken zamanlar olduğu asla söylenmez.

Hristiyanlar istisnasız gerçeği konuşmalıdır. Gerçek, ilişkilerimiz için çok önemlidir.

Efesliler 4:15, ruhsal olgunluğa ulaşmak için hakikatı konuşmanın gerekli olduğunu söyler.

Kolosaliler 3:9, yalan söylemenin bir kenara attığımız günahlı yaşamın bir parçası olduğunu söyler.

Tanrı yalancıları yargılayacak ve mahkum edecektir. Yalancılar, Tanrı'nın yasası tarafından mahkûm edilen korkunç günahkârlar listesine dahil edilir (1 Timoteos 1:10, Vahiy 22:15). Bütün yalancılar ateş gölüne atılacak (Vahiy 21:8). Yalancılar Tanrı'nın şehrine girmeyecek (Vahiy 21:27).

Gerçeği İş ve İlişkilere Uygulamak

► Bir öğrenci, grup için Süleymanın Özdeyişleri 11:1'i okumalı.

Bu ayet, meyve, sebze veya et gibi bir şeyi ağırlıkça ölçüp satmak için kullanılan terazilerden bahsediyor. Bazen insanlar fazladan para almak için yanlış ağırlık ölçecek şekilde tasarlanmış terazilere sahiptir. Bu ayet, Tanrı'nın sahtekârlıktan nefret ettiğini söylüyor.

Bir kimsenin, bir şeyi, durumu hakkında yalan söyleyerek veya kusurlarını gizleyerek satması yanlıştır. Bir şeyi daha yüksek fiyata satmak için ne kadar ödediğinizi söylerken yalan söylemek yanlıştır.

Bir kişinin para ödememek için gerçek olmayan bir şeye imza atması doğru değildir. Bir kimsenin kâr için insanları aldatması için işverenine yardım etmesi doğru değildir.

► Gözlemlediğiniz sahtekârlıkların çeşitli biçimleri nelerdir?

Kutsal Kitap, kötü insanların ödünç alıp geri ödemediklerini söyler (Mezmun 37:21, Süleymanın Özdeyişleri 3:28). Bazı insanlar borç aldıktan sonra borçlarını ödeme zorunluluğu hissetmezler. Kutsal Kitap, borçlu olduğumuz şeyi başkalarına vermeyi atlamayacağımızdan emin olmamız gerektiğini söyler (Romalılar 13:7-8).

Dürüstlük, sözlerinizi ve taahhütlerinizi yerine getirmeniz anlamına gelir. Mezmun 15, Tanrı ile iyi bir ilişki içinde olan kişiyi tanımlar. O'nun bir özelliği, söz vermesi ve ona pahalıya mal olsada sözünü tutmasıdır (Mezmun 15:4).

Bir kişinin kendisini işe almış biri için gerektiği gibi çalışmaması dürüstlük değildir (Efesliler 6:5-6).

Bir işçinin işvereninden bir şeyler çalması yanlıştır (Titus 2:9-10).

Bir şeyin gerçekten olduğundan daha pahalıya mal olduğunu söylemek için sahte makbuzlar vermek yanlıştır. Bir çalışanın veya acentenin, paranın bir kısmını elinde tutabilmesi için bir şeyin fiyatı hakkında yalan söylemesi yanlıştır.

Bir işverenin işçilerden vaat edilen ücretleri alıkoyması yanlıştır (Yakup 5:4).

Başka birinin yanlışlıkla yanlış yere koyduğu bir şeyi saklamak yanlıştır. Mümkünse onu sahibine geri vermelisiniz (Yasanın Tekrarı 22:1).

Bir başkasının kaynaklarını (işveren veya hizmet gibi) yönetiyorsanız, size izin verilmemişse parayı veya başka şeyleri kendiniz için kullanmanız yanlıştır.

Dürüstlüğe Karşı Kültürel Meydan Okumanın Bir Örneği

Bazı topluluklarda insanlar bir şefin gözetimi altında yaşarlar. Halk şefe sadıktır ve şefin her ihtiyaç anında onlara yardım etmesi beklenir. Bu topluluklarda çoğu insanın çok fazla kişisel mülkiyeti yoktur. Toprak gibi en önemli kaynaklar topluluğa aittir. Liderlerin kaynakları herkesin yararına yönetmesi beklenir. Bir kişi ihtiyacı olduğunda, toplumun kaynaklarından ihtiyacı olanı almaya hakkı olduğunu hisseder.

Erol bir orman köyünde doğdu. Ailesi ve çevrelerindeki aileler, köye ait arazide yiyecek yetiştirirdi. Ormandan kaynaklar buldular. Hiçbirinin kişisel arazisi yoktu, evlerinin bulunduğu yerlerde bile. Aileler sorunları olduğunda birbirlerine yardım ettiler. Muhtar, köyün babası gibiydi. İnsanlar onun ihtiyaçları karşılmasını bekliyorlardı.

Erol genç bir adam olduğunda kereste kütükleri kesen bir şirkette iş buldu. Çalışma alanının yakınında yaşamak için köyü terk etti. Her ay maaş alıyordu. Bazen yeterli yiyeceğe sahip değildi çünkü maaşını bütçelemeye alışık değildi. Patronun ona yiyecek sağlamasını bekledi ve patron, maaşıyla her şeyi satın almanın Erol'un kendi sorumluluğunda olduğunu söylediğinde şaşırıldı. Erol'un kız kardeşinin doktora ihtiyacı olduğunda, Erol patrone onun için para istedi. Patron yardım etmeyince Erol sinirlendi. Erol, patronun sorunlarına yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu, ancak patron, maaşı Erol'a vermenin kendisinin tek sorumluluğunu olduğunu söyledi. Erol işten ayrılırken, patronun ona yeterince yardım etmediğini hissettiğinden köye götürmek için bazı aletleri çaldı.

Erol daha sonra karısı ve çocuğuyla birlikte şehre taşındı ve büyük bir bakkalda iş buldu. Erol patronundan çocuğunun okul ücretini ödemesini istedi ama patron ödemedi. Bazen Erol'un ailesinin ihtiyaç duyduğu her şeyi alacak kadar parası olmuyordu. Yiyecek satan bir dükkanda çalıştığı için, marketten ailesine yiyecek

götürmesine izin verilmesi gerektiğini düşündü. Patronun kabul etmeyeceğini biliyordu, bu yüzden gizlice yiyecek aldı.

Bazı işçiler, işverenin taahhüdünün sınırlarını anlamıyor. İşverenin tüm ihtiyaçlarından sorumlu olduğunu düşünüyorlar. İşlerinden aldıkları ücretin yanı sıra ondan pek çok yardım istiyorlar. İşveren onlara ihtiyaç duydukları şeyi vermezse, çalmak konusunda kendilerini haklı hissediyorlar çünkü ihtiyaçları olan şeyleri işverenin kendilerine borçlu olduğunu düşünüyorlar.

► Bir öğrenci grup için Titus 2:9-14'ü okumalıdır.

Bu ayetler bize bir işçinin işvereninden çalmaması gerektiğini söyler. 10. ayet dürüstlüğü Mesih'in öğretişini çekici kıldığını anlatır. Daha sonraki ayetler, bir kişinin lütufla değiştiği takdirde yaşayacağı hayatı tanımlar.

Güvenilirlik

Dürüstlük sadece para ve mal ile ilgili değildir.

İskender, ortağına sabah 8:00'de onunla buluşacağına söz verdi. Ancak geç yattı ve kahvaltı yapmak için zaman harcadı ve bir saatten fazla gecikti. Ortağına, şoförün onu almaya geç geldiğini söyledi. Ortak şaşırmadı. İskender'in tüm arkadaşları onun taahhütlerini asla yerine getirmediğini bilirdi.

İskender iki şekilde dürüst değildi:

1. Verdiği sözü tutmadı.
2. Neden geciktiği konusunda yalan söyledi.

Bir iş yapacağınızı ya da bir yerde olacağınızı söylediğinizde insanlar size inanır mı? Bunu yapacağınızı söylediğinizde kendinize inanıyor musunuz? Bir şeye söz verdiğinizde, onu yerine getirmek için gerekli çabayı da göstereceğinize de söz vermiş olursunuz. Bir şeye söz vermek ve sonra sözünü tutmak için hiçbir çaba göstermemek yanlıştır.

Sözünüzü tutamazsanız, özür dilemelisiniz. Başarısız olmanızın nedeni hakkında yalan söylememelisiniz.

Hatalarınız için organizasyonunuzdaki başkalarını suçlamak yanlıştır. Hatalarınız hakkında yalan söyleyeceğinizi bilirlerse ekibiniz size güvenmeyecektir.

Güvenilir bir lider, insanlara doğru olmayan şeyleri anlatarak kendi fikrini takip etmelerini sağlamaz. Stephen Covey, "Liderlik, güven uyandıran bir şekilde sonuç almaktır" diye yazar.¹⁵

¹⁵ Stephen M. R. Covey. The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything. (New York: Free Press, 2006).

İlişki Faktörü

Birçok kişi, arkadaşlarına veya akrabalarına yalan söylemenin yanlış olduğuna inanır, ancak diğer kategorilerdeki insanlara yalan söylemenin sakıncası yoktur. Bazı insanlar, kendilerine daha fazla ödenmesini hak ettiklerini düşündükleri için işverenlerinden para veya malzeme çalarlar. Bazı insanlar zengin insanlardan, özellikle de zengin yabancılardan çalar. Bazı insanlar, farklı bir etnik grup veya sosyal sınıftan kişilere haksız işlemler yapar.

İsa, komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz gerektiğini söyledi. Bir avukatın İsa'ya sorduğu soruyu hatırlıyor musunuz? "Komşum kim?" (Luka 10:29). Avukat, İsa'nın sevmemiz gereken insan kategorisini belirlemesini istedi. İsa, "İyi Samiriyeli" öyküsünü anlattı. Hikaye, ilk kez tanışan farklı etnik kökenlerden iki kişi hakkındaydı. Daha önce hiçbir ilişkileri yoktu ve etnik grupları arasında çatışma vardı. Samiriyeli, hiçbir şekilde ilişki kurmaya mecbur olmasada muhtaç adama yardım etti. İsa'nın bu hikayeye açıkladığı noktalardan biri, hiç kimsenin sevgimizin dışında kalmaması gerektiğidir.

Kimin dürüstlüğümüzü hak ettiğine karar vermemeliyiz. Sadece seçilmiş insanlara karşı dürüst olmamalıyız. Sahtekârlığımızın bir kişiye zarar vermeyeceğini düşünsek bile, dürüst bir kişi olarak Tanrı'yı memnun etmek isteriz (Elçilerin İşleri 24:16, Ve Filipililer 1:10, 2 Korintliler 5:9).

Ne tür bir insan olmak istiyorsunuz? Tanrı sizin nasıl bir insan olmanızı istiyor?

Birisi nezaketinizi hak etmeyebilir, ancak Tanrı sizin nazik bir insan olmanızı istiyor.

Birisi dürüstlüğünü hak etmeyebilir, ama Tanrı dürüst bir insan olmanızı istiyor.

Birisi sizin sevginizi hak etmeyebilir, ama siz Onu hak etmediğinizde Tanrı sizi sevdi ve Tanrı sizin sevgi dolu bir insan olmanızı istiyor.

► Öğrenciler grup için 1 Petrus 2:21-23 ve 3:8-12'yi okumalıdır.

Başkalarının karakterinin sizin karakterinizi belirlemesine izin vermeyin. Bir kişi size yalan söyleyebilir ama siz yalancı olmamalısınız. Bir kişi sizden çalabilir, ancak hırsız olmamalısınız. Bir insan size kaba davranabilir ama siz saygı duyulan biri olmalısınız.

Hayattan Örnekler

Bu bölümdeki örneklerin tamamı gerçek vakalardır, ancak isimler ve detaylar değiştirilmiştir. Hırsızlık, yalan söyleme veya her ikisinden örneklerdir.

Öğrencilerin her örnekte ne olduğunu anladığından emin olun. Öğrencilerden örnekteki eylemin neden yanlış olduğunu açıklamalarını isteyin.

1. Mustafa bir fabrikada çalıştı. Fabrikanın bu eksikleri karşıladığını bildiği için sık sık oradan kendi evine temizlik malzemeleri, aletler ve küçük eşyalar alıp getirirdi.
2. Ramazan, büyük bir şirkette kamyon şoförüydü. Bazen şirket kamyonunu sürerken yolun kenarında "Dizel alıyoruz" yazan bir levha görürdü. Bazen durup onlara kamyonun küçük bir miktar dizel yakıt sattı, şirketin küçük bir miktar alınıldığını bilmeyeceğini düşünerek.
3. Hatice'nin çalıştığı ofis için bilgisayar ekipmanı satın almasına güvenilirdi. Paranın bir kısmını elinde tutabilmek için mağazadaki satıcıya daha yüksek satın alma fiyatlarını gösteren makbuzlar yazması için rüşvet verdi.
4. Büyük bir şehirde bir parkta, yanmış ampuller satan bir adam var. Onları satın alan insanlar çalışmadıklarını biliyorlardı. Ofislerine götürmek için satın alıyorlar. Daha sonra yanmış ampullerle değiştirerek ofislerinden iyi ampuller çalarlar.
5. Mehmet bir okul müdürüydü. Bir gün bir öğrencinin babası ona geldi ve oğlunun cebirden iyi bir not almasını istedi. Mehmet'e para verdi. Mehmet, cebir öğretmenine öğrenciye iyi bir not vermesini emretti.
6. Onur bir üniversite profesörüyü. Onun maaşı azdı. Sınıfına, sınavın çok zor olacağını ve hiçbir öğrencinin ondan cevapların yazılı olduğu bir sayfayı satın almadan, sınavdan geçemeyeceğini söyledi.
7. Mehmet bir devlet okulunun müdürüydü. Bir gün bir misyon organizasyonunda çalışan bir arkadaşı olan Umut, misyonun okul binasında ki bazı odaları kiralayıp kiralamayacağını sordu. Mehmet bir fiyat verdi ve Umut her ay Mehmet için parayı getirdi. Mehmet parayı sakladı ve geliri asla bildirmede.
8. Umut, sınıflar için yer kiralaması gereken bir görevde çalışıyordu. Umut, bir okul müdürü olan arkadaşı Mehmet'e gitti. Kira için bir fiyatta anlaşılabilir, ardından Umut misyona daha yüksek bir miktar söyledi. Umut her ay parayı Mehmet'e teslim etti, ancak ekstra miktarı kendine sakladı.
9. Hakan, yeni bir binaya ihtiyaç duyan bir hizmette çalışıyordu. Hizmet, Hakan'a kendileri için inşa edecek bir inşaat şirketi bulmasını söyledi. Hakan AIA birkaç inşaat şirketiyle görüştü. En iyi fiyatı verecek firmayı seçmek yerine, hizmetten aldıkları paranın bir kısmını kendisine vermeyi vaat eden firmayı seçti.
10. Murat'ın arabasının ruhsatını alması gerekiyordu, ancak bazı ışıklar çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceğini biliyordu. Arabasını ehliyet dairesine götürdü ve arabalarını muayene ettirmek ve ruhsatlandırmak için bekleyen uzun bir insan kuyruğu gördü. Kapının yanındaki bir adam, herhangi bir inceleme

yapmadan, bir fiyata onun için ruhsatı alabileceğini söyledi. Murat bedelini ödedi ve çok geçmeden ehliyetiyle evine dönüyordu.

11. Arda arabasını park yerinden almaya geldi. Otopark görevlisi ona park ücretini söyledi. Arda, görevliye daha az verdi, ancak başka bir müşteriye vermek için park biletini saklamasına izin verdi, böylece görevli Arda'nın ödediği parayı kendisine alabilirdi.
12. Ayşe test için yeterince çalışmadı. Sınıfa geldiğinde iyi bir öğrenci olan bir arkadaşının yanına oturdu, böylece arkadaşının testinden cevapları kopyalayabilirdi.
13. İbrahim, büyük bir devlet çiftliği için toprağı süren bir traktör kullanırdı. İşi erken bitirmek istedi. Derin kazmasını diye sabanı kaldırdı ve bu şekilde traktörü daha hızlı sürebildi. Tarla hazır görünüyordu, ancak düzgün bir şekilde sürülmediği için iyi bir ürün yetişmedi.
14. Pastor Ozan bir misyon tarafından bir kiliseye pastörlük yapmak üzere gönderildi. Misyon ona aylık maaş gönderdi. Pastor Ozan, kilisenin kendisine de ödeme yapmasını istediğinden, kilisesinin insanlarına misyonun kendisini desteklemediğini söyledi.
15. Ebru'nun evine bir hırsız girdi ve para çaldı. Arkadaşlarına bunu anlattığında, hırsızın başka şeyler de aldığını söyledi, ama hırsız almamıştı. Arkadaşları ona sempati duydu ve hırsızın çaldığını düşündükleri şeyleri yerine koymasına için ona para verdi.
16. Berkan küçük bir köyün reisiydi. Aynı zamanda köy kilisesinde liderdi. Halkı ilkel, eğitimsiz ve fakirdi ama köyde çok fazla toprak vardı. Şehirden işadamları tarım projeleri için arazi satın almak istedi. Berkan köydeki tüm araziyi sattı ve parayı şehirde kendisine bir ev inşa etmek için kullandı.
17. Yeni Doğuş Kilisesi her yıl bir anneyi "Yılın Annesi" olarak onurlandırmak için seçer. Özlem'i iyi bir anne örneği olduğu için değil, kiliseye bağışta bulunacağını bildikleri için seçtiler. Onu onurlandırdıktan sonra, Özlem kiliseye, mülk için yeni kapılar satın alması için para bağışladı. Ertesi yıl kilise, Özlem'i başka bir şehre taşınmış olmasına rağmen tekrar "Yılın Annesi" olarak seçmeye karar verdi.
18. Oğuz bir hizmetin şoförüydü. Her akşam hizmet arabasını alıp güvenli bir yere park ederdi. Bazen arabayı park etmeden önce arabayı, kendi müşterileri için yolcu veya kargo taşımak için kullanırdı.

Ulusal Sahtekarlık Trajedisi

Bu hikaye kurgusaldır, ancak birçok yerde olan şeyleri anlatır.

Borol kentindeki Hristiyanlar, komşu ilçede yoksulluk içinde yaşayan büyük bir insan topluluğu olduğunu öğrendi. Bu ilçenin halkı İbanese adlı bir etnik gruba mensuptu. İban halkı nesiller boyunca çok fazla tıbbi bakıma veya eğitime erişimi olmayan ilkel evlerde yaşamıştı. Birçoğunun yeterli yiyeceği yoktu ve bazıları açlıktan ölüyordu.

Borol Hristiyanları, İbalılara yardım etmek için para vermeye başladılar. Bağış istemek için diğer ilçelerdeki kiliselere temsilciler gönderdiler.

Borol Hristiyanları, İbalılara kamyonlar dolusu yiyecek göndermeye başladı. Yiyecekleri dağıtmak için İbalı kilise liderlerine güveniyorlardı.

İbalı liderler, yiyecekleri halka satmak için pazarlar kurdular. Sadece parası olanlar yiyecek satın alabilirdi, bu yüzden yiyeceklerin hiçbiri açlık çeken insanlara ulaşmadı. Kilise liderleri ve arkadaşları kârı elinde tuttu. Yiyeceklerin bir kısmı, insanların daha fazla ödeyebileceği başka bir ilçeye satılmak üzere gönderildi.

Borol Hristiyanları, yiyeceğin en çok ihtiyacı olan insanlara ücretsiz verilmesi konusunda ısrar ettiler. İbalı kilise liderleri dağıtım için şoförlü kamyon kiralamayı ve insanlara yardım etmeleri için ödeme yapmayı içeren bir bütçe geliştirdi. Fiyatları normal fiyatlardan yüksek gösterdiler ve fazla parayı tuttular. Borol Hristiyanları harcama raporları istediğinde, İbalılar yanlış raporlar yazdı.

Borol Hristiyanları dürüst olmayan eylemleri keşfettiklerinde, hüsrana uğradılar ve cesaretleri kırıldı. Kendilerine yardım edecek başka İbanlı liderler bulmaya çalıştılar ama aynı sorunları yaşadılar. Birçok Borol Hristiyanı vermeyi bıraktı. Bazıları vermeye devam etti. Borol desteği sayesinde birkaç İbalı papaz çok geçmeden arabalara ve güzel evlere sahip oldu. Diğer papazlar onları kıskandı ve Borol bağışçılarıyla bağlantı kurmayı diledi. Uzak bölgelerdeki aç insanların çoğu hiç yardım almadı.

Kapanış Örneği

Warren Buffet, Berkshire Hathaway adlı bir şirketin CEO'suydu. Walmart'a ait olan McLane Distribution adlı bir şirketi satın almak istedi. Satın alma 23 milyar dolar değerindeydi. Normalde bu satın alma, alıcının her şeyi kontrol edebilmesi için aylarca denetim gerektirir. Buffet, Walmart'ın liderleriyle bir araya geldi ve tek görüşmede anlaşma sağlandı. Mülklerin ve diğer varlıkların iyi olduğundan emin olmak için kimseyi göndermedi. Daha sonra, "Her şeyin tam olarak Walmart'ın dediği gibi olacağını biliyorduk ve oldu" dedi. Bu muazzam anlaşma, liderler birbirine güvendiği için çabucak tamamlandı.¹⁶

Şimdi önceki resimlerde anlatılan insanları düşünün. Hiçbiri böyle bir anlaşma yapamazdı çünkü güvenilir değillerdi. Her şeyin denetlenmesi gerekecekti, bu da çok zaman ve masrafa mal olacaktı.

¹⁶ Stephen M. R. Covey. The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything. (New York: Free Press, 2006), 15

Grup Paylaşımı İçin

► Sizin kültürünüzde insanların kaçınması zor olan bazı dürüst olmayan uygulamalar nelerdir?

► Değiştirmeniz gereken bir uygulama nedir?

Dua

Göksel Baba,

Doğruluk ve gerçeğin Tanrısı olduğun için seni överiz. Bizimle olan ilişkilerinizde her zaman dürüst olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bizim için sahip olduğunuz dürüstlük standardına uymamıza yardımcı olun. Dürüstlük ilkelerini söylediğimiz ve yaptığımız her şeye uygulamamıza yardım edin.

Bize sağlayan ve rehberlik eden Babamız olduğun için teşekkür ederiz. Bizimle ilgilenenize güvenmek istiyoruz.

Amin

Ders 10 Ödevler

(1) Aşağıdakilerin her biri hakkında bir paragraf yazın:

- Tanrı'nın karakteri (gerçek) ile Tanrı'nın bizim için standardı (dürüstlük) arasındaki ilişkiyi açıklayın. Tanrı'nın neden söylediklerimizde ve tüm ilişkilerimizde dürüst olmamızı istediğini açıklayın.
- Kutsal Kitabın dürüstlük hakkında söylediklerini özetleyin. Özetinizde en az üç Kutsal Ayet kullanın.
- Sahtekârlığın/dürüstlüğün başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkileyen en az dört şeklini açıklayın.

(2) Kendi kültürünüzdeki bir grup insanla dürüstlük hakkında paylaşabileceğiniz İncil'e uygun bir sunum hazırlayın. Dürüstlikle ilgili Tanrı'nın standardını açıklayan İncil'deki esasları gösterin ve sonra onu belirli durumlara uygulayın.

Ders 11

İnsanın Deęeri

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Her insanın deęerli olduęuna ve Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için saygı görmeyi hak ettięine inanmalı.
- (2) Kendi bölgesinde kötü muameleye maruz kalanlar için adalet ve merhamet eylemlerini yerine getirme sorumluluęunu üstlenmeli.
- (3) Durum ne olursa olsun, tüm insanlara onurlu bir şekilde davranmaya kendini adanmalı.

Dale Carnegie, İnsanlara Deęer Veren Bir Adam

Dale Carnegie, "*Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Yolları*" adlı kitabıyla ünlüydü. Tüm insanların, insan olarak doğuştan deęerli oldukları için ilgi ve saygıyı hak ettięine inanıyordu. Dale Carnegie Enstitüsü onun ilkelerini öğretmek için kuruldu.

Bir defasında, Dale Carnegie Enstitüsü, iş dünyası profesyonellerine bir akşam dersi vererek, onlara nasıl arkadaş canlısı olunacağını ve insanlarla nasıl bağlantı kurulacağını öğretti. Öğrenciler sınava girdiğinde bir soruyla şaşırdılar. Beklenmeyen soru şuydu: "Siz sınıftan çıkarken lobide sürekli temizlik yapan kadının adı nedir?" Öğrenciler, eve gitmek için sınıftan çıkarken onun yanından birçok kez geçmişlerdi, ancak nasıl arkadaş canlısı olunacağı ve bağlantı kurulacağı konusunda bir sınıftan gelmelerine rağmen, ona dikkatlerini verecek kadar önemli görmediler. Yeni becerilerini yalnızca önemli insanlarla bağlantı kurmak için kullanmaları gerektiğini varsaymışlardı.

Hristiyanlıkta İnsanlığın Deęeri

İsa Mesih'e iman eden tüm insanlar tek bir bedenün üyeleridir - Mesih'in bedeni: "Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne diři ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz." (Galatyalılar 3:28).

İncil'in Luka Bölümü, İsa'nın "Komşunu kendin gibi seveceksin" emrinin alıntılanıldığı bir konuşmayı anlatır. Bir avukat ona, "Komşum kim?" diye sordu. (Luka 10:29). Soru önemliydi çünkü avukat herkesi sevmek zorunda olmadığını varsayıyordu. Emrin yalnızca belirli bir gruptan insanları sevmesini gerektirdiğini düşündü.

Tüm kültürlerden insanlar çok benzer bir ahlaka sahiptir. Hırsızlığın, cinayetin ve başkının yanlış olduğunu bilirler. Ancak, herkesin adil muameleyi hak ettięini

düşünmezler. Belki bir arkadaştan çalmazlar ama bir yabancidan çalabilirler. Belki kendi milletinden birini öldürmezler ama bir yabancıyı öldürebilirler. Belki kendi akrabalarına zulüm etmezler ama hor gördükleri bir etnik kökene mensup insanlara zulüm edebilirler.

Hristiyanlar, her insanın sonsuz değere sahip Tanrı'nın suretinde olduğuna inanırlar.

Ne zaman bir melek insanlara görünse, Kutsal Yazılarda kaydedildiği gibi, onun ilk sözleri "Korkma" olurdu, çünkü onun varlığı çok büyük ve şaşırtıcıydı. Bazen insanlar ibâdet etme arzusuyla meleklerin önüne düşerlerdi.¹⁷ Ama insanlar meleklerden daha önemlidir (1 Korintliler 6:3).

Alt sınıf, eğitimsiz, akılsız, kötü karakterli, yeteneksiz, etkisi olmayan, iğrenç görünüşlü, itici bir kişiliğe sahip bir dilenci ile karşılaşabilirsiniz, ancak o sonsuz sonuçları olan kararlar alıyor. Eğer Tanrı tarafından fidye ile kurtarılsa, yeryüzünde gördüklerimizden daha büyük bir varlık olacaktır.¹⁸ Bu nedenle saygıyı hak ediyor.

► Bir öğrenci grup için Galatyalılar 3:28'i okumalıdır.

Bu ayet, insanların sıklıkla sınıflandırıldığı üç tür özellikten bahseder – etnik köken, sosyal sınıf ve cinsiyet. Sosyal sınıf, ekonomik seviyeyi içerir. Yaş, eğitim düzeyi ve beceriler gibi başka sınıflandırmalar da ekleyebiliriz. Bu sınıflandırmaların hiçbirisi Tanrı'nın bir kişiye verdiği değeri etkilemez.

► Bir kişi diğer insanlardan daha değerli olabilir mi? İzah ediniz.

Zekası, eğitimi, becerileri, fiziksel gücü, liderlik deneyimi veya parası yüksek olan bir kişi, *belirli şeyleri başarmak için daha değerlidir*. Ancak bir insanı bu özelliklerinden dolayı insan olarak daha değerli görmek yanlıştır. Bu özelliklerin pratiklikte değeri vardır, ancak Tanrı'nın suretinde yaratılan insanlığın temel doğası sonsuz ve ebedi bir değere sahiptir.

Önyargı

İnsanlar, belirli bir etnik grubun insanların hepsinin belirli özelliklere sahip olduğunu düşünme eğilimindedir. Bazen bu ifadeler, "Beyazlar her zaman _____" veya "Siyahların hepsi _____" gibi ten rengine atıfta bulunularak yapılır.

Bazen ifade, Haitililer, Almanlar veya Japonlar gibi bir uyruğu ifade eder. Bazen bir kabile adı veya bir ulus içindeki etnik grup gibi daha özeldir.

¹⁷Bunun bir örneği Vahiy 22:8-9'dur, "Ben, Yuhanna, bunları işiten ve gören benim. Ve onları işittiğimde ve gördüğümde, onları bana gösteren meleğin ayaklarına kapanıp secdeye kapandım, fakat o bana, 'Bunu yapmamalısın! Ben seninle ve peygamber kardeşlerinle ve bu kitabın sözlerini tutanlarla birlikte bir kulum. Tanrıya tapın' (English Standard Version).

¹⁸ 1 Korintliler 15 Diriliş sırasında Hristiyanların bedenlerinin harika dönüşümünü açıklar.

İnsanların insan kategorileri hakkında yaptığı açıklamalar bazen övgü doludur, ancak çoğu zaman eleştireldir. İfade, o gruptaki herkesin belirli bir kusuru olduğunu söyleyebilir.

İşte insanların etnik gruplar veya milliyetler hakkında yaptıkları eleştirel açıklamaların örnekleri. Boşluklara çeşitli etnik grupların isimleri yazılacaktır.

- _____ tembeldir.
- _____ sık sık sarhoş olur.
- _____ fırsat bulurlarsa çalarlar.
- _____ sık sık kavga eder.
- _____ işi asla iyi bitirmez.
- _____ okulda başarılı olacak kadar zeki değildir.
- _____ çabuk sinirlenir.
- _____ her zaman yalan söyler.

Etnik farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların fiziksel görünümünden daha fazlası olduğu aşikardır. Etnik bir grup, fiziksel ve zihinsel yetenekleri nedeniyle belirli sporlarda veya iş türlerinde üstün olabilir.

Bir insan grubunun kültürel özellikleri vardır. Kültür, insanlara belirli durumlara, belirli şekillerde yanıt vermeyi öğretir, bu nedenle belirli kültürlerde ki insanlardan, belirli eylemler beklemeyi öğreniriz.

Bir grubun fiziksel ve kültürel özelliklerini fark etmek yanlış değildir. Ancak bir kişinin karakterini etnik kökenine veya kültürüne göre yargılamak yanlıştır. Herhangi bir etnik gruptan bir kişi tanrısal, dürüst ve nazik olabilir. Onu bir birey olarak tanımayorken, ona kötü bir karaktere sahipmiş gibi davranmak yanlış olur.

Kişisel deneyimlerimiz, diğer insanları görme şeklimizi etkiler. Bir kişi başka bir etnik gruptan insanlar tarafından kötü muamele görürse, o etnik gruptaki herkesin aynı olduğunu hissetmeye başlayabilir. Kişi, o etnik gruptan biri tarafından tekrar tekrar kötü muameleye maruz kalırsa veya gençken kötü bir deneyim yaşamışsa, bu izlenim güçlenir.

İki etnik grup arasındaki uzun süreli çatışmalar, birbirine karşı ön yargılı nesiller üretebilir.

Bir çocuk, ebeveynlerinin ve diğer yetişkinlerin bir etnik grubun insanları hakkında konuştuğunu duyduğunda, o etnik grup hakkındaki kanaati oluşur.

Bir Hristiyan, etnik gruplara karşı kendi tutumunu incelemeli ve Tanrı'nın ona adalet ve sevgi göstermesine yardım etmesi için dua etmelidir. Tanrı'nın başkalarını, bizi önemseydiği gibi önemseydiğini ve bizim onlara haksızlık etmemizden memnun olmadığını hatırlamalıyız.

Hizmette Önyargı

Yunus'un Eski Antlaşmada ki hikayesi öğreticidir. Yunus, bize neden Tanrı'dan kaçtığını anlatıyor:

RAB'be şöyle dua etti: "Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşış'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın. Ya RAB, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir." (Yunus 4:2-3)

Yunus, Asurlulara duyduğu derin nefret nedeniyle Tanrı'dan kaçtı ve Tanrı'nın Nineveliler arasında çalışması için kendisine yaptığı çağrının, Tanrı'nın onlara iyi davranacağı yönünde güçlü bir olaşılığın var olduğu anlamına geldiğini biliyordu.

Toplumsal ırk kavramı, İncil'deki bir kavram değildir. Kutsal Kitap tüm insanların tek bir ırk olduğunu, yani insan ırkı olduğunu öğretir: "...Tanrı, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı." (Elçilerin İşleri 17:25-26)

Tanrı, kiliseyi yeryüzündeki her etnik gruba sevindirici haberle birlikte ulaşmaya çağırır (Elçilerin İşleri 1:8). İnsan ruhunun değeri etnik köken ne olursa olsun aynıdır.

İnsan Kategorilerine Karşı Saygısızlık

İnsanlar dünyevi şeyleri, dünyevi öncelikleri kabul etme eğiliminde olduklarından, insanların değerini belirlemek için yanlış bir yol kullanma eğilimindedirler. Birçok toplum, bazı insanları daha az önemli olarak sınıflandırır ve onlara daha önemsiz insanlarmış gibi davranır.

Aşağıda, çeşitli toplumların belirli kategorilerdeki insanlara saygısızca davrandığını gösteren örneklerin bir listesi bulunmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları tarihseldir; diğerleri hala uygulanmaktadır.

İnsan kategorilerine karşı saygısızlık etmenin gerçek örnekleri:

- Yaşlı insanlar artık işe yaramaz, bu yüzden ölüme terk edilmek için bir yere bırakılırlar.
- İnsanlar farklı bir etnik gruptan insanlara köle olarak sahip olurlar ve onları satabilir veya istedikleri gibi davranabilirler.
- İşletmeler, belirli bir etnik kökene sahip kişileri işe almayacaklarını belirten işaretler asarlar.
- Kadınlar kocalarının malı olarak kabul edilirler ve kocaları nasıl isterse öyle muamele görürler.

- Aileler erkek çocuk istediği için kız bebekleri ölüme terk ederler.
- Bir ulusun hükümeti, belirli bir etnik kökene sahip herkesi öldürmek için belirli bir bölgeye asker gönderir.
- Çocuklar zihinsel veya fiziksel engelleri olduğu için terk edilirler.
- Bir ulusun, bir kadının araba kullanmasını veya üniversite eğitimi almasını yasaklayan yasaları vardır.
- Ortak ulusal dili konuşan ancak okulda öğretilen dili konuşmayan kişilerin bir devlet dairesinde kendi adlarına konuşmalarına izin verilmez.
- İnsanlar Afrikalı isimlerden ziyade İngilizce isimleri olduğu için işe alınır.
- Kız çocukları babaları tarafından köle olarak veya fuhuş için satılabilir.
- Anneler çocuk sahibi olmaya hazır olmadığı için bebekler daha doğmadan öldürülür.
- Bazı felsefeler ve dinler, insan kategorilerine kötü muamele edilmesini destekler.

Ateist evrimciler, insanların özel olarak Tanrı'nın suretinde yaratıldığına inanmazlar. Modern insanın, insanlığın daha zayıf ve daha az zeki varyasyonlarını rekabet ederek ve yok ederek geliştiğine inanırlar. "En uygun olanın hayatta kalması"nın bizi ürettiğine inanırlar. Eğer bu doğru olsaydı, insanların daha zayıf insanlık biçimlerini yok etmeye devam etmesi uygun olurdu. Ancak tüm insanların, Tanrı'nın suretinde yaratıldığını ve dolayısıyla Tanrı için özel olduğunu biliyoruz.

Dünyanın birçok ülkesi doktorların bebekleri doğmadan önce öldürmelerine izin verir. Bazı hükümetler, aşırı nüfus nedeniyle bebeklerin öldürülmesini bile zorunlu kılmıştır. Birçok ülkede anneler, bebek sahibi olmaya uygun bir durumda olmadıkları için doktorlardan bebeklerini doğumdan önce öldürmelerini isterler. Bu, kendi adına konuşamayan bir kişinin insanı değerini ve haklarını hiçe saymaktır.

Hinduizm ve Budizm gibi dinler, insanların önceki yaşamlarında kendi yanlış davranışlarından dolayı acı çektiklerine inanırlar. Ezilen insanların sahip oldukları statüyü hak ettiklerine inanırlar. Bir insan acıya ve baskıya iyi dayanırsa, bir dahaki sefere o kişinin daha iyi bir hayata sahip olabileceğine inanırlar. Bu dinler, ezilen bir kişiye yardım etmek için çok az sebep verir, çünkü kişinin gerekli bir süreçten geçtiğini düşünürler.

Yanlış felsefeler ve dinler, insanların, insan sınıflarına yönelik korkunç kötü muamelesini hoş görmelerine neden olur. Toplumlar aşırı sosyal adaletsizliği normal olarak kabul ederler. Hristiyanlar farklıdır. Tanrı'nın suretindeki özel yaratılış adlı Hristiyan doktrini, insan değeri için tek yeterli temeli sağlar.

► Toplumunuzda bir insan kategorisine saygısızlık normal mi?

Iyi komşu

İsa'nın anlattığı birçok benzetmelerde olduğu gibi, İyi Samiriyeli'nin hikayesi de (Luka 10:29-37) dinleyicileri şok etti. Kahinin ve Levili'nin, yaralı adamın yanından ona yardım etmeden nasıl geçtiğini anlattığında kimse şaşırmadı. Kahinler ve Levililer dini kurumun bir parçasıydı, ancak insanlar para ve güç tarafından onların yozlaştıklarını düşünürlerdi.

Dinleyiciler üçüncü kişinin hikayenin kahramanı olmasını beklediler, ancak onun bir Samiriyeli olmasından dolayı şok oldular ve hayal kırıklığına uğradılar. Samiriyeliler etnik olarak karışıktır ve dinleri konusunda da kafaları karışıktır. Yahudiler onları her iki özelliğinden dolayı hor görürlerdi.

Yahudi bir avukatın İsa'ya "Komşum kim?" diye sorduğunu hatırlayın. İsa'nın sevmesi gereken insanları dar bir kategori belirleyerek belirtmesini istemişti. Dünyadaki çoğu insan gibi, ahlaki yükümlülüklerinin sadece belirli bir insan kategorisi için olduğunu ve başkalarını umursamak zorunda olmadığını düşünmüştü.

İsa, karşılaştığımız her bir kişiyi önemsememiz gerektiğini göstererek soruyu yanıtlar. Tanıştığımız her insan komşumuzdur. Ancak İsa, kimsenin sormadığı bir soruyu da yanıtlar: İyi bir komşu kimdir? ya da bu sevgiyi hangi insan gösterir? İsa, toplum tarafından saygı görmeyen bir insanın, Tanrı'yı hoşnut eden bir insan olabileceğini ve Tanrı'nın görmek istediği sevgiyi gösterebileceğini gösterir.

Elçi Yakup kiliseyi, insanları dünya standartlarına göre onurlandırmamaları konusunda uyarır.

► Bir öğrenci grup için Yakup 2:1-9'u okumalıdır. Kiliselerin buna benzer neler yaptığını gördünüz?

Yeryüzünde önemli sayılan birçok insan, Tanrı'nın onurlandırdığı kişiler değildir. Tanrı'yı hoşnut eden birçok insan yeryüzünde onurlandırılmaz. İsa, sonsuzlukta birçok insanın statüsünün değişeceğini söyledi (Matta 19:30).

Hristiyan kardeşler bir araya geldiğinde fakir, Hristiyan kardeş olarak saygı gördüğü için dünyada sahip olmadığı bir statü kazanır. Zengin kişi dünyadaki statüsünü kaybeder, çünkü parası onu kilisede diğerlerinden üstün tutmaz (Yakup 1:9-10).

Kölelik

Kölelik, bir kişinin başka bir kişinin mülkü olarak sahiplenilmesi durumudur. Köleliğe izin veren çoğu ülkede kölenin, insan olarak hiçbir hakkı yoktur. Sahibi köle, bir hayvan veya makineymiş gibi köleyle istediğini yapabilir. Kölenin kendi arzu ve hırsı, sahibinin iradesine tabidir. Karı koca, sahipleri tarafından ayrılabilir ve çocuklar ebeveynlerinden alınabilir.

Eski Antlaşma'da Tanrı köleliği kısıtladı ve köle için belirli hakları korudu. Köle haklarıyla ilgili endişelenmek, o zamanlar çok sıra dışıydı. Yeni Antlaşma'da Tanrı, tüm insanların efendisi olduğunu, statü nedeniyle kimseyi kayırmadığını ve kölelerin efendisinin, kibar ve adil olması gerektiğini söyledi (Efesliler 6:9). Bir köleye her insanın hak ettiği şekilde muamele edilmesi ilkesi, sonunda Kutsal Kitap'tan en çok etkilenen milletlerde köleliğin kaldırılmasına yol açtı.

Kölelik hala birçok yerde çeşitli biçimlerde mevcuttur. Örneğin, bazı yerlerde çocuklar ebeveynleri tarafından iş veya cinsel kullanım için satılmaktadır. Bazen çocuklar hastalıktan veya lanetlerden kurtulmaları için pagan tapınaklarına ücret olarak verilir. Bazen kadınlar kendi istekleri dışında fuhuşta tutulurlar. Bazen insanlar köleleştirilmek amacıyla başka bir ülkeye kaçırlır.

Ekonomik Baskı

Ekonomik özgürlükten yoksun bir yerde, koşullar kısmen köleliğe benzeyebilir. İnsanların kendi işlerini yürütme özgürlüğü yoktur. Bir kişinin işini daha iyi bir şey için değiştirmesi için çok az fırsat vardır. Bazı erkekler ailelerini zar zor besleyen ücretler için çalışırlar. Temel gıda dışında nadiren bir şey satın alırlar. Tıbbi bakımı karşılayamazlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar asla daha iyi bir evde yaşayamazlar çünkü para asla ihtiyaçlarını karşılamaz. İşverenleri daha fazla ödemezler çünkü her zaman düşük ücretle çalışacak insanlar bulabilirler.

Ekonomik baskı karmaşıktır ve yalnızca işverenlerin hatası değildir. Bazı ülkelerde çok sayıda mevcut işçi var, ancak çok az fabrika ve büyük işletme var. Bir hükümet yozlaşmışsa, büyük işletmelerden yüksek vergiler vermesini talep redderek başlamasını engelleyebilir ve rüşvet ister. Birçok işletmeye izin verilseydi, işçiler nerede çalışacaklarını seçebilecekleri için, işçiler için ücretler daha yüksek olurdu ve işletmeler onları daha iyi ücret ve koşullarla kendilerine çekmek zorunda kalacaktı. Az sayıda işletmeye izin verildiğinden ve işçilerin istihdam için çok az seçeneği olduğundan, işverenler çalışanlarına düşük ücret ödeyebilir. İşçiler maddi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanamazlar.

Devletin amacı, halkı saldırılara karşı koruyarak ve özgürlüklerini koruyarak hizmet etmektir. Temel insan özgürlükleri şunlardır: fikirlerini söyleme, dini uygulama, kâr için çalışma ve mülk sahibi olma hakkı. Bunları yapmasına izin verilmeyen bir kişiye, tamamen insan muamelesi yapılmamış olur.

Bazen Hristiyanlar bir yerdeki koşulları normal kabul eder ve ekonomik olarak ezilen insanlara yardım etmeye çalışmazlar.

Jamyla, iş imkanı olmayan küçük bir köyde yaşıyordu. Üç çocuğunu büyükanneleriyle birlikte bırakıp şehre ayda 50 dolara bir papazın evinde hizmetçi olarak çalışmaya gitti. Çocuklarını nadiren görüyordu. Çoğu insan bir annenin çocuklarından bu şekilde ayrılmasını iyi görmez, ancak Hristiyanlar bile Jamyla'nın durumunda birini işe alır.

Birisi bu miktar için çalışmaya istekliken neden daha fazla ödemeleri gerektiğini merak ederler. Çocuklarını bırakıp çalışmayı seçiyorsa, neden çocuklarından ayrıldı diye endişe etsinler ki?

► Hristiyanların Jamilya'nın durumuna müdahale etme zorunluluğu var mı? Nasıl?

Amos kitabı birkaç kez ekonomik baskıdan bahseder. Amos 5:11-12'de peygamber, yargıçların parayla kişinin tarafını tutmasına neden olan ve yoksulların adalete ulaşmasını engelleyen rüşvetlerden söz eder. Amos 8:4-6'da peygamber, fakir insanları aldatmak için yanlış ölçümler kullanan insanları mahkûm eder. Amos 4:1'de, kocalarının fakirleri ezerek elde ettiği lüks hayatın içinde yaşıyorlarsa, o kadınların da suçlu olduğunu söyledi. Peygamber, adaletin bir nehir gibi akması gerektiğini (Amos 5:24), yani adaletin herkes için bol ve erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

İnsan Değeri ve Yetkililerin Rollerini

Her insanın sonsuz değerde olması, insanlar arasında bir yetkili yapının olmaması gerektiği anlamına gelmez. Eşit değer, eşit yetki anlamına gelmez. Örneğin, Üçlü Birlik'teki her kişi tam ve eşit olarak Tanrı olsa da, Oğul Baba'ya boyun eğmiştir (Yuhanna 6:38). Tanrı, kadına kocasına itaat etmesini emretti; bu onun ondan aşağı olduğu anlamına gelmez (Efesliler 5:22). Tanrı çocuklara ana babalarına itaat etmelerini söyledi; bu, gelişimlerinin dışında ana babalarından aşağı oldukları anlamına gelmez (Efesliler 6:1).

Tanrı hükümeti kurdu (Romalılar 13:1-5). Ayrıca kilisede de otorite kurdu (İbraniler 13:17).

Tüm liderler hizmetkar olduklarını hatırlamalıdır (Matta 20:25-28). Önderlik ederek hizmet etmek, izleyenlerin yararına önderlik etmek demektir. Lider kendi çıkarı için yol göstermez, peşinden gelenlere hizmet etmek için kendi çıkarını feda eder.

► Bir anlamda bazı insanların diğerlerinden daha önemli, diğer bir anlamda ise tüm insanların eşit öneme sahip olmasını nasıl açıklarsınız?

Hristiyanlar için Uygulamalar

Tüm insanların kilise ailesi tarafından bakıldığından emin olun.

- Yaşlı insanlar olması gerektiği gibi hatırlanıyor ve onlara yardım ediliyor mu?
- Çocuklara değer veriliyor mu ve olgunluk düzeylerine göre tasarlanmış öğretim veriliyor ve teşvik ediliyorlar mı?
- Fakir insanlar kilisenizde hoş karşılanıyor ve rahat ettiriliyor mu?
- Kilisedeki insanları zenginlikleri veya toplumdaki statüleri nedeniyle onurlandırmaktan kaçınıyor musunuz?
- Tüm etnik gruplardan insanlar, kardeşliğe ve kilisenin yaşamına ve hizmetine katılmaya davetli midir?
- Bölgenizde müjdenin ulaştırılması gereken bir etnik grup var mı?
- Mahallenizde kendilerini savunacak birine ihtiyaç duyan mazlum insanlar var mı?

İsa'nın takipçisi bir aile tüm insanlara değer vermelidir. Hem kocaya hem de karısına saygı gösterilmelidir. Onların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklar göz ardı edilmemeli veya önemsiz olarak görülmemelidir. Çocuklar uygun şekilde terbiye edilmelidir. Çocuğunuza veya eşinize şiddet uygulama hakkınız olmadığı gibi, komşunuza da bu şekilde davranma hakkınız yoktur.

Yoksullara itibarlarını koruyup güçlendirecek şekilde yardım etmeliyiz. Yoksulları küçük düşürüp, kendinizi onurlandırmak için halka açık bir şekilde onlara vermeyin. Fakir bir kişiye ihtiyacı olanı kazanmanın adil bir yolunu sunarsanız, onurunu korur çünkü seçim yapabilir ve kâr karşılığında çalışabilir. En iyi yardım, yoksullara durumlarını değiştirme fırsatı verendir.

Eski Antlaşma peygamberleri, Tanrı'nın halkının, ezilenleri özgür bırakmasını istediğini vurguladı (İşaya 58:6).

Yeni Antlaşma, İsa'nın yoksullar arasından geldiği gerçeğini vurgular. Hayvanların tutulduğu bir yerde doğdu. Arkadaşlarının ve takipçilerinin çoğu çalışan ve yoksul insanlardı. İsa, onun toplumunda ki önemsiz olan kişilerle, yani yoksullarla, cüzamlılarla, dullarla, yabancılarla ve çocuklarla ilgilendi. Fakirlere müjdeyi ulaştırmaya geldiğini söyledi. Müjdenin ezilenleri özgürleştireceğini söyledi.

Kilisenin ilk günlerinden beri, Hristiyanlar toplumlarında etkin olmuştur. Terk edilmiş çocukları evlerine almışlar, köleleri kurtarmışlar ve hastalara yardım etmişlerdir. Toplumlarının değersiz gördüğü insanları önemsediler.

İsa, Tanrı'nın krallığının gelmesi ve iradesinin gökte olduğu gibi yerde de gerçekleşmesi için dua etmemiz gerektiğini söyledi (Matta 6:10). Tanrı'nın krallığı tam olarak yeryüzüne geldiğinde tüm baskıların sona ereceğini biliyoruz. Bu arada her yerdeki ezilen insanlar için Tanrı'nın müdahale etmesi için dua etmeliyiz.

Bir Noel Şarkısı

Noel şarkısı "O Kutsal (Sakin) Gece"¹⁹, müjdenin insanlığa nasıl değer kattığını ve özgürlüğü nasıl getirdiğini anlatıyor. Aşağıda şarkıdan iki mısra bulunmaktadır.

Ey kutsal gece, yıldızlar ışı ışı parlıyor,

Bu sevgili Kurtarıcımızın doğum gecesidir.

Dünya uzun zamandır günaha ve yanlışa batıyordu,

O görünene ve **ruh onun değerini anlayana kadar.**

Bir umut titremesi, bitkin dünya yeniden seviniyor,

Orada yeni ve şanlı bir gün doğduğu için.

Gerçekten bize birbirimizi sevmeyi öğretti.

Onun yasası sevgidir ve onun müjdesi barıştır.

Zincirler kırılacak, çünkü köle bizim kardeşimizdir,

Ve onun adıyla tüm baskılar sona erecektir.

Minnettar korodaki tatlı sevinç ilahileri yükseltir bizi,

İçimizdeki herkes O'nun kutsal adını övsün!

Grup Paylaşımı İçin

Çoğu gruplar için bu konu çok fazla tartışmaya neden olacaktır. Bazı öğrenciler yaşadıkları veya gözlemledikleri hakkında güçlü duygulara sahip olabilirler.

► Her insanın Tanrı katında sahip olduğu değeri hatırlarsanız, diğer etnik gruplara karşı tavrınız nasıl değişir?

► İnsan değeri hakkında şu anda öğrendiklerinizden dolayı, keşke farklı davransaydım dediğiniz bir şey var mı, varsa nedir? Öğrencileri, başkalarının yaptıklarıyla ilgili öfkelerini ifade etmek yerine, konuyla ilgili kendi aldıkları kararları hakkında paylaşmaya teşvik edin.

► İnsan değeri bir kilisenin hizmetini nasıl etkilemeli?

¹⁹ "O Kutsal (Sakin) Gece"nin sözleri orijinal olarak Placide Cappeau tarafından Fransızca yazılmıştır. 1843.

Dua

Göksel Baba,

Kendi benzerliğinizde bizi özel yaratıklar yaptığınız için teşekkür ederiz. Tüm insanlara saygı duymama yardım et. İnsanlara karşı sahip olduğum tüm önyargılardan ve kırgınlıklardan tövbe etmeme yardım et.

Etnik kökenleri, cinsiyetleri, yaşları veya diğer özellikleri nedeniyle dünyanın dört bir yanında yanlış muamele görenler için adalet getirmeniz için dua ediyorum.

Ezilen insanları savunmama ve toplumumun herkes için adil olması için çalışmama yardım et. Kilisemize ve her bir Hristiyan'a, dünyaya olan sevginizi belirli şekillerde göstermeleri için yardım edin.

Amin

Ders 11 Ödevler

(1) Kilisenin, toplumundaki insanlara karşı tutumunu değiştirmek için Tanrı'nın verdiği sorumluluklar hakkında yazın.

- Kiliseniz ne yapıyor olmalı?
- Hristiyanlar bireysel olarak ne yapmalıdır?
- Siz ne yapacaksınız?

(2) Yasanın Tekrarı 24:10-22'yi inceleyin. İnsanların değerini gösteren emirleri listeleyiniz. Her emirin amacını açıklayın.

Ders 12

Hükümet

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Tanrı'nın hükümete yüklediği sorumlulukları ve sınırlamaları anlamalı.
- (2) Yönetimle ilgili olarak Kutsal Yazılardaki talimatlara ve ilkelere uymalı.
- (3) Toplumda doğruluk adına bir etki olmaya söz vermeli.

William Wilberforce, İnsanlığın Savunucusu

William Wilberforce (1759-1833), Hristiyan olup köleliğe, çocuk işçiliğine ve yoksullara kötü muameleye karşı çıkmaya başlayan bir İngiliz Parlamentosu üyesiydi. 20 yıl boyunca, Afrika'dan esir alınıp Britanya İmparatorluğu'nda satılacak olan kölelerin ticaretine son verecek bir yasayı geçirmek için çalıştı. Başkalarının bu konuyla ilgilenmediğini görüp sık sık hüsrana uğrardı. Bir keresinde milletvekillerinin çoğunluğunun yasayı desteklemeyi kabul etmesini sağladı, ancak muhalifler bazı üyelere tiyatro biletleri vererek meclis oturumuna katılamamasını sağladı ve yasa geçmedi. 1807'de bir yasa köle ticaretini sona erdirdi, ancak köleliğin kendisi henüz yasadışı değildi. Wilberforce, köleliğin tamamen kaldırılması için kampanya yürütmeye devam etti. 1833'te, Britanya İmparatorluğu'nun çoğunda kölelik sona erdi. Wilberforce, yasanın geçeceği haberini aldıktan sadece üç gün sonra öldü.

Giriş

Hristiyanların hükümetleriyle olan ilişkilerinde büyük bir çeşitlilik vardır. Tarihin bazı zamanlarında ve yerlerinde hükümetle ittifak yapan ulusal bir kilise vardı. Diğer zamanlarda ve yerlerde hükümet kiliseyi yasadışı ilan etti ve ona zulmetti. İnsanların herhangi bir dini özgürce yaşamalarına izin veren uluslar vardır ve hükümetleri herhangi bir dini desteklemediğini iddia eder.

Hristiyanlar ve hükümet arasındaki ilişki birçok zor soruya neden olur. Bazen bir yerdeki kilise, hükümetin çok farklı olduğu dünyanın başka yerlerinde var olmayan türden hükümetle bir ilişki geliştirir.

Bu derste, her soruyu yanıtlamayacak veya bir Hristiyanın her durumda ne yapması gerektiğini açıklamayacağız, ancak bir Hristiyanın hükümetle olması gereken ilişkisi hakkında bazı İncil ilkelerine bakacağız.

► Bir öğrenci, grup için Romalılar 13:1-7'yi okumalıdır. Bu bölümde hükümetle ilgili hangi ifadeleri görüyorsunuz?

Kutsal Kitap bize Tanrı'nın insan yönetimini kurduğunu söyler. Tanrı hükümetin var olmasını ister ve bu insan hükümetine itaat etmeyi reddeden kişi Tanrı'ya isyan eder (Romalılar 13:2).

► Bu ayetlere göre hükümetin amacı nedir?

Devletin amaçlarından biri, yasaları uygulayarak kötü davranışları cezalandırmaktır (Romalılar 13:3).

Hükümdar, kanunları çiğneyenleri cezalandırdığında Tanrı'ya hizmet eder ve Tanrı'nın amaçlarını yerine getirir (Romalılar 13:4).

► Bir öğrenci, grup için 1 Timoteos 2:1-2'yi okumalıdır.

Sakin ve huzurlu bir hayat yaşayabilmemiz için hükümetteki insanlar için dua etmemiz gerekiyor. Bu bize, bir hükümet gerektiği gibi çalıştığında, toplumun barışını koruduğunu söyler.

Hristiyanların Etkisi

► İsa bize tuz ve ışık gibi olmamızı söyledi (Matta 5:13-16). O bununla ne demek istedi?

Bazı insanlar, dünya hükümetleri Hristiyan ilkelerine göre yönetmediği için Hristiyanların oy kullanmamaları veya hükümet pozisyonlarına sahip olmamaları gerektiğine inanıyor. Bazı Hristiyanlar, toplum çok yozlaşmış olduğu için kilisenin topluma karışmayan ayrı bir topluluk olması gerektiğine inanıyor.

Peygamber Yeremya, kendi ülkelerinden alınıp pagan bir toplumda yaşayan Yahudilere yazdı. Onlar isteyerek orada değildiler. Tanrı'ya inanan herhangi birinin topluma katılmaktan kaçınmak için nedenleri varsa, kesinlikle bunlar Yahudiler idi. Kendi iradeleri dışında oradaydılar, toplumun dini putperestlikti, hükümet baskıcıydı ve milletlerini yok etmişti ve Yahudiler gidecekleri günü bekliyorlardı.

Fakat Tanrı'nın bu insanlar için peygambere verdiği şu mesajı dinleyin:

“Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için RAB'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır.”(Yeremya 29:7).

Genellikle barış olarak tercüme edilen İbranice sözcük olan Şalom, yalnızca barışın kendisine değil, barışa eşlik eden nimetlere de atıfta bulunur. Tanrı'nın nimetlerine işaret eder. Bu Tanrı'ya tapanlar, O'nun hakkında hiçbir şey bilmeyen ve halkına zulmeden günahkar bir topluma bu nimetleri getirmeye çalıştıkça, Tanrı'nın nimetlerine sahip olacaklardı!

Tanrı'ya hizmet eden insanlar, toplumlarının kutsanabilmesi için toplumlarını Tanrı'nın iradesine saygı duymaları için etkilemelidirler. Sadece sevindirici haberi paylaşmakla

kalmamalı, aynı zamanda Tanrı'nın ilkelerini her koşula ve her karara uygulamalıdır.

Hükümet ve toplum Tanrı'nın Sözü tarafından şekillendirilmelidir. Tanrı'nın vahyettiği hakikatten ahlak (doğru eylemler için kurallar), ahlaktan siyaset (adalet ve özgürlük için hükümet) ve ardından ekonomi (kaynakları yönetmek) gelmelidir. Yani doğru sıra hakikat, sonra ahlak, sonra siyaset ve sonra ekonomidir.

1. Kutsal Kitap
2. Ahlak
3. Politika
4. Ekonomi

İnsan toplumunun doğal eğilimi bu düzeni tersine çevirmektir. İnsanlar kişisel ekonomilerini öncelik haline getirirler, sonra adaleti ve özgürlüğü kaybetmek zorunda kalsalar bile onlara istediklerini verecek liderleri ve yasaları desteklerler, sonra yaptıklarına uygun ahlakı yapıyı oluştururlar, sonra davranışlarını onaylayacak dini tasarlarlar. Yani olağan düzen ekonomi, sonra politika, sonra ahlak ve sonra dindir.

1. Ekonomi
2. Politika
3. Ahlak
4. Din

Bu tür bir din, o kadar çok yanlış ilkelerle şekillendirilmiştir ki, pek çok hakikatten yoksundur.

Kilise, yalnızca toplumun günahlarını reddederek değil, aynı zamanda toplumun nasıl olması gerektiğini açıklayarak ve göstererek İncil gerçeğini savunmalıdır. Hristiyanlar, toplumun ne yapması gerektiğini açıklayamaz ve gösteremezse, İncil gerçeğini bilmeyen insanlardan bu gerçekleri yasamlarına uygulamada başarılı olamamalarını beklemelidirler.

Hristiyanlar sadece toplumlarını eleştirmemeliler. Hristiyanlar toplumlarının bir parçası olmalıdır. Hristiyanlar kendilerini topluluklarına aktif olarak dahil etmeli ve adaletin savunucuları olmalıdırlar. Hristiyanlar tüm ilişkilerinde her zaman ahlaklı olmalı ve bu nedenle başkalarını doğruluk yolunda etkilemelidirler. Hristiyan ilkelerini ihlal etmeden yapabildikleri sürece, toplumu etkileyen hükümete ve kuruluşlara katılmalıdırlar. İzin verilirse, Hristiyan karakterine en yakın olan adayları oylamalı ve desteklemelidirler.

► Toplumun, Kutsal Yazılardaki hakikate dayalı kararlar vermek yerine ekonomik refah adına kararlar alması için kilise üzerinde baskı kurmasına bir örnek nedir?

Hristiyanlar ve İnsan Yönetiminin Kanunları

Tarih boyunca Hristiyanlar, hükümetleri farklı ilkeleri izlerken, Hristiyan ilkelerini nasıl izleyebileceklerini bilmek için çabaladılar. Bazen çatışma şiddetli olur ve Hristiyanlar, inançlarından dolayı hükümetin istediği şeyleri yapamadıkları için acı çekerler.

Kutsal Kitap bize hükümetin istediği vergileri ödememizi söyler (Romalıları 13:7, Matta 22:21).

Kutsal Kitap bize ulusumuzun yasalarına uymamızı söyler (Titus 3:1). Bununla birlikte, Kutsal Kitap ayrıca bize, Tanrı'nın emirleri insanın yasalarıyla geliştiğinde Tanrı'ya itaat etmemiz gerektiğini de söyler (Elçilerin İşleri 5:29).

Hükümet, insanların haksız bir neden için asker olarak savaşmasını talep edebilir. Hükümet, fazla nüfusu azaltmak için bebeklerin ölümünü talep edebilir. Hükümet, nüfusun bir etnik grubun köleleştirilmesiyle işbirliği yapmasını talep edebilir.

Bazen meseleler ibadetle ilgilidir. Hristiyanlar, ailelerinin veya kabilelerinin tanrılarına tapmadıklarında zulüm görebilirler. Hristiyanlar, hükümetleri tarafından farklı bir din tercih edildiğinde zulüm görebilirler.

Bazı ulusların müjdelemeye ve Kutsal Kitap öğretimine karşı yasaları vardır. Hristiyanlar sevindirici haberi paylaştıklarında zulüm görürler. Bazı milletler, çocuklarına Tanrı hakkında bilgi veren ana babaları cezalandırır.

Hükümdarların haksız emirlerine itaat etmeyen imanlı kişilerle ilgili İncil'deki örneklere sahibiz. Daniel, dua etmek yasalara uygun olmasada dua etmeye devam etti. Daniel'in üç arkadaşı kralın putuna tapmayı reddetti. İsraili ebeler, İsraili bebekleri öldürmelerini emrettiğinde Firavun'a itaatsizlik ettiler.

Tarih boyunca Hristiyanlar, yasadışı olduğu zamanlarda bile müjdelemeye devam etmişlerdir. Hristiyanlar, Kutsal Kitapları yasadışı bir şekilde ulusal sınırların ötesine taşıdılar. Hristiyanlar gizlice ibadet etmek için toplandılar. Hristiyanlar - şiddet uygulamadan - kürtaj yapan klinikleri engellediler. Hristiyanlar kaçan kölelere yardım ettiler.

Çoğu Hristiyan, hayatlarını barış içinde yaşamayı ve bu tür kararlarla karşı karşıya kalmamayı tercih eder. Ancak, bir Hristiyan ahlaki bir ikileme karşı karşıya kalırsa, fedakarlık gerektirse bile doğru olanı yapmalıdır. Eğer adaletsizliği önleme veya müjdeyi paylaşma fırsatına sahipse, harekete geçip geçmemeye karar verdiğinde ciddi bir karar veriyor demektir.

► Ülkenizdeki bir Hristiyanın karşılaşılabileceği yasal bir ikilemi anlatabilir misiniz?

Rüşvet Vermek

Bir pastor yabancı bir ülkede seyahat ediyordu. Uygun belgelere sahipti, ancak birkaç kez polisler onu durdurdu ve ondan küçük miktarlarda para istedi. Eğer onlara para vermezse, yolculuğunu erteleyecek ve başını belaya sokacaklardı.

► Bu durumda pastor ne yapmalıdır?

Rüşvet, yetkili bir kişiye, bir şeye izin vermesi için onu etkilemek için ödenen paradır. Bir kişiye yapmaması gereken bir şeyi yapması için rüşvet vermek yanlıştır. Örneğin, bir bina veya otomobil uygun şartları karşılamıyorsa, doğru olmayan bir şeyi imzalaması için bir müfettişe rüşvet vermek yanlıştır. Haksız yere hüküm vermesi için bir hâkime veya polise rüşvet vermek yanlıştır.

Bazen yetkili bir kişi yapması gerekeni yapmak için rüşvet talep eder. Bu durumda, ödeyen kişi, ona yanlış bir şey yapması için ödeme yapmıyor. Görevlinin bunu talep etmesi yanlıştır (Luka 3:4), ancak ödeyen kişinin başka seçeneği olmayabilir. Örnekler, izin verilmesi gereken bir şey için izin almak veya masum bir kişinin özgürlüğünü elde etmek olabilir. Bazen rüşvet soygun gibidir. Soygun yanlıştır ama kurbanı suçlamayız.

Kutsal yazılara dikkatli bir bakış, Tanrı'nın rüşvet alan kişileri mahkûm ettiğini, ancak ödemeye zorlananlara merhametli olduğunu gösterir (Çıkış 18:21; 23:8; Tesniye 10:17; 16:19; 27:25). Hristiyanlar kolaylık sağlamak için asla rüşvet vermemelidir, ancak yozlaşmış görevliler tarafından zorlandıklarında suçlu olmazlar.

► Yanlış rüşvet verme örneği nedir?

Askeri Servis

Birçok Hristiyan, ülkeleri için asker olarak hizmet etmenin yanlış olduğuna inanıyor. İnançlarını bazı kutsal metin ifadelerine dayandırıyorlar. İsa, biri bize vurduğunda diğer yanağımızı çevirmemiz gerektiğini söyledi (Matta 5:39). İsa, krallığının bu dünyadan olmadığı için kullarının savaşmadığını söyledi (Yuhanna 18:36). Elçi Pavlus, silahlarımızın fiziksel olmadığını söyledi (2 Korintliler 10:4). Bu Hristiyanlar, diğer insanlara karşı herhangi bir şiddetin yanlış olduğuna inanıyorlar. Bu Hristiyanların çoğu, hükümetin özgürlüğe izin vermediği ve Hristiyanlara zulmettiği ülkelerde yaşıyor.

Diğer Hristiyanlar, ülkemizi asker olarak savunmaya istekli olmamız gerektiğine inanıyor. Kutsal Yazılar, Tanrı'nın hükümeti kurduğunu ve hükümetin suç işleyenleri cezalandırmak için silah kullanabileceğini söyler (Romalılar 13:4). Tanrı'nın bir erkeği ailesini korumak için tasarladığı açık görünüyor ve bu nedenle erkeklerin ailelerini bir ordu biçimindeki saldırılara karşı korumak için örgütlenmeleri doğal görünüyor. Bir asker Vaftizci Yahya'ya nasıl tövbe edeceğini sorduğunda, Yahya ona rüşvet almamasını veya kişisel şiddet uygulamamasını söyledi, ancak ona ordudan ayrılmasını söylemedi (Luka 3:14). İsa diğer yanağımızı çevirmemizi söylediğinde,

kendimizi saldırılara karşı korumamamız gerektiğini değil, yüzümüze vurulan bir tokat gibi saldırgan hareketlerin intikamını almamamız gerektiğini söylüyordu. O, kullarının kendisi için dünyevi bir krallık kurmak için savaştığını, çünkü bu şekilde bir krallık kuramayacağını söyledi. Eğer hükümet Tanrı'nın fikriyse ve bir hükümet halkını savunmak zorundaysa, o zaman Hristiyanların sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak için hükümetlerine hizmet etmesi doğrudur.

Kilise tarihinde yüzyıllar boyunca, birçok ulustan birçok Hristiyan orduda, hatta savaşta hizmet etti, çünkü uluslarını kötü saldırılara karşı savunmak için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğine inanıyorlardı.

Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar askerlik hizmeti konusunda anlayamıyorlar. Bir kişinin duayla Kutsal Yazıları ve sebebi düşünmesi ve ardından inancına sadakatle uyması önemlidir.

► Ülkenizdeki kiliseler askerlik hizmetiyle ilgili soruya nasıl cevap veriyor?

Grup Paylaşımı İçin

Çoğu Hristiyanın bu konularda güçlü görüşleri vardır. Çeşitli zaman ve yerlerdeki Hristiyanların hepsinin bu sorular hakkında hemfikir olmadığını anlamak önemlidir. Başkalarının niyetlerini fikirlerinden dolayı yargılamaktan kaçınmalıyız.

► Ülkemizde kiliseler ve hükümet arasındaki olağan ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Bir şey değişmeli mi?

Dua

Göksel Baba,

Hükümeti koruma ve özgürlük sağlayacak şekilde tasarladığınız için teşekkür ederiz. İnsan yönetiminin kusurlarına rağmen sana sadık kalmama yardım et.

Başkalarını koruma ve toplumumu etkileme sorumluluğumu yerine getirmeme yardım et.

Krallığınızın tam anlamıyla gelişini bekliyoruz.

Amin

Ders 12 Ödevler

(1) Kutsal Kitap, Tanrı'nın, halkının hayatındaki amaçlarını gerçekleştirmek için hükümet yetkilileri aracılığıyla çalıştığına dair birçok kayıt içerir. Süleymanın Özdeyişleri 21:1 der ki, "Kralın yüreği RAB'bin elindedir, Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir." Çalışmak için bu ayetlerden birini seçiniz:

- Yarattılış 41:14-49, 42:1-3, 45:4-7
- Ester 4, 7-8
- Nehemya 1-2

Gözlemlerinizi hakkında yazın:

- Tanrı'nın halkının yaşamında ne olması gerekiyordu?
- Tanrı, amacını gerçekleştirmek için tanrısız bir hükümdarı nasıl kullandı?
- Tanrı, amacını gerçekleştirmek için dindar bir kişiyi nasıl kullandı?

(2) Bu konulardan birini seçin:

- Hristiyanın etkisi
- Hristiyanlar ve insan yasaları
- Rüşvet Vermek
- Askeri Servis

Konunuzla ilgili olarak bu derste bulunan ayetlere bakın. Bu konu için Kutsal Yazılara göre olan açıklamanın ne olduğunu düşününüzü anlatan bir sayfa yazı yazınız.

Ders 13

Hristiyanın Bedeni

Dersin Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenci:

- (1) Fiziksel sorunların ruhsal sağlığı nasıl etkilediğini anlamalı.
- (2) Vücudunu Tanrı'ya adanmalı ve Rab'bi onurlandıran yeni alışkanlıklar öğrenmeli

Martin Luther, Tanrı'nın Hizmetkarı

Martin Luther bir keşiş oldu çünkü bunun Tanrı'ya hizmet etmenin en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyordu. Bir keşişin yaşam tarzının disiplinleri arasında diyet kısıtlamaları, oruç tutma, basit kıyafetler, sınırlı mal sahibi olmak ve bekarlık vardı. Martin'in vücudunu Tanrı'ya teslim etme şevki, onun vücudunu kırbaça cezalandırmasına da neden oldu. Martin, iman yoluyla lütufla kurtuluş müjdesini anladıktan sonra, bedenine eziyet ederek lütuf kazanamayacağını anladı. Manastır yeminlerini Kutsal Yazılara aykırı bularak reddetti. Eski bir rahibe olan Katherina ile evlendi ve altı çocuğu oldu.

Giriş: Korint'teki Karışıklık

Korintos'taki bazı insanlar, Hristiyanların dirileceğine inanmıyorlardı. Cesedin ölümle bir tarafa atılacağını ve sadece Hristiyan'ın ruhunun cennete gideceğini düşündüler.

Bazıları, "Beden ölüp atılacağına göre, şimdi onunla ne yaptığımızın bir önemi yok. Bedenin günahkar kullanımı önemli değil, çünkü bedenin esas bir değeri yok." Dedi.

Dirilişi inkar eden başkaları, "Beden, arzuları kötü olduğu için atılacaktır. Cennette herhangi bir fiziksel arzumuz olmayacak. Fiziksel arzular kötü olduğundan, şimdi onları takip etmemeliyiz. İyi yemek yememeli, rahat kıyafetler giymemeli, hatta evlilikte seks yapmamalıyız. Vücudu terk edene kadar elimizden gelen her şekilde arzularımızı bastırmalıyız." dedi.

Bu görüşlerin ikisi de yanlıştı. İkisi de bir hataya dayanıyordu. 1 Korintliler 15'te Pavlus, diriliş doktrininin neden önemli olduğunu açıkladı.

Fiziksel sorunlardan çok ruhsal yaşam hakkında konuşmak bizim için doğru olsa da, bedenlerimiz ruhsal konuları etkiler. Tanrı bizi sadece ruhlara olarak değil, fiziksel bedenleri olan ruhlara olarak da yarattı. Bizler sadece hayvanlar değiliz, sadece geçici olarak bedenlerde yaşayan ruhlara da değiliz.

Tanrı'ya Adanmışlık

► Bir öğrenci grup için 1 Korintliler 6:19-20'yi okumalıdır.

Bu ayetler bize bedenlerimizin Tanrı'ya ait olduğunu, çünkü O'nun bizi kurtardığını söyler. Bedenlerimiz Kutsal Ruh'un tapınaklarıdır ve günah için kullanılmamalıdır.

Kutsal Kitap bize fiziksel bedenin tamamen Tanrı'ya teslim edilmesi gerektiğini söyler.

► Bir öğrenci, grup için Romalılar 12:1'i okumalıdır.

Bu ayet bize bedenlerimizin kutsal olması gerektiğini ve Tanrı'ya ait olduğunu söyler. Tanrı'nın bizden istediği ibadet, tam bir itaattir.

Bedenlerimizin arzuları tarafından kontrol ediliyorsa, Tanrı'ya sürekli olarak hizmet edemeyiz. Herhangi bir günah alışkanlığı bağımlılık gibidir.

İki efendisi olan bir hayvan düşünün. Bir efendi emir verir ama hayvan itaat edemez çünkü diğer efendi hayvanı zincire vurur. Zincirli usta hayvanı istediği yere çeker. Hayvan diğer efendiyi daha çok sevebilir ama ona itaat edemez. Bu nasıl bir bağımlılıktır. Kişi Tanrı'ya kulluk etmek isteyebilir ama bağımlılık onun karşı koyamayacağı bir zincirdir.

Bağımlılıklar ve günahın pek çok türü kişinin bedenine ve zihnine zarar verir. Bedenlerimiz Tanrı'ya ait olduğundan ve O'na hizmet etmeye adandığından, onlara zarar vermek yanlıştır. Romalılardan okuduğumuz ayet, bedenlerimizi Tanrı'ya kurban etmemizi söylüyor ama kendimize hakim olmazsak bunu yapamayız

► Bir öğrenci, grup için 1 Korintliler 9:24-27'yi okumalıdır.

Bedeniniz sizin hizmetkarınız ama onu kontrol altında tutmalısınız. Hizmetçi olarak çok iyidir. Kontrolde çıkarsa, sizin efendiniz olur ve beden korkunç bir efendidir. Pavlus, herhangi bir arzunun kendisine egemen olmasına izin vermediğini söyledi (1 Korintliler 6:12).

► Bir öğrenci, grup için Romalılar 6:13'ü okumalıdır.

Beden, size ait bir takım aletler gibidir. Bu aletler kontrolünüz altında. Artık onları günah için değil, Tanrı için kullanmalısınız.

Bir öğrenci grup için 1 Korintliler 9:24-27 okumalıdır.

Doğal Arzular

Bazı insanlar, doğal arzularımız nedeniyle günahı kaçınamayacağımızı düşünür. Bizi günaha sürükleyen günahkar bir doğayla doğduğumuz doğrudur. Bu tabiat sadece fiziksel arzuları değil, aynı zamanda zihnin arzularını ve günaha meyilli bir iradeyi de içerir. Tanrı'nın Ruhu tarafından yenilenmeyen bir kişi, bazı günahlara

başarıyla direnebilse de, günah işlemekten kendini alamaz. Tanrı'nın lütfunu tatmamış bir günahkar, günaha karşı zaferle yaşayabileceğine inanmayabilir.

Doğal arzular sorun değildir. Tanrı doğal arzuları yarattı. Adem'in doğal arzuları vardı ama Tanrı'ya itaatsizlik etme seçimini yapana kadar günahkar değildi. Bu arzular, Tanrı'nın insanlığın olması için tasarladığı şeyin bir parçasıdır. Kendi içlerinde günahkar değiller, ama ayartmaya kapı açıyorlar. (mümkün kılıyorlar)

► Bazı doğal arzu örnekleri nelerdir?

Aşağıdaki çizelge ayrıntılı değildir, ancak doğal arzuların bazı örneklerini, bu arzuların bazı olağan ve uygun ifadelerini ve bunların ayartmayı mümkün kılma yollarını gösterir.

Doğal arzuların mutlaka vücudun arzuları olmadığına dikkat edin. Doğaldırlar çünkü insan doğasından gelirler, ancak hepsi fiziksel arzular değildir.

Doğal Arzuların Kategorileri	Doğal Arzuların Uygun İfadelerine Örnekler	Potansiyel Günahlar
Kendini koruma	Güvenlik önlemleri alma	Korkaklık
İnsan onayı	Dikkatli giyinmek, nezaket göstermek	Gurur, kıskançlık
Fiziksel tatminler	Yemek yemek, uyumak ve evlilikte cinsel ilişkiye girmek	Günahı hoşgörü
Sosyal zevkler	Başkalarıyla arkadaşlık	Dedikodu, züppelik
Fiziksel rahatlık	Kolaylığı tercih eden	Tembellik, materyalizm
Mali güvenlik	Tutumlu olmak, yatırım yapmak	Açgözlülük, sahtekârlık

► Her zaman itaat edebileceğin herhangi doğal bir arzu var mı?

Hiçbir doğal arzunun sorgusuz sualsiz hükmetmesine izin verilemez. Her zaman güvenle ardından gidebileceğiniz doğal bir arzu yoktur çünkü bir arzu kendini sizin için doğru olan şeylerle sınırlamaz. Örneğin açlık arzusu, kişinin kendi yiyeceği, başkasının yiyeceği veya satın alamayacağı yiyecek arasında ayırım yapmaz.

Bir arzunun uygun ifadelerinin bile bastırılması gereken zamanlar vardır. Bir kişinin aç olması, başka birinin yemeğini alabileceği anlamına gelmez. Dinlenmeyi istemek doğaldır, ancak bazen insan yorgunken bile çalışmak zorunda kalır. Tehlikeden kaçınmak bizim için doğaldır, ancak bir kişi başka birinin korunmasından sorumlu olduğunda tehlikeden kaçma dürtüsüne direnmelidir.

Doğal arzular o kadar çarpıtılabilir ve yanlış yönlendirilebilir ki, doğal olmayan ve insanlık dışı biçimler alırlar. Bu yüzden bazı insanlar son derece sapık veya zalimce davranışlarda bulunurlar. Doğal arzular 1) yanlış eğitim, 2) kötü düşünce kalıplarının gelişimi, 3) günahkar bir çevrede olmak veya 4) kişinin kendi günahkar eylemleri nedeniyle çarpıtılır veya yanlış yönlendirilir.

Her inanan, doğal arzular nedeniyle ayartılmayı beklemelidir. Lütuf genellikle doğal arzuları ortadan kaldırmaz, ancak bir kişiye eylemlerini kontrol etme ve arzularını meşru nesnelere yönlendirme gücü verir.

Doğal arzular, ruhsal zaferi sürdürmek için ruhsal disiplinleri gerekli kılar. Lütuf, bir kişiyi Kutsal Yazıların talimatlarına uyma, tapınmaya katılma, bedeni boyun eğdirme, dua ve Kutsal Kitap çalışması yapma zorunluluklarından kurtarmaz. Manevi zaferi sürdürmek konusunda ciddi olan bir inanan, zayıf olduğu alanları korumak için kişisel kısıtlamalar da koyabilir.

Ayartma çekici görünse bile, yürek Tanrı'nın iradesini arzulamak üzerine temellenmişse, kişi yürekten gelen ayartmayı gerçekten reddedebilir (1 Yuhanna 5:3). Böylece onu gerçekten mutlu edecek şeylerden vazgeçtiğini düşünmeyecektir. Yasaklanan bir şeyin zararını görmemiş olsa bile, Tanrı'nın zararsız hiçbir şeyi yasaklamadığını imanla anlar (Tesniye 6:24). İmanla, Tanrı'nın isteğine aykırı hiçbir şeyin kendisini gerçekten tatmin etmeyeceğini bilir, çünkü onun tatmini Tanrı'dadır (Mezmur 16:2, Mezmur 84:11).

Diyet ve Egzersiz

► Kutsal Kitap yemek hakkında ne der?

Kutsal Kitap yemekle ilgili hiçbir şeyi özel olarak yasaklamaz. Eski Antlaşmanın diyet kısıtlamaları, Yeni Antlaşma Hristiyanları için gerekli değildi (1 Timoteos 4:4, Markos 7:19). Putlara sunulan bir yemek meselesi vardı, ama bu yemeğin kendisinin yanlış olmasından değil, bazı insanların yemeği puta tapınmanın bir parçası olarak yemesinden kaynaklanıyordu (1 Korintliler 8).

Diyet, fiziksel sağlık ve güç adına önemlidir. Tanrı'nın hizmetçileri olduğumuz için fiziksel olarak iyi durumda olmayı istemeliyiz. Kötü diyetlerle vücudumuza zarar vermemeye veya hayatımızı kısaltmamaya çalışmalıyız. Birçok insanın çok fazla diyet seçeneği yoktur, çünkü mevcut olanı ve karşılayabilecekleri şeyleri yemeleri gerekir,

ancak ellerinden gelen en iyi seçimleri yapmalıdırlar. Ayrıca çocuklarına iyi beslenme tercihleri yapmayı öğretmelidirler.

Yemek için harcayacak parası olan insanlar, bazen kendilerini en iyi besleyecek yiyecekleri seçmek yerine, sevdikleri tada göre olan yemekleri çok fazla yerler. İnsanlar ayrıca sağlıksız yiyeceklere çok fazla para harcamak için ayartılırlar. Bazı insanlar hizmet eğitimi için bir kitap alamadıklarını düşünürler, ancak her hafta şeker ve kola için o kadar harcarlar.

Bir kişinin fiziksel olarak iyi durumda kalması için fiziksel egzersiz gereklidir. Kişi, egzersiz eksikliğinin, kendisini Tanrı için elinden gelenin en iyisini yapmaktan alıkoyacak güçten yoksun kalmasına veya aşırı vücut ağırlığına sahip olmasına izin vermemelidir. Bir kişinin çalışması fiziksel emek gerektiriyorsa, ek fiziksel egzersize ihtiyacı olmayabilir; aksi halde vücudunu iyi durumda olacak şekilde disipline etmelidir.

Bir Hristiyan, Tanrı'ya ait olduğu için diyet ve egzersizi düşünmelidir. Bununla birlikte, diyet ve egzersizle ilgili özel talimatlar İncil'de yoktur. İnsanlar kendi durumlarına uygun Tanrı'ya adanma ilkesini uygulamanın yollarını bulmalıdır. Başkalarını yargılamaktan ve eleştirmekten kaçınmalıyız. Seçilmiş bir grup insan belirli disiplinlere bağlı kalmadıkça, bu ayrıntılar ruhsal yaşamın kuralları haline getirilmemelidir.

► Bir öğrenci, grup için Romalılar 14:4'ü okumalıdır.

Her birimiz Kutsal Kitap ilkelerini belirli şekillerde uygulamalıyız, ancak belirli uygulamalar Kutsal Kitapta olmadığında, bunları farklı şekilde uygulayan insanları yargılamamalıyız.

Mucizevi Fiziksel İyileşme

► Bir öğrenci, grup için Romalılar 8:18-23'ü okumalıdır.

Hastalık, ilk insanlar günah işlediğinde tüm yaratılışın üzerine gelen lanetin bir sonucudur. Tanrı'nın kurtuluş planı, eninde sonunda yaratılışı yenileyecek ve tüm acıları sona erdirecektir. Ancak bu ayetler bize bu restorasyonun birdenbire gerçekleşmediğini söylemektedir. Zaten kurtulmuş olsak da, bedenlerimiz Tanrı'nın kurtuluş planı tamamlanana kadar yaşlanmaya ve hastalığa maruz kalmaya devam edecek.

Tanrı zaten dünyada mucizeler yaratıyor. Kutsal Kitaba birçok şifa mucizesi kaydedilmiştir. Tanrı, kilisenin iman dualarına yanıt olarak iyileşmeyi vaat eder (Yakup 5:14-15). Hasta kişinin kendi şifasına inanması şart değildir; kilise onun için inanabilir. Bu nedenle, hasta bir kişi imansızlıkla suçlanmamalıdır.²⁰

²⁰İsa felçli adamı arkadaşlarının imanı yüzünden iyileştirdi (Markos 2:5).

İmanlı bir insanın asla hasta olmayacağını bekleyemeyiz. Tanrı, Eyüp'ün Tanrı'ya sadık olmasına rağmen, bir süre fiziksel olarak acı çekmesine izin verdi (Eyüp 2:8).

Pavlus, Tanrı'nın kendisini alçakgönüllü ve Tanrı'ya bağımlı kılmak için "bedenindeki dikene" izin verdiğini söyledi. Pavlus kurtuluş için üç kez dua etti, ama sonunda Tanrı'nın ona iyileşmek yerine dayanma gücü vermek istediğini anladı (2 Korintliler 12:7-9). Kesin olarak bilmesek de, "bedendeki diken" in fiziksel bir rahatsızlık olması muhtemel görünüyor.

Pavlus, Galatyalılara müjdelerken fiziksel bir acı çekiyordu (Galatyalılar 4:13-15). Görünüşe göre gözleriyle ilgili bir sorunu vardı, çünkü Galatların onu çok sevdiklerini ve gözlerini ona vermeye istekli olduklarını söyledi. Pavlus bu probleminden daha sonra kurtuldu mu bilmiyoruz, ama belli ki hemen iyileşmedi. Pavlus'un her inananın her zaman hastalıktan uzak kalması gerektiğini öğretmediği açıktır ve Galatyalılar onun hastalığının vaaz ettiği müjdeyle çeliştiğini düşünmediler.

► Bir öğrenci grup için Filipililer 2:25-30'u okumalıdır.

Epafras hastaydı ve ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Pavlus'a yardım ederken çok çalıştığı için hastalandı. Pavlus, Epafras'un, Mesih'in işi için hayatını riske attığından onuru hak ettiğini söyledi.

Eyüp, Pavlus ve Epafras örnekleri, insanları hasta olduklarında imansızlıkla suçlamamız gerektiğini gösteriyor. Günah için cezalandırıldıklarını varsaymamalıyız. Birinin acı çekmesinin ruhsal bir nedeninin olup olmadığını yalnızca Tanrı bilir. Tarihin en büyük Hristiyanlarından bazıları, büyük inançları olan insanlar, uzun süreler boyunca hastalık yüzünden acı çektiler.

Kutsal Kitap doktorların ve ilaçların kullanılmasını yasaklamaz. Sağlık ve şifa için dua etsek de mevcut olan yardımları kullanmak yanlış değildir.

Sihirli güç iddiasında bulunan veya Tanrı'dan olmayan ruhlara hizmet eden insanlardan şifa beklemek yanlıştır. Biz Şeytan'a kulluk etmeyiz ve ondan menfaat beklememeliyiz. Vefamız Tanrı'yadır ve O'nun nimetleriyle yetinmeliyiz. Tanrı iyileştirmemeyi seçerse, kisinin sadık olması için Tanrı'dan lütf ve güç istemeliyiz.

Zararlı maddeler

Bazı insanlar vücuduna zevk veren ancak sonuçları kötü olan maddeler kullanırlar.

Uyusturucular vücuda zarar verir, zihne zarar verir, bağımlılığa neden olur ve çoğu yerde yasa dışıdır.

Alkol, çok küçük miktarları dışında, kişinin algılarını etkiler ve alkolden etkilenmeseydi yapmayacağı davranışlarda bulunmasına neden olur. Alkol de bağımlılık yapar. Büyük miktarlarda alındığında sağlığa zarar verir. Dünyevi, ahlaksız eğlence yerlerinde aşırı kullanılır. Kutsal Kitap alkolü doğrudan yasaklamaz, ancak birçok kilise, davranışları

ve yargıyı etkilediği, bağımlılık yaptığı ve genellikle ahlaksız davranışlara eşlik ettiği için yasaklar. İsa'nın birçok takipçisi, bir kişi alkolü tehlikelerden kaçınarak dikkatli bir şekilde kullanırsa, başkalarını, özellikle de gençleri zararlı şekilde etkileyebileceğinden endişe duyar.

► Bir öğrenci, sınıf için Süleymanın Özdeyişleri 20:1 ve 31:4-5'i okumalıdır.

Tütün, düzenli olarak içilir veya çiğnenir, bağımlılık yapar ve ömrü birkaç yıl kısaltır. Kullanıcının kanser olma riski yüksektir.

Kutsal Kitap uyusturucu, alkol veya tütünü özellikle yasaklamaz. Bununla birlikte, zararlarını anlayan çoğu insan, bir Hristiyanın bunları kullanmaması gerektiğine inanır. İnsanlar bu maddelerin tam etkilerini bilmeden önce, her yerde durum her zaman böyle değildi.

Bu maddelerin en büyük tehlikesi kullanıcıyı bağımlı hale getirme eğilimleridir. Bağımlılıklar bir kişinin hayatını kontrol altına alır. Kaynaklarını tüketirler. Algılarını etkileyerek kendisini mantıksız bir şekilde haklı gösterir. Ailesine ve işine zarar veren fedakarlıklar yapar. Bağımlılık, bir dine benzer ve Tanrı'ya bağlılık ile çelişen bir sadakat gerektirir.

Temizlik ve Görünüm

Hristiyan, en az kendi kültüründeki normal adetler kadar iyi olan fiziksel temizlik alışkanlıklarına sahip olmalıdır. Hoş olmayan bir kokusu olduğu, dağınık saç olduğu, kirli veya kötü durumda giysileri olduğu için başkaları tarafından fark edilmemelidir. Yoksulluk içindeki bir kişi, iyi bir görünüme sahip olmakta biraz zorluk çekebilir, ancak elinden geleni yapmalıdır.

Arkadaşlarınız görünüşünüzü veya temizlik anlayışınızı eleştirirse dinlemelisiniz. Anne babalar çocuklarına güzel alışkanlıklar kazandırmalıdır.

Hristiyanlar, diğerlerinden farklı olduklarını göstermek için kıyafet ve süsü kullanarak dünyanın düzenini takip etmemelidir. Bununla birlikte, dikkatsiz bir görünüm, bir kişinin tanıştığı insanlara çok az saygı duyduğu anlamına gelebilir. Örneğin bir toplantıya gittiğinizde dış görünüşünüze dikkat etmiyorsanız, bu toplantının ve insanların saygıya değer olmadığını düşünüyor musunuz izlenimini verebilir. Hristiyanlar, Tanrı'yı nasıl onurlandıracaklarını ve başkalarına nasıl saygı göstereceklerini iyi bir görünümle göstermelidir.

Manevi ve ebedi öncelikleri olmayan kişiler genellikle dikkat çekecek şekilde giyinerek bedene vurgu yaparlar. Bir erkek kaslarını göstermek isteyebilir. Bir kadın, erkekler için fiziksel olarak çekici olmak isteyebilir. İsa'nın bir takipçisi giyimiyle gurur duymak veya yanlış türden bir ilgi görmek istememelidir.

Grup Paylaşımı İçin

Öğrencileri, kendilerini Tanrı'ya adanmanın yaşam tarzlarında nasıl değişiklikler yapmalarını gerektirdiğini düşünmeye teşvik edin.

► Alışkanlıklarınız vücudunuzun Tanrı'ya ait olduğunu nasıl gösteriyor?

Diyet kuralları veya benzer kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan uzun tartışmalardan kaçının.

► Bazı maddeleri neden kullanmadığınızı bir kişiye nasıl açıklarsınız?

Dua

Göksel Baba,

Önce dünyada sonra cennette yaşamamız için bize verdiğin harika dizaynın için teşekkür ederiz.

Beni senin yarattığını ve beni kurtardığını bilerek sana tam bir bağlılık içinde yaşamama yardım et.

Sana hizmet etmeme ve sana ibadet etmeme engel olacak her şeyden hür olarak yaşamama yardım et.

Kutsal Ruhunuzun tapınağı olma büyük ayrıcalığını verdiğiniz için teşekkür ederim. Seni onurlandıran bir şekilde yaşamak istiyorum.

Amin

Ders 13 Ödevler

(1) Aşağıdaki soruların her birine cevaplarınızı kişisel bir günlük girişine yazınız. (Bunu sınıf liderine teslim etmemelisiniz.)

- Kendinizi tamamen Tanrı'ya adadınız mı? Bu sizin için ne anlama geliyor?
- Hayatınızda en çok hangi doğal arzular ayartılmaya yol açar?
- Bu ayartmaların üstesinden sürekli olarak gelmenize yardım etmek için hangi iki veya üç Kutsal Ayeti ezberlemelisiniz?
- Siz bu dersi çalışırken, Tanrı size ne gibi değişiklikler yapmanızdan bahsetti?

(2) 1 Korintliler 15'i çalışın. Önce, bu bölümü her biri daha kısa bir konuyu kapsayan bölümlere ayırın. Her kısa bölüm için o bölümün mesajını açıklayan bir paragraf yazın. Bu bölüme dayanan pratik talimatlar nelerdir?

Önerilen Kaynaklar

Bu metinde tartışılan konular hakkında daha fazla çalışmak için lütfen aşağıdaki kaynaklara bakın.

Ders 1 - Hristiyanlıkta ki Bütünlük Anlayışı

McDowell, Josh, and Bob Hostetler. *Right from Wrong*. Nashville: W Publishing Group, 1994.

Sider, Ron. *The Scandal of the Evangelical Conscience*. Grand Rapids: Baker Books, 2005.

Ders 2 - Uygulama da Tanrı'ya İtaat Etmek

Keep, Tim and Becky. *It's All about Obedience*. Shoals: Whispering Pines Publishing, 2016.

Spiritual Formation (Shepherds Global Classroom kursu). Adresinde çevrimiçi veya basılı olarak mevcuttur: <https://www.shepherdsglobal.org/courses>

Ders 3 - İş

McQuilkin, Robertson. *An Introduction to Biblical Ethics*. (İkinci Baskı). Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc., 1995.

Ders 4 - İlişkiler

Chapman, Gary. *The Five Love Languages*. Chicago: Northfield Publishing, 2015.

Carnegie, Dale. *How to Win Friends and Influence People*. New York: Pocket Books, 1936.

Ders 5 - Tanrı'nın Rehberliği

Duewel, Wesley. *Let God Guide You Daily*. Greenwood, IN: One Mission Society, 1988.

Ders 6-7 - Evlilik

Drescher, John. *For Better, For Worse*. Morgantown, PA: Masthof Press, 2012.

Eggerichs, Emerson. *Love and Respect*. Nashville: Thomas Nelson, 2004.

Thomas, Gary. *Sacred Marriage*. Grand Rapids: Zondervan, 2000.

Ders 8 - Hristiyanlıkta Çevre Bilimi

Schaeffer, Francis, Udo W. Middelman, Lynn White Jr., and Richard Means.
Pollution and the Death of Man. Wheaton: Tyndale House, 1970.

Ders 9 - Para

Ramsey Dave. *The Financial Peace Planner*. New York: Penguin Books, 1998.

Wesley, John. "The Use of Money" (a sermon). Adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur: <https://www.whdl.org/use-money-sermon-50> (Ocak ayı itibarıyla, 2021).

Ders 10 - Dürüstlük

Covey, Stephen M. R. *The Speed of Trust: The One Thing that Changes Everything*. New York: Free Press, 2006.

Ders 11 - İnsanın Değeri

Lewis, C. S. *The Abolition of Man*.

Colson, Charles and Nancy Pearcey. *How Shall We Now Live?* Wheaton: Tyndale House Publishers, 1999.

Ders 12 - Hükümet

Schaeffer, Francis. *A Christian Manifesto*. Wheaton: Crossway Books, 1981.

Ders 13 - Hristiyanın Bedeni

Foster, Richard. *Celebration of Discipline*. New York: HarperCollins Publishers, 1978.

Uygulamalı Hristiyan Yaşamı Ödevlerin Kaydı

Öğrenci Adı _____

Her ödevi tamamlanmıştıđında imzalayınız. Shepherds Global Classroom'dan sertifika almak için tüm ödevleri başarıyla tamamlanması gerekir.

Ders	Ödev 1	Ödev 2	Ödev 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Shepherds Global Classroom Bitirme Sertifikası başvurusu www.shepherdsglobal.org adresindeki web sayfamızda tamamlanabilir. Sertifikalar, öğrencileri adına başvuruyu tamamlayan eğitimciler ve yardımcılarına SGC başkanından dijital olarak iletilecektir.

Shepherds Global Classroom

Kurs Açıklamaları

ÖĞRETİYLE İLGİLİ TEMEL KURSLAR

Hristiyan İnanışları

Bu, İncil, Tanrı, insan, günah, Mesih, kurtuluş, Kutsal Ruh, Kilise ve en sondaki olaylar hakkındaki Hristiyan öğretilerini açıklayan sistematik bir teoloji kursudur.

Romalılar

Bu ders, kilisede tartışmalı olan çeşitli konuları tartışarak, Romalılar kitabında açıklandığı gibi kurtuluş teolojisini ve vazifeleri (misyonları) öğretir.

Eskatoloji

Bu kurs, Daniel ve Vahiy kitaplarını peygamberler kitaplarının diğer bölümleriyle birlikte öğretir ve Mesih'in dönüşü, nihai yargı ve Tanrı'nın ebedi krallığı gibi temel öğretileri vurgular.

Kutsal Yaşam Öğretişi ve Uygulanması

Bu kurs, Tanrı'nın bir Hristiyan'dan beklediği ve yetkili kıldığı kutsal yaşamın İncil'deki bir tanımını verir.

Kilise Öğretişi ve Uygulanması

Bu kurs, Tanrı'nın kilise için belirlediği tasarımı ve planı ve kilise üyeliği, vaftiz, cemaat, ondalık ve manevi liderlik gibi İncil'deki konuları açıklar.

KUTSAL KİTAP ARAŞTIRMA KURSLARI

Eski Ahit'i Keşfetmek

Bu ders Eski Ahit'in 39 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir

Yeni Ahit'i Keşfetmek

Bu ders Yeni Ahit'in 27 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir.

Kutsal Kitabı Yorumlama İlkeleri

Bu kurs, yaşamımızı ve Tanrı ile ilişkimizi yönetmek için Kutsal Kitabı doğru yorumlamanın ilke ve yöntemlerini öğretir.

MÜJDECİLİK VE ÖĞRENCİ YETİŞTİRME KURSLARI

İnancı Savunmaya Giriş (Apologetics)

Bu ders Hristiyan dünya görüşünün bilimsel, tarihsel ve felsefi temellerini ve Hristiyan inancının akıl ve gerçeklikle nasıl tutarlı olduğunu gösterir.

Dünya Dinleri ve Tarikatları

Bu kurs, müjdeci inananlara on sekiz farklı dini grubun öğretilerini ve onlara uygun nasıl tepki verilebileceği hakkında bir anlayış kazandırır.

Kutsal Kitaba göre Müjdeleme ve Öğrenci Yetiştirme

Bu kurs, müjdeleme yöntemlerine rehberlik eden Kutsal Kitabın ilkelerini sunar. Müjdelemenin biçimlerini açıklar ve yeni inananları öğrenci olarak yetiştirmede kullanılacak dersleri sağlar.

Manevi Oluşum

Bu kursta öğrenciler, İsa'nın tutumlarına sahip olmayı, İsa'nın Babasıyla ilişki kurduğu gibi Tanrı ile ilişki kurmayı, İsa gibi kendimizi alçaltmayı, İsa'nın ruhsal ve kişisel disiplinlerini uygulamayı, İsa gibi acılara dayanmayı ve İsa'nın oluşturduğu Hristiyan topluluğuna (Kilise) katılmayı öğrenir.

Pratik Hristiyan Yaşamı

Bu kurs, paranın kullanımına, ilişkilere, çevresel konulara, hükümetle ilişkilere, insan haklarına ve pratik yaşamın diğer alanlarına Kutsal Yazıdaki ilkeleri uygular.

HRİSTİYAN LİDERLİĞİ KURSLARI

Hizmetteki Liderlik

Bu kurs, liderlere değerleri keşfetme, amacı gerçekleştirme, vizyonu paylaşma, hedef belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve başarıyı tecrübe etme sürecinde rehberlik etmeyi öğretirken Hristiyan karakterini vurgular.

İsa'nın Hayatı ve Hizmeti

Bu kurs, 21. Yüzyılda hizmet ve liderlik etmek için bir model olarak İsa'nın yaşamını inceler.

İletişim İlkeleri

Bu ders iletişim kurma teolojisini, etkili konuşma yöntemlerini ve Kutsal Kitap vaazlarını hazırlama ve sunma yöntemlerini öğretir.

Hristiyan İbadetine Giriş

Bu ders, ibadetin inananın yaşamının tüm yönlerini nasıl etkilediğini açıklar ve bireysel ve cemaatçe yapılan ibadet uygulamalarına rehberlik etmesi gereken ilkeleri öğretir.

KİLİSE TARİHİ KURSLARI

Kilise Tarihi İncelenmesi 1

Bu ders, kilisenin amacını (vazife-misyon) nasıl yerine getirdiğini ve ilk kiliseden Reform'a kadar olan dönem boyunca temel doktrini nasıl koruduğunu açıklar.

Kilise Tarihi İncelenmesi 2

Bu ders, kilisenin Reformdan modern zamanlara kadar olan dönem boyunca nasıl genişlediğini ve zorluklarla nasıl yüzleştiğini açıklar.